

THE WALL

Εφημερίδα της Νεολαίας Ενάντια στον Εθνικισμό στην Κύπρο - YRE

ΤΕΥΧΟΣ 1 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 • ΤΙΜΗ 30 σεντς • ΤΙΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €1

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΟΣΑ ΜΑΣ
ΠΝΙΓΟΥΝ!



ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ-ΣΤΟΛΗ

Η παιδεία είναι δικαίωμα του καθενός αλλά και αναγκαστική μέχρι το 15ο έτος.

Στην Κύπρο, το δικαίωμα για μάθηση αφαιρείται, μέσω αποβολής, αν η εμφάνιση του μαθητή θεωρηθεί προκλητική: δηλαδή, οτιδήποτε "δεν συνάδει με την μαθητική ιδιότητα και την κοσμία εμφάνιση", η οποία, σύμφωνα με το σχολικό κανονισμό, είναι γκρίζο παντελόνι και κοντά μαλλιά για τα αγόρια, γκρίζα φούστα και άσπρο πουκάμισο για τα κορίτσια.

"Η στολή δεν είναι αυτοσκοπός για το σχολείο, αλλά μέσο για καλλιέργεια της πειθαρχίας, της ευπρέπειας, της καλαισθησίας και της ισότητας μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών. Είναι μια διαρκής δοκιμή για αυτοέλεγχο μπροστά στις προκλήσεις της καταναλωτικής κοινωνίας, της επίδειξης και του αρχοντοχωριατισμού". Έτσι τέθηκε το ζήτημα της σχολικής στολής στο φυλλάδιο με τους βασικούς κανονισμούς του σχολείου, που μας διαβάστηκε στην τάξη και ακουγόταν ακόμα πιο αστείο όταν το διάβαζε η καθηγήτρια μου, η οποία

πιστεύει στον "ιερό σκοπό" της στολής.

'Όταν Κύπριοι καθηγητές αναφέρονται στο θέμα της στολής, φέρνουν ως παράδειγμα τους Έλληνες μαθητές, οι οποίοι, όπως μας λένε, θέλουν να γυρίσουν πίσω στη στολή!

Η πλειοψηφία των μαθητών τάσσονται υπέρ της στολής, γιατί όπως το θέτουν απλούστατα "με τη στολή δεν ξεχωρίζουν οι φτωχοί από τους πλούσιους". Αυτό όμως δεν ευσταθεί, γιατί εύκολα ξεχωρίζουν οι δύο αυτές κοινωνικές τάξεις, από π.χ. τα παπούτσια, τη σχολική τσάντα αλλά κυρίως από την συμπεριφορά.

Η στολή στην Κύπρο είναι αναγκαίο να καταργηθεί και όχι απλά να αλλάξει. Η διαφορετικότητα τονώνει την ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε εφήβου και δεν πρέπει να ισοπεδώνεται. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θέλουν ισότητα στα δικαιώματα και όχι στην εμφάνιση!

Αγιάννης Χριστοφίδης Κουτσαδάκης,
Παγκύπριο Γυμνάσιο



– Γιατί φοράς στολή; Για να μάθεις πειθαρχία ρε!

Δωρεάν παιδεία!

Αρχίζω να αμφιβάλλω για τη δωρεάν παιδεία που μας προσφέρει το κράτος μας. Είναι πραγματικά δωρεάν για όλους;

Έτσι έγραψα στο χαρτί τα έξοδα για τη νέα σχολική χρονιά. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό όταν είδα τα συνολικά έξοδα να φτάνουν τις £205!

Και για κάθε σχολική χρονιά στη μαθητική μας ζωή θα έχουμε ξοδέψει ένα σύνολο £2460!!!

Τελικά οι γονείς πληρώνουν τις αμαρτίες τους...

Όμως μια τετραμελής ή και πενταμελής οικογένεια μπορεί να διαχειριστεί τέτοια έξοδα; Βγάζουν όλοι τόσο άνετα αυτήν τη «δωρεάν παιδεία»;

Εάν όχι, τότε ποια είναι η «δωρεάν παιδεία» που μας βροντοφωνάζουν «οι μεγάλοι» ξανά και ξανά;

Πραγματικά το κράτος ή οι καθηγητές νομίζουν πως όλοι είμαστε πλούσιοι σαν το κοριτσάκι του βουλευτή;

Και ακόμα εάν δεν πληρώσουμε όλα τα έξοδα που μας επιβάλλουν, (έξοδα = τσάντα, στολή, βιβλία, εγγραφή) θα κινδυνεύουμε ή να αποβληθούμε ή απλά να μην είμαστε δεκτοί στο σχολείο... Λοιπόν αυτή είναι η ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ μας σε όλο της το μεγαλείο!!!

Ήθη Γιασμίν Παγιάτσου,
Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου

ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Πόσο επικίνδυνος είναι ο νεοφασισμός; Αν θυμηθούμε φαινόμενα τύπου Χίτλερ, Μουσολίνι, ΕΟΚΑ Β', μπορούμε να βρούμε εύκολα την απάντηση.

Ο Χίτλερ κι ο Μουσολίνι έκαναν ολόκληρη την ανθρωπότητα να υποφέρει, με αποκορύφωμα τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ΕΟΚΑ Β' είχε υπερεθνικιστικές θέσεις και η δράση της συμπεριλάμβανε δολοφονίες, απαγωγές, κλοπές, ανατινάξεις, με αποκορύφωμα το πραξικόπημα που οδήγησε στην εισβολή και στη διχοτόμηση.

Η Χρυσή Αυγή (Χ.Α.) είναι η πιο επικίνδυνη νεοφασιστική οργάνωση αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα. Αντί για επιχειρήματα, χρησιμοποιεί βία ενάντια σε όποιον διαφωνεί μαζί της. Χτυπά αντιρατσιστές, αριστερούς και μετανάστες με ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες κρούσης, που κατεβαίνουν στους δρόμους ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Κατεβάζει μπλοκ σε εκδηλώσεις και διαδηλώσεις με φασιστικά σύμβολα και συνθήματα.

Τα 3 κορυφαία στελέχη της Χ.Α., είτε έχουν καταδικαστεί είτε καταζητούνται από την ελληνική αστυνομία για εγκληματικές ενέργειες. Ο πρώτος σε ιεραρχία (Μιχαλολιάκος) καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για τοποθέτηση βόμβας σε σινεμά που πρόβαλλε ταινίες με αριστερό περιεχόμενο, ο δεύτερος (Περιανδρος Ανδρουτσόπουλος), καταζητείται από την ελληνική αστυνομία από το 1998 λόγω της άγριας επίθεσης ενάντια στον συνδικαλιστή φοιτητή Κουσουρή, ενώ ο τρίτος στην ιεραρχία (Χάρης Κουσουμβρής) καταδικάστηκε σε φυλάκιση για ένοπλη ληστεία πέρυσι.

Η Χ.Α., που πρόσφατα έκανε την εμφάνισή της και στην Κύπρο, κάνει τη φασιστική της προπαγάνδα με συνθήματα στους τοίχους και με αυτοκόλλητα με το πολεμόχαρο σύνθημα «Δεν ξεχνώ, θα εκδικηθώ».

Η δράση της; Στις 21 Απριλίου, σε συλλαλητήριο υπέρ του ΝΑΙ στο σχέδιο Ανάν, κατέβασε μπλοκ με σύνθημα «Ελλάς – Κύπρος Ένωσις» και με κάψιμο τουρκικής σημαίας. Στις 8 Αυγούστου, στο μνημόσυνο Ισαάκ και Σολωμού, οι χρυσαυγίτες κατέβηκαν με εθνικιστικά σύμβολα και παράστημα στρατιωτικό, φωνάζοντας το εθνικιστικό και ρατσιστικό σύνθημα «Τούρκοι, Μογγόλοι, Δολοφόνοι».

Αμαλία Λοιζίδου,
Λεμεσός



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΡΟΥΡΑ

Η καθιερωμένη επίσκεψη αξιωματικού της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) της Κύπρου στα λύκεια της χώρας μας έγινε και φέτος στο σχολείο μας.

Το ακροατήριο αποτελούνταν από όλα τα αγόρια που φοιτούν στη Γ' Λυκείου και που το ερχόμενο καλοκαίρι θα κληθούν να «υπηρετήσουν την πατρίδα».

Ο αξιωματικός έκανε διάλεξη για γενική ενημέρωση για την Ε.Φ. διάρκειας 40(!) λεπτών!

Μας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σούπερ σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει η Ε.Φ. και για την ετοιμοπόλεμη κατάσταση του στρατεύματος.



Παρουσίασε τα στρατόπεδα λίγο πολύ ως παράδεισο με ειδικές εγκαταστάσεις για την ψυχαγωγία των στρατιωτών για την απασχόλησή τους στον «ελεύθερο χρόνο» τους. Ας πούμε, θα μπορούμε να παίζουμε και κάνα μπάσκετ για να περνούμε καλά και ευχάριστα την 26μηνη θητεία μας!!!

Οι πραγματικοί του φόβοι φάνηκαν όταν μίλησε για τον κίνδυνο να χαθούν οι θέσεις εργασίας στην Ε.Φ. σε περίπτωση λύσης (ή διευθέτησης μετά από διαπραγματεύσεις) του κυπριακού προβλήματος.

Και οι πραγματικοί στόχοι της διάλεξης φάνηκαν στον επίλογό του όταν άρπαξε με «πάθος και αναβρασμό ψυχής» το μικρόφωνο και βροντοφώναξε «Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω το Έθνος!»

Στην Κύπρο, από την ώρα που γεννηθήκαμε, ζούμε σε ένα κλίμα έντονης στρατικοποίησης και διαρκούς καλλιέργειας του εθνικού μας φρονήματος. Με συρματοπλέγματα και φυλάκια παντού και με μια άνευ προηγου-

μένου εθνικιστική προπαγάνδα από κάθε μεριά (και στις δύο πλευρές του νησιού).

'Όμως, με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων έχουν πέσει οι εθνικιστικοί μύθοι που πρωθιστούνται τόσο καρό. Πλέον ξέρουμε και στις δύο πλευρές ότι οι νέοι θέλουν ένα μέλλον διαφορετικό, θέλουν το δικαίωμα στη συμβίωση και στην ειρήνη.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι επιτακτικό να καταδικάσουμε κάθε στρατολατρική και εθνικιστική έξαρση που εκφράζεται ελεύθερα στα κυπριακά σχολεία και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι η θητεία στον στρατό που βοηθά την επικράτηση της ειρήνης στο νησί μας.

Αντιθέτως, η αποστρατικοποίηση είναι που θα καλλιεργήσει κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες και που θα αποτελέσει σημαντικότατο βήμα για την ειρήνη στον τόπο μας.

**Αγιάννης Χριστοφίδης Κουτσαθάκης,
Παγκύπριο Γυμνάσιο**

Περί ΕΛ.ΔΥ.Κ. ο λόγος

Κατά καιρούς έχουν γραφτεί διάφορα για τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου. Τόσο τα γεγονότα του παρελθόντος (εξοπλισμοί & εκπαίδευση παραστρατιωτικών που εγκλημάτησαν κατά των Τ/Κ, το πραξικόπημα του '74, η συμπεριφορά της Δύναμης ως στρατού κατοχής κτλ) όσο και το επίκαιρο θέμα των πολιτικών εξελίξεων στην Κύπρο μας αναγκάζει να ρίξουμε το δικό μας φως «εκ των έσω» για το τι εστί ΕΛΔΥΚ.

Βέβαια πολλοί θα σπεύσουν να πουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά, ότι δεν κινδυνεύουμε από τον στρατό κτλ. Δύσκολο όμως αν το πιστέψει κάποιος που ακούει αξιωματικούς να «καταγγέλλουν» ενώπιων των καινούριων στρατιωτών την εκεχειρία του 1974, την αυτονομία και την πολιτική γηγεσία που επέτρεψε την ανεξαρτητοποίηση του νησιού, που βλέπει συγκαταβατικά γνέματα στον λόγο μίσους της ηλικιωμένης ξεναγού του Μουσείου Αγώνα όταν αυτή λέει «ήταν άγιος άνθρωπος» ο αρχιπραξικοπηματίας Ν. Σαμψών, που βλέπει εν τέλει αναρτημένες φωτογραφίες βασιλέων (!) σε διάφορα σημεία του στρατοπέδου.

Εξάλλου η εμμονή της ΕΛΔΥΚ στο παρελθόν φαίνεται και από την καθημερινότητα εντός του στρατοπέδου. Η τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων των οπλιτών εξακολουθεί

να γίνεται με καταναγκαστικά έργα της φρουράς τιμωρημένων (π.χ. η μεταφορά τοιμεντόλιθων από ένα σημείο του στρατοπέδου και πάλι πίσω), με ατομικά και ομαδικά καψόνια παρά τις πάγιες διαταγές, παράλογες τιμωρίες (10ήμερη φυλάκιση επειδή δεν φώναξε οπλίτης αρκετά δυνατά στην αναφορά, φυλακίσεις επειδή τα όργανα υπηρεσίας αργούν να προσέλθουν στο γιατρό το πρώι κατά 5 λεπτά και άλλα τέτοια) και εθνικοφασιστικά τραγουδάκια κατά την ώρα της γυμναστικής.

Τα θετικά της θητείας στην ΕΛΔΥΚ; Τίποτα. Τα επιπλέον χρήματα που παίρνουν οι στρατιώτες δεν επαρκούν στο ελάχιστο και είναι πολύ λιγότερα από αυτά που δήλωνε το ενημερωτικό δελτίο του ΓΕΣ, όπως λιγότερες ή ανύπαρκτες είναι και όλες οι υποσχόμενες παροχές (τα αφορολόγητα τσιγάρα καταργήθηκαν, το συσσίτιο ελλιπές, οι άδειες δύσκολα βγαίνουν και σπάνια όταν τις ζητήσεις, ελάχιστες τιμητικές άδειες οι οποίες χάνονται ενίστε, ενώ η εκπαίδευση είναι επιπέδου ειδικών δυνάμεων, πολλαπλάσια δηλαδή από αντίστοιχες μονάδες της ελληνικής επικράτειας). Και τα πράγματα δυσκολεύουν μέρα με τη μέρα.

Ανώνυμος... για ευνόητους λόγους

Ποδόσφαιρο και Εθνικισμός



Λίγες μέρες μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων οι δρόμοι της Ελλάδας μετατράπηκαν σε πεδία μάχης. Μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα Αλβανία – Ελλάδα, Αλβανοί μετανάστες έκαναν το "έγκλημα" να βγουν να πανηγυρίσουν στους δρόμους τη νίκη της ομάδας τους. Εκεί τους περίμεναν Έλληνες, κυρίως εθνικιστές και μέλη ακροδεξιών οργανώσεων όπως η "Χρυσή Αυγή" και η "Γαλάζια Στρατιά" και οι συμπλοκές δεν άργησαν να έρθουν, υπό την ανοχή των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες αντί να προστατέψουν τους μετανάστες που ξυλοκοπούνταν άγρια, περιορίστηκαν στο να κοιτούν και να ρίξουν λίγα δακρυγόνα.

Ο απολογισμός των συγκρούσεων αυτών, τις οποίες υποδαύλιζαν τα ΜΜΕ αρκετές μέρες πριν τον αγώνα, και κατά τη γνώμη μου φέρουν σοβαρότατη ευθύνη για το κλίμα που δημιουργήθηκε, ήταν:

- Δεκάδες τραυματίες μετανάστες. Μόνο στην Αθήνα οι Αλβανοί που τραυματίστηκαν έφτασαν τους 70, από τους οποίους οι 8 μαχαιρώθηκαν.
- Ένας δολοφονημένος Αλβανός μετανάστης από Έλληνα ρατσιστή, ο οποίος θεώρησε ότι το πανηγυρικό κορνάρισμα του Αλβανού ήταν προκλητικό. Τη δολο-

φονία την έκανε με πλήρη γνώση της πράξης του, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής και όχι λόγω ψυχολογικών προβλημάτων όπως θέλουν να το παρουσιάζουν οι αρχές και τα ΜΜΕ.

Σίγουρα ανάμεσα στους Αλβανούς που βγήκαν απλά για να πανηγυρίσουν, και είχαν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, βρήκαν χώρο εθνικιστές συμπατριώτες τους, οι οποίοι ήταν προκλητικοί. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν δίνει άλλοθι στους Έλληνες που βγήκαν στους δρόμους για να χτυπήσουν μετανάστες.

Αυτό το ρατσιστικό κλίμα που δημιουργήθηκε δείχνει ότι τελικά οι Έλληνες δεν διδάχτηκαν τίποτε από τη φιλική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Πορτογάλοι όταν νικήθηκαν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από εμάς. Δυστυχώς, φαινόμενα ρατσισμού παρατηρούνται καθημερινά στη χώρα μας. Η εκμετάλλευση και η κακομεταχείριση μεταναστών αποτελεί μέρος αυτών. Όσο υπάρχει ρατσισμός, ο αθλητισμός θα συνεχίσει να γίνεται ομπρέλα ρατσιστικής και εθνικιστικής βίας.

**Παναγιώτης Κουγιάς,
4ο Ε.Λ. Ζωγράφου, Αθήνα**

Τα ναρκωτικά και οι ευδύνες του κράτους

Τα ναρκωτικά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που συζητήθηκε εκτεταμένα, αλλά όποια σχέδια δράσης καταρτίστηκαν ή υπολειτουργούν ή έμειναν στα χαρτιά.

Σε μια χώρα τόσο μικρή όσο η Κύπρος, μετρούμε ήδη 21 θανάτους από χρήση ηρωίνης τα τελευταία 2 χρόνια (15 μόνο φέτος). Η στήριξη που παρέχεται από το κράτος στους ναρκομανείς είναι από ανεπαρκής ως ανύπαρκτη, αφού παρά τη μεγάλη έκταση του προβλήματος, συνεχίζουμε ως κοινωνία να στρουθοκαμηλίζουμε και να αρνούμαστε να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα.

Με αισιόδοξες συγκρίσεις της έκτασης του φαινομένου στον τόπο μας με άλλα ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά κράτη, γίνεται προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης.

Επαγγελματίες που εισηγούνται προοδευτικούς χειρισμούς του θέματος (που ήδη εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες) καταδικάζονται στο πυρ το εξώτερον, αφού για πολλούς οι χρήστες είναι άξιοι φυλάκισης αφού συνήθως είναι «άτομα από κατώτερα κοινωνικά στρώματα, αμόρφωτοι, χωρίς αξίες και σκοπούς, αλήτες».

Όμως, η πραγματικότητα αποκαλύπτει άλλα. Πολλοί από τους ναρκομανείς είναι παιδιά πλουσίων οικογενειών. Και στις περιπτώσεις που συλλαμβάνονται, έχουν την ευχέρεια να αποφύγουν κατηγορίες και φυλάκιση, αφήνοντας με το στίγμα του ναρκομανή αυτούς, που λόγω «έλλειψης γνωριμών» ή οικονομικής ευμάρειας δεν μπορούν να κινηθούν ανάλογα.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο ναρκομανής; Σίγουρα δεν αναφερόμαστε σε αυτόν που κάνει χρήση χασίς ή μαριχουάνας.

Οι ουσίες αυτές, που ορίζονται ως μαλακά ναρκωτικά δεν εξισώνονται με ουσίες (ηρωίνη, κοκαΐνη, χάπια έκσταση, LSD)

που ορίζονται ως σκληρά ναρκωτικά, ούτε ως προς την εξάρτηση που προκαλούν, ούτε ως προς τις επιδράσεις τους. Η πεποίθηση ότι η χρήση μαλακών ναρκωτικών οδηγεί στη μετέπειτα χρήση σκληρών, δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη.

Οι παρεμβάσεις του κράτους περιορίζονται σε προσπάθεια καταστολής, μέσω τακτικών «εξοντωτικής καταδίωξης» της αστυνομίας. Οι τακτικές αυτές οδηγούν σε αύξηση της μυστικότητας από τους ναρκομανείς, άρα αύξηση της τιμής των ναρκωτικών και κατά συνέπεια αύξηση των κερδών των εμπόρων.

Οι συλληφθέντες, όχι μόνο δεν εντάσσονται σε προγράμματα αποτοξίνωσης κι απεξάρτησης, αλλά στιγματίζονται για όλη τους τη ζωή με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων.

Για ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης είναι απαραίτητο να ληφθούν τα εξής μέτρα:

- Διαχωρισμός του χρήστη από τον έμπορο
- Οι χρήστες να μην αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες
- Να μη διώκονται δικαστικά οι χρήστες μετά την απεξάρτησή τους για πράξεις που διέπραξαν σε συνθήκες εξάρτησης
- Δημιουργία και επαρκής στελέχωση κρατικών μονάδων αποτοξίνωσης και απεξάρτησης / ενίσχυση των υφιστάμενων μονάδων
- Προστασία των προσωπικών δεδομένων των συλληφθέντων χρηστών
- Ενίσχυση της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης από κρατικούς φορείς
- Δημιουργία κρατικών κέντρων στήριξης, παροχής υπηρεσιών και ενημέρωσης των χρηστών για την προσωπική τους υγιεινή και ασφάλεια, ανάλογων με αυτά που λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Χριστίνα Παναγή,
Λευκωσία

ΜΙΣΟΓΥΝΙΣΜΟΣ ... :

Το σημερινό μάθημα των Θρησκευτικών ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στην έκτρωση. Ο καθηγητής πρόβαλε μια βιντεοκασέτα που παρουσίαζε πώς πραγματοποιείται μια άμβλωση. Μετά, μας μίλησε για το πόσο μεγάλο έγκλημα και αμάρτημα είναι. Αναφέρθηκε σε δολοφόνους, εγκεντρικές, «άψυχες γυναίκες», που κάνουν απερίσκεπτα το κέφι τους και ακολούθως σκοτώνουν το παιδί τους. Παρόμοια συζήτηση έγινε και στο μάθημα της βρεφοκομίας. Σ' όλο αυτό το θέμα όμως, δεν παρατηρήθηκε η παρουσία κάποιου άντρα – πατέρα («φυσικά, αφού δεν κατέχει κανένα μερίδιο ευθύνης ο καημένος!»). Κανένας δεν χαρακτήρισε αυτόν δολοφόνο, ούτε τον κατηγόρησε, λες και η γυναίκα κάνει τα παιδιά μόνη της. Γιατί δεν βρέθηκε κανείς να υπενθυμίσει στους άντρες ότι έχουν κι αυτοί ευθύνη για πιθανή εγκυμοσύνη της κοπέλας, κι ότι θα ήταν καλό να προσέχουν; Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι καθόλου παράξενο ότι σε ορισμένα σχολεία η βιντεοκασέτα με τα κομματιασμένα μωρά προβάλλεται μόνο σε κορίτσια.

Η γυναίκα που κάνει έκτρωση θεωρείται δολοφόνος. Η ανύπαντρη μητέρα από την άλλη, χαρακτηρίζεται «πόρνη» και ένα παιδί χωρίς πατέρα «μπάσταρδο». Οπότε ποια επιλογή έχει μια γυναίκα ανύπαντρη όταν μείνει έγκυος; Πολλές φορές εξαναγκάζεται να παντρευτεί χωρίς τη θέλησή της ή να κάνει έκτρωση (αν βέβαια έχει την οικονομική δυνατότητα) κρυφά και παράνομα βάζοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή της. Και οι παντρεμένες γυναίκες όμως έχουν ανάλογη αντιμετώπιση. Κανένας δεν αναλογίζεται τα έξοδα ενός ακόμα παιδιού ή ακόμα τη μετέπειτα ζωή τού νεογέννητου σε άσχημες συνθήκες. Από τη στιγμή που το κράτος καθιστά την έκτρωση παράνομη, και κάνει σάλο για υπογεννητικότητα, θα 'πρεπε να φροντίζει τα παιδιά, να παρέχει δηλαδή χρηματική βοήθεια στις μητέρες.

Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι το κράτος επιτρέπει την άμβλωση σε περιπτώσεις μεσογειακής αναιμίας, γεγονός που δικαιολογούν λέγοντας ότι αυτά τα παιδιά καθώς και οι γονείς τους ταλαιπωρούνται σε όλη τους τη ζωή. Όλοι γνωρίζουμε πως τα άτομα αυτά μπορούν να ζήσουν φυσιολογικά και ανεξάρτητα. Το κράτος προβαίνει σε πολλά έξοδα για την ιατρική περιθαλψη των ατόμων με μεσογειακή αναιμία και στηρίζοντας αυτή τη θέση, θέλει να περιορίσει τα έξοδά του.

Η γυναίκα είναι υπεύθυνη για το σώμα της και για τη ζωή της. Αυτής είναι που αλλάζει η ζωή με τη γεννηση ενός παιδιού ή με μια έκτρωση. Πέρα από τα δικαιώματα ενός αγέννητου, αδιαμόρφωτου ακόμα ατόμου υπάρχουν και αυτά του ολοκληρωμένου, με διαμορφωμένο χαρακτήρα, ανθρώπου – γυναίκας. Και λέμε ανθρώπου γιατί δεν είναι μηχανή αναπαραγώγης όπως εννοούν αυτοί με τις κάθετες και απόλυτες απόψεις τους. Ειδικά σε μια κοινωνία που επικρατούν αυτές οι συνθήκες, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλέσει μια γυναίκα δολοφόνο επειδή αποφάσισε να κάνει έκτρωση, ή ακόμα να της αφαιρέσει το δικαίωμα να ζήσει μια ζωή όπως τη θέλει αυτή.

**Μυρτώ Αχνιώτη,
Στέλλα Μιχαήλ,
Λύκειο Παλλουριώτισσας**



Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό στην Κύπρο – YRE, παλεύει:

Ενάντια στον εθνικισμό

- Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από την ουσιαστική επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, από τη βάση της νεολαίας και των απλών εργαζομένων και έξω από κυβερνήσεις και παραδοσιακά κόμματα των οποίων η πολιτική έχει αποδειχθεί αποτυχημένη.
- Ο εθνικισμός μας οδήγησε στο παρελθόν στο πραξικόπημα, την εισβολή και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αν επικρατήσει ξανά θα έχουμε ανάλογες καταστροφικές συνέπειες.
- Η λύση του κυπριακού περνά για μας μέσα από την πάλη ενάντια στον εθνικισμό και σ' όσους τον καλλιεργούν – αυτοί είναι όχι μόνο η ακροδεξιά αλλά και οι άρχουσες τάξεις και στις δύο πλευρές του νησιού που τον καλλιεργούν για τα δικά τους συμφέροντα, στα πλαίσια του ανταγωνισμού τους ποιος θα πάρει περισσότερα στην περίπτωση συμφωνίας για μια λύση, αλλά και για να αποπροσανατολίζουν τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία από τα καθημερινά προβλήματα ώστε να μην παλεύουν εναντίον τους.

Για μια άλλη παιδεία, χωρίς εθνικισμούς. δημόσια, δωρεάν, για όλους

- Για μια παιδεία χωρίς εθνικιστικά συνθήματα (διδακτέα ύλη, στάση ορισμένων εκπαιδευτικών, αναλυτικά προγράμματα του επίσημου κράτους)
- Για μια παιδεία που δεν μας θέλει «στρατιωτάκια» και «μαλιστάνθρωπους», επιστρατεύοντας υποχρεωτική μαθητική στολή, υποχρεωτική παρουσία σε μαθητικές παρελάσεις σε εθνικές γιορτές
- Για μια παιδεία που ο ετσιθελισμός και ο αυταρχισμός δεν θα έχουν θέση
- Για μια παιδεία δημοκρατική, με ελευθερία της σκέψης, του λόγου, κάθε μορφής έκφρασης.

Για το δικαίωμα στην επιλογή

- Για χώρους νεολαίας στους οποίους να μπορούμε ελεύθερα να αναπτύξουμε τις πρωτοβουλίες και τα ταλέντα μας, χωρίς να μας καπελώνουμε υπάλληλοι του κράτους και χωρίς να πρέπει να πληρώνουμε περιουσίες ολόκληρες
- Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήμο, αυτοδιαχειρίζομενα από εμάς τους ίδιους, όπου να μπορούμε δωρεάν να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας στη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τη φωτογραφία, και να φτιάξουμε ομίλους και συλλόγους
- Αθλητικά κέντρα και κολυμβητήρια σε κάθε δήμο, με δωρεάν παροχή των υπηρεσιών.

Ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού

- Ενάντια στη θρησκευτική ανελευθερία, υπέρ της ανεξιθρησκίας και τον απόλυτο διαχωρισμό εικλησίας και κράτους
- Ενάντια στη γυναικεία καταπίεση (οικονομική, κοινωνική, σεξουαλική)
- Ενάντια στις διακρίσεις, την καταπίεση και την αστυνομική βία κατά των μεταναστών, πολιτικό άσυλο για όλους τους πρόσφυγες
- Συστείρωση και άμυνα ενάντια στις νεοφασιστικές οργανώσεις και ομάδες

Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και τη φτώχεια

- Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους
- Ενάντια στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσμου από τις πλούσιες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε., κλπ), υπέρ της κατάργησης όλων των χρεών των φτωχών χωρών
- Ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος που θυσιάζεται στο βωμό των κερδών του κεφαλαίου και των πολυεθνικών
- Ενάντια στη φτώχια, την ανεργία, τους πολέμους που επικρατούν στον πλανήτη. Ενάντια στις πολυεθνικές που καταδικάζουν ένα δις ανθρώπους στην πείνα και τον υποσιτισμό σε καθημερινή βάση.

Για μια άλλη κοινωνία

- Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η εξουσία του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, το καπιταλιστικό σύστημα.
- Παλεύουμε για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, για μια άλλη κοινωνία, στην οποία θα υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα, χωρίς παιδιά ενός κατώτερου θεού. Μια κοινωνία στην οποία η εξουσία δεν θα ανήκει σε μια ελάχιστη μειοψηφία πάμπλουτων καπιταλιστών.
- Παλεύουμε για μια κοινωνία σοσιαλιστική. Στην οποία ο πλούτος και τα μέσα παραγωγής θα ανήκουν στην κοινωνία και θα τα διαχειρίζονται όλοι με δημοκρατία, διαφάνεια και έλεγχο. Μια κοινωνία σοσιαλιστική, που καμία σχέση δεν θα έχει με τα δικτατορικά καθεστώτα που υπήρχαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ, ούτε και με τους απατεώνες ηγέτες των σοσιαλιστικών κομμάτων που είναι σοσιαλιστές στο όνομα και καπιταλιστές στην πράξη.

ΕΛΑ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΤΗΛ.: 99190164 • E-MAIL: yrecyprus@yahoo.co.uk • ΦΟΡΟΥΜ: <http://s7.invisionfree.com/YRE/>