

THE WALL

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

€1 / ΕΝΙΣΧΥΣΗ €2

ΤΕΥΧΟΣ 14



ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

Άνεργος ο Θράντζης, άνεργη και η Πόπη, ίδια τα προβλήματα σε όλη την Ευρώπη

Άνεργος και ο Πάμπος! Μα τι;! Στην Κύπρο;;!

Εκεί που κάποιοι ίσως νόμιζαν ότι η δυνατή οικονομία της Κύπρου θα τη βοηθούσε να έχει τις όσο το δυνατό πιο ανώδυνες επιπτώσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η λέξη ανεργία μπαίνει όλο και πιο έντονα όχι μόνο στα ΜΜΕ αλλά και στις καθημερινές συζητήσεις, καθώς επηρεάζει όλο και περισσότερες οικογένειες.

Αν και η ανεργία στην Κύπρο αυξάνεται ραγδαία, με τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, ο κόσμος γράφεται στο Γραφείο Ανεργίας με αισιοδοξία.



Εδώ και ένα χρόνο που έχει ξεσπάσει η κρίση, βιώνουμε μια πρωτοφανή αύξηση της ανεργίας. Αυτή η αύξηση όμως δεν έχει συνδυαστεί με κατάρευση των τραπέζων ούτε χρεοκοπία επιχειρήσεων όπως συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο.

Αντίθετα η αύξηση αυτή της ανεργίας φαίνεται να είναι προηληπτική! Οι εταιρείες απολύουν για να μην χάσουν τα μελλοντικά τους κέρδη παρά γιατί ήδη έχουν χάσει και δεν μπορούν να κρατήσουν τους εργαζόμενους! Χαρακτηριστική η στάση τόσο των ξενοδόχων όσο και των εργολάβων οι οποίοι απέλυσαν τους περισσότερους εργαζόμενους αλλά ούτε τα εργοτάξια έκλεισαν ούτε τα ξενοδοχεία!

Η ανεργία εκεί που ήταν για χρόνια σταθερή γύρω στο 3%, τώρα έχει πιάσει 5,2% και οι διάφοροι σύνδεσμοι εργοδοτών κτλ, προβλέπουν το ποσό αυτό να ανέβει σύντομα και στο 6,75%. Αυτό το ποσοστό μπορεί να ακούγεται αστείο σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου το αντίστοιχο νούμερο ξεπερνά κατά πολύ πολλές φορές το 10%, αλλά για τα κυπριακά δεδομένα πρόκειται για κάτι το ανήκουστο για την μετά το 1974 περίοδο τουλάχιστον.

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

τα ΜΜΕ και η στατιστική υπηρεσία μας δίνει την αριθμητική εικόνα:

Υπάρχουν:

- Σχεδόν 20.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι το Σεπτέμβριο του 2009 - άρα ο πραγματικός αριθμός ανέργων θα είναι πολύ μεγαλύτερος
- Αύξηση 844 ανέργων στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (στους νέους)
- Το ποσοστό των ανέργων 15-19 ετών και 20-24 ετών ανέρχεται σε αύξηση του 102% και 96% αντίστοιχα
- Η ανεργία του Σεπτέμβρη είναι αυξημένη κατά 70,7% σε σχέση αυτή του αντίστοιχου μήνα το 2008

Πώς θα σωθούμε από την κρίση;

Σε μια σειρά από χώρες, με πρώτη και καλύτερη τις ΗΠΑ, οι κυβερνήσεις έδωσαν αρκετά δισεκατομύρια ευρώ σε μεγαλοκολοσσούς, τράπεζες και εταιρίες προκειμένου να μην απολύσουν τους εργαζόμενους έπειτα για να μην κλείσουν. Οι κινήσεις αυτές μπορεί να έσωσαν τις εταιρίες από την κρίση, δεν μείωσε όμως την ανεργία. Ίσα ίσα οι εταιρείες τα άρπαζαν κι έπειτα με διάφορες δικαιολογίες απέλυσαν εργαζόμενους ή τους έστελναν για μακρόχρονες διακοπές με μειωμένο μισθό.

Η κυπριακή κυβέρνηση είναι όμως των εργατών και θα βοηθήσει....τους εργοδότες!;

Στην Κύπρο αναμέναμε από την κυβέρνηση λόγω των καταβολών και αριστερών παραδόσεών της, και από μια Υπουργό Εργασίας, πρώην συνδικαλίστρια της ΠΕΟ να

προτείνει και να εφαρμόσει μέτρα τα οποία να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους.

Δυστυχώς πέρσι ακολούθησε το παράδειγμα των άλλων νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων, κατηγόρησε εμέσως πλήν σαφώς τους μετανάστες για την ανεργία, και έδωσε λεφτά στους εργοδότες - 400 εκατομμύρια πήγαν στους εργολάβους και τους ξενοδόχους σαν στήριξη για να μην απολύσουν άλλο κόσμο.

Δυστυχώς όπως και στις άλλες χώρες το μέτρο αυτό δεν πέτυχε. Η ανεργία αυξήθηκε ραγδαία και οι εργοδότες, όπως οι ξενοδόχοι προκλητικά ζητούν κι άλλα λεφτά αλλιώς θα απολύσουν κι άλλο κόσμο!

Αντί όμως η κυβέρνηση να το δει αυτό και να λάβει άλλα μέτρα πέφτει σε μια ακόμη παγίδα και σχεδιάζει να δώσει ξανά χρήματα στους εργοδότες με έναν έμμεσο τρόπο όμως αυτή τη φορά: με ένα μέτρο παραχώρησης κινήτρων για πρόσληψη και μη απόλυση!!!

Μέτρα κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες των εργοδοτών

Η κυβέρνηση βρήκε λέει ένα κονδύλι από την ΕΕ για να βοηθήσει τους... ανέργους. Θα δώσει λεφτά στους... εργοδότες για να τους προσλάβουν!! 10.5 εκατομμύρια συνολικά θα δωθούν σε δύο δόσεις και σχέδια.

Το πρώτο σχέδιο προβλέπει να δοθούν 6 εκατομμύρια για 1700 περίπου ανέργους.

Αρχικά ανακοινώθηκε ότι αυτό θα προβλέπει την επιχορήγηση του 30% του μισθού για αυτούς τους εργαζόμενους, για 6 μήνες. Όμως στα ΜΜΕ οι ανακοινώσεις των μέτρων μιλούσαν για 3600 ευρώ επιχορήγηση σε κάθε εργοδότη για κάθε εργαζόμενο.

Ας κάνουμε τα μαθηματικά: 3600 για κάθε εργαζόμενο για 6 μήνες είναι 600 ευρώ τον μήνα!

Αν αυτό είναι το 30% τότε η κυβέρνηση θα λύσει το πρόβλημα των απολυμένων χτιστών και ξενοδοχουπαλλήλων με το να φτιάχνει θέσεις των 1800 ευρώ; Και οι υπόλοιποι άνεργοι ας ζουν με ανεργιακό κάτω του βασικού μισθού...

Αν δεν είναι τα 600 ευρώ το 30% τότε ο εργοδότης τι θα δίνει; 200 ευρώ για να συπληρώσει τον βασικό μισθό; Αυτό δεν είναι επιχορήγηση! Είναι bonus που απόλυτα τόσο κόσμο!

Αυτά βέβαια θα εφαρμοστούν μόνο για 1700 εργαζόμενους γιατί τόσα φτάνουν.... Και έτσι η αριστερή μας κυβέρνηση θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Θα κάνει τους άνεργους 18.300 και έτσι όλοι θα ζήσουν καλά κι αυτοί καλύτερα!

Τέλος τα δωράκια αυτά στους εργοδότες τους υποχρεώνουν να προσλάβουν τους ανέργους μόνο για 8 μήνες. Άρα τους δίνουν και το δικαίωμα να τους απολύσουν σε 8 μήνες! Έπειτα να πάρουν έναν άλλο άνεργο για 8 μήνες, να αρπάξουν τα λεφτά και πάει λέγοντας! Και το τραγικότερο είναι ότι με τους 8 μήνες δουλειάς αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν μετά δικαίωμα σε περίπτωση που δεν μπορούν να βρουν άλλη δουλειά να πάρουν το ανεργιακό επίδομα!

Η κυβέρνηση είναι απαράδεκτη!

Παρόμοια μέτρα, έτσι αθώα, από χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, για να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας, για να βοηθήσει τους ανέργους έχουν παρθεί κατά καιρούς σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας εργαζομένων: τους αναλώσιμους, απασχολήσιμους εργαζόμενους, που ποτέ δεν θα έχουν μόνιμη, σταθερή δουλειά, ποτέ σταθερό και μόνιμο μέλλον. Είναι τα μέτρα που έφτιαξαν την γενιά των 700 ευρώ στην Ελλάδα και τα μέτρα που έφτιαξαν τους εργαζομένους του 1 ευρώ στη Γερμανία.

Τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν! Ζητούμε:

- Καμία άλλη απόλυση! Μέτρα που να διασφαλίζουν μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους!
- Μείωση του χρόνου που απαιτείται να είσαι άνεργος για να δικαιούσαι επίδομα!
- Αύξηση της περιόδου όπου δικαιούται κάποιος να λαμβάνει ανεργιακό επίδομα!
- Κρατικές επενδύσεις για τη δημιουργία πραγματικών θέσεων εργασίας!

Όλα αυτά δεν φαίνεται να είναι αποφασισμένη να τα κάνει ούτε αυτή η κυβέρνηση, που τόσα χρόνια δήλωνε ότι βρίσκεται στο πλάι των εργαζομένων. Δυστυχώς ούτε να τα διεκδικήσουν οι συνεχνίες των εργαζόμενων οι οποίες χαιρέτησαν τα σχέδια της κυβέρνησης ασυζητητικά!

Θα πρέπει να υπάρξει οργάνωση και συλλογική δράση των εργαζομένων και ανέργων από τη βάση τους!

Δεν θα πληρώσουμε για την κρίση τους!

Δεν θα σώσουμε εμείς τα κέρδη τους!

Αμαλία Λοϊζίδου

Η νεολαία εξεγείρεται σε όλη την Ευρώπη!

Αγγλία

Στην Αγγλία, γίνονται συνεχείς περικοπές στις θέσεις εργασίας. Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια αναμένεται να μείνουν άνεργοι μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι πρώτοι βέβαια που χάνουν τις δουλειές τους είναι οι νέοι εργαζόμενοι που, ακόμα και πριν την κρίση ήταν οι χαμηλά αμειβόμενοι, οι εργαζόμενοι με "ελαστικούς" όρους εργασίας κοκ. Ταυτόχρονα όσοι είναι άνεργοι αναγκάζονται να ζουν με πενιχρά επιδόματα (η κυβέρνηση δίνει 65 ευρώ την εβδομάδα σε όσους ψάχνουν για δουλειά!). Κι όλα αυτά όταν από φοιτητές ακόμα, η πλειοψηφία αναγκάζεται να καταφύγει σε δάνεια, λόγω των υψηλών διδάκτρων.

Η Βρετανική κυβέρνηση έχει χορηγήσει δαπάνες 550εκατ λιρών για να διασώσει τις τράπεζες. Τι κάνει όμως για τη νεολαία και τους εργαζόμενους;

Το 'Youth Fight for Jobs', είναι μια εκστρατεία που ξεκίνησε τον περασμένο Γενάρη, από την αδελφή οργάνωση της Νεολαίας Ενάντια στον Εθνικισμό και αποτελείται από φοιτητές και νέους εργαζόμενους που διεκδικούν το μέλλον τους. Την εκστρατεία στηρίζουν επίσης συνδικάτα και οργανώσεις.



Παλεύουν για:

- Ανθρώπινα ωράρια: εργασία όχι πέραν των 35 ωρών την εβδομάδα.
- Αξιοπρεπείς μισθούς
- Να σταματήσουν οι συνεχείς περικοπές προσωπικού.
- Να καταργηθούν οι "επισφαλείς" όροι εργοδότησης και ο θεσμός του 'μαθητευόμενου', που είναι στην ουσία δικαιολογία της εργοδοσίας για φτηνά εργατικά χέρια. Όλοι οι μαθητευόμενοι να παίρνουν τουλάχιστο κατώτατο μισθό, αλλά και εξασφάλιση άλλης δουλειάς μόλις η εκπαίδευσή τους τελειώσει.
- Κατάργηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια.

Στόχος του Youth fight for Jobs είναι η δημιουργία ενός μαζικού δικτύου σε όλη την Μ. Βρετανία και Ιρλανδία, και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και φοιτητών μέσα στα σχολεία τα πανεπιστήμια και τους χώρους εργασίας.

**Ελένη Ιωάννου
Royal Welsh College
Cardiff**

Γερμανία

Τα πανεπιστήμια του Duisburg και του Essen βρίσκονται υπό κατάληψη. Αφορμή ήταν η προσπάθειας της επίσημης ηγεσίας του φοιτητικού κινήματος να «θάψει» την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική απεργία της 17ης Νοεμβρίου. Απάντηση μερικών εκατοντάδων φοιτητών ήταν η αυθόρυμη κατάληψη των αιθουσών διδασκαλίας, όπου και συζητήθηκε πώς θα συνέχιζαν οι κινητοποιήσεις τους. Οι φοιτητές κυρίως εναντιώνονται στα δίδακτρα, ζητάνε περισσότερη ευελιξία στην επιλογή μαθημάτων και λένε ένα μεγάλο όχι στην εμπορευματοποίηση των πανεπιστημίων τους,



Αυστρία

Κατάληψη έγινε αρχικά στο πανεπιστήμιο της Βιέννης, προκαλώντας σειρά καταλήψεων σε πανεπιστήμια όλης της χώρας. Ακόμη, 50000 φοιτητές στη Βιέννη και 400 στο Σαλζμπουργκ κατέβηκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας ενάντια στην έλλειψη πόρων και χρηματοδότησης και υπέρ της δωρεάν παιδείας. Ζητάνε αύξηση της χρηματοδότησης του κράτους προς τα πανεπιστήμια, αντί να δίνονται τα χρήματα στις τράπεζες, κατάργηση των διδάκτρων, της διαδικασίας της Μπολόνια (που είναι μια οδηγία της Ε.Ε. που οδηγεί στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης) και των εξοντωτικών εξετάσεων. 9 μέρες μετά από την κατάληψη, υπουργός δήλωσε ότι θα δίνονταν στα πανεπιστήμια επιπλέον 34 εκ ευρώ. Παρόλο που αυτό το ποσό δεν είναι η λύση, φαίνεται πως η κυβέρνηση μπορεί να εξαναγκαστεί να κάνει υποχωρήσεις, αν υπάρχει οργάνωση και αγώνας



To U.Cy. or not to U.Cy.?

Η εμπειρία “Πανεπιστήμιο Κύπρου” μόλις άρχισε!

Επιτέλους πήγα πανεπιστήμιο! Με χίλια ζόρια, το ξέρω, αλλά τα κατάφερα! Ξύπνησα νωρίς εκείνη την Παρασκευή γιατί οι εγγραφές άρχιζαν στις 9. Και τη Δευτέρα που ακολουθούσε άρχισαν τα βάσανα... ή μαθήματα, όπως θες!

Δευτέρα λοιπόν πρωί στις 10:00 πάω στο Πανεπιστήμιο με σχετική αμηχανία. Περπατώ και φτάνω στην είσοδο του Πανεπιστημίου με σκοπό να βρω την αίθουσα στην οποία είχα μάθημα. Με την βοήθεια των δευτεροετών πρώην συμμαθητών μου τη βρήκα αφού πέρασα σαράντα κύματα, και το γρασίδι. Κάθομαι λοιπόν δειλά στην μέση του αμφιθεάτρου. Δεν ήξερα κανένα. Μετά από λίγα λεπτά ο καθηγητής μπαίνει στο αμφιθέατρο και αρχίζει με το καλημέρα σας το μάθημα ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια του τύπου “Να ξεχάσετε ότι ξέρετε από το Λύκειο, εδώ είναι Πανεπιστήμιο”. Ενθουσιάστηκα εγώ, όντας μικρός και άμυαλος, και άρχισα να σημειώνω σαν κομπιουτεράκι αυτά που έλεγε ο καθηγητής. Μετά μας είπε να αγοράσουμε ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβάσουμε όπωσδήποτε, λέω εντάξει θα εννοεί κανένα λογοτεχνικό και θα κάνω ότι έκανα με την “Φόνισσα” του Παπαδιαμάντη, θα το έχω στην βιβλιοθήκη. Άλλα μας λέει “θα το έχετε για τις εξετάσεις” Ωραία! Ακόμα δεν ήρθαμε, θα μας κάνουν να φύγουμε! Δεν ξέρουν ότι είναι αγένεια?

Μετά πήγαμε για το δεύτερο μάθημα, ένα ακαταλαβίστικο που άλλα λέει η καθηγήτρια, άλλα εννοεί και άλλα πρέπει να καταλάβουμε, μας έδωσε μια βιβλιογραφία με 20 βιβλία που “θα ήταν καλό να τα διαβάσετε”, είπε, “όχι μόνο για τις εξετάσεις αλλά και για τις εργασίες σας”, αντιλαμβάνεστε ότι άρχισαν οι αντιδράσεις από τους συμφοιτήτές μου και προκλήθηκε μια αναστάτωση. Άντε να κάνουμε και το 3ο μάθημα της μέρας, τα Αρχαία, κάτι που κάναμε και στο Γυμνάσιο (λέμε τώρα) και στο Λύκειο. Εκεί αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα είναι

σκούρα, ή μάλλον εγώ είμαι ο σκουριασμένος λόγω στρατού, οι δε συμφοιτήτριες μου τα θυμούνται σχεδόν όλα, εγώ μετά από το διάστημα “απάθειας” καθόμουν λες και άκουγα κινέζικες μεταφράσεις τραγουδιών της Βίσση ή της Βανδή, μου ήταν μεν γνωστά αλλά και εγώ το “ειμί, εί, εστί, εσμέ, εστέ, εισίν” θυμόμουν!

Τη 2η εβδομάδα στο πανεπιστήμιο δεν αρχίσαμε με το καλό, οι καθηγητές άρχισαν να μας λένε τις ημερομηνίες για τις ενδιάμεσες εξετάσεις. Μάλιστα, είπα από μέσα μου, έχω 6 μαθήματα, στο κάθε μάθημα πρέπει να διαβάσω τουλάχιστον ένα βιβλίο και σε 6 εβδομάδες έχω ενδιάμεσες εξετάσεις και μετά από άλλες 6 εβδομάδες έχω τις τελικές εξετάσεις και αυτό θα συνεχιστεί για 4 χρόνια... Μήπως να το ξανασκεφτώ;

Λέω του εαυτού μου παρηγορητικά ότι θα τα περάσουμε τα μαθήματα τον Σεπτέμβρη στις επαναληπτικές εξετάσεις. Έλα ντε που λογάριασα χωρίς τον ξενοδόχο, “μα δεν έχουμε επανα-

ληπτικές εξετάσεις” μου λέει μια φίλη μου “τα μαθήματα τα οποία δεν περνάς τα παρακολουθείς ως έξτρα μαθήματα τα υπόλοιπα εξάμηνα μέχρι να τα περάσεις”. Ναι, κυρίες και κύριοι, δεν φτάνει που τώρα έχω 6 μαθήματα το επόμενο εξάμηνο μπορεί να έχω 8! Τώρα για το πόσες φορές μπορώ να μην περάσω ένα μάθημα ούτε εγώ κατάλαβα, άκουσα 3 και αν κοπείς και στην 3η σου λένε να μαζέψεις τις βαλιτούλες σου και “περασμένα ξεχασμένα”

Αχ καλή αρχή κάναμε... αλλά χρόνος τέλος! Πάω να διαβάσω για την Παπυρολογία, την Φωνολογία, τον Συμβολισμό, τον Ρωμανό τον Μελωδό, τα ρήματα β' συζύγιας σε -μι και τα κείμενα του Κικέρωνα... ΟΛΑ ΜΑΖΙ! To be or not to be?

Ο πονεμένος φοιτητής
Φώτης Φωτίου
BNE, Πανεπιστήμιο Κύπρου



CSI Cyprus: μας προστατεύει ...

Δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος από την αθώωση των 10 αστυνομικών στην υπόθεση ξυλοδαρμού των δύο φοιτητών και η κυπριακή αστυνομία μας δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο και ρόλο ξανά και ξανά.

Μέσα σε ένα μήνα, η αστυνομία έχει αποδείξει ότι «είναι έτοιμη να πατάξει το μεγάλο έγκλημα στο νησί»:

- Να συλλάβει και να χτυπήσει όποιον φτωχό μετανάστη αναγκάζεται να ζει σε απάνθρωπες συνθήκες στην παλιά πόλη.
- Να τρομοκρατήσει και να εμποδίσει οποιονδήποτε νέο δεν επιλέγει να διασκεδάζει στα κλάμπ και τις καφετέριες αλλά με έναν δικό του τρόπο.
- Να συλλάβει όλους τους ανήλικους που αρνούνται να καταθέσουν ενάντια στους γονείς τους.
- Και κάθε παπά που πηγαίνει ενάντια στην ηγεσία της εκκλησίας!

Την ίδια στιγμή όμως δείχνει επανειλημμένα ότι δεν είναι διατεθειμένη να σταματήσει το πραγματικό έγκλημα, να συλλάβει εμπόρους ναρκωτικών, να φροντίσει να μην ξεφύγει άλλος κατάδικος όπως ο Κίτας.

Η αστυνομία έχει αποκαλυψθεί: δεν φροντίζει για την προστασία μας αλλά για την καταστολή μας. Άλλα η κυβέρνηση δεν φαίνεται να αντιδρά για αυτό.

Η αριστερή μας κυβέρνηση παλεύει για μια «ανθρώπινη» και «πιο δίκαιη» κοινωνία

Η κυβέρνηση Χριστόφια υποσχέθηκε μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία. Η αριστερή της προέλευση γέμισε ελπίδες στον κόσμο ότι τα συνθήματα αυτά δεν θα έμεναν συνθήματα αλλά θα γινόταν πραγματικότητα και για αυτό την ψήφισε. Τελικά όμως η κυβέρνηση φαίνεται όχι μόνο να μην το πετυχαίνει αλλά ούτε καν να προσπαθεί να χτίσει αυτή την κοινωνία!

Τέτοια βία που να ασκείται στους πολίτες χωρίς αιτία δεν έχουμε ζήσει ούτε κάτω από δεξιές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια και τα έχουμε δει να γίνονται μόνο κάτω από δεξιές καταπιεστικές νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη!

Κι ενώ στην Ευρώπη η αριστερά είναι αυτή που παλεύει ενάντια στην βία και την καταστολή, είναι αυτή που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των καταπιεσμένων και της νεολαίας και των εργαζομένων εδώ φαίνεται να έχει αλλάξει στρατόπεδο!

Δεν μπορούμε να το ανεχτούμε αυτό! Αν δεν αντιδράσουμε τώρα δεν θα αργήσει η ώρα που θα δούμε δακρυγόνα σε συνταξιούχους, μαθητές και φοιτητές, σιδερογροθίες σε διαδηλωτές εκπαιδευτικούς, ακόμη και δολοφονίες ανηλίκων που δεν γεμίζουν το μάτι της αστυνομίας!

Πρέπει να οργανωθούμε άμεσα!

Να προσέχετε!

Η μοναδική επίπληξη προς την αστυνομία από την κυβέρνηση σε όλα τα γεγονότα είναι να είναι πιο προσεκτικοί!

Δηλαδή:

- Να μην ξαναστείλει δελτίο τύπου όταν κάνει επιχείρηση σκούπα. Όχι όμως να μην κάνει σκούπα μια και από τις 25 Σεπτεμβρίου στα ψηλά των εφημερίδων διαβάσαμε ότι γίνονται ξανά και ξανά ...
- Να μην ξανα συλλάβει 16χρονούς μπροστά στους φίλους τους, αλλά να τους συλλαμβάνει για να μαθαίνουν από νωρίς ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή την κοινωνία.
- Να μην ξανατραβήξει τα μαλλιά ηγούμενου που διαφωνεί με την αρχιεπισκοπική γραμμή, αλλά να τους συλλαμβάνει πιο διακριτικά!

Λίγες μέρες μετά τη σύλληψη 8 ανηλίκων που τελικά αφέθηκαν ελευθεροί στην πλατεία Φανερωμένης, στον αγώνα ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ οι ΑΠΟΕΛιστες έκαψαν το στάδιο. Οι δυνάμεις της αστυνομίας και της ΜΑΑΔ ήταν πολλές αλλά τελικά κατάφεραν να συλλάβουν μόνο έναν ανήλικο!

Την ίδια στιγμή το δικαστήριο δε δέχτηκε να συλλάβουν άλλους δυο ΑΠΟΕΛιστες που είχε παρει η αστυνομία τα νούμερά τους για συμμετοχή στα επεισόδια.

Τελικά ποιον προστατεύουν; Άλλα κυρίως, ποιον νομίζουν ότι κοροιδεύουν;



από μετανάστες, νεολαίους και παπάδες!



Δεν είναι τυχαίο που οι επιθέσεις έχουν ξεκινήσει από τους μετανάστες και επεκτάθηκαν στα παιδιά της Φανερωμένης. Οι παπάδες φάνηκε να μην ήταν στο πρόγραμμα παρόλα αυτά τους κατέστειλαν με τον ίδιο τρόπο.

Σε περίοδο κρίσης όλοι ψάχνουν λύσεις για τα προβλήματά τους. Και η πιο εύκολη λύση είναι να κατηγορίσουν τον διπλανό τους! Αυτή η λύση είναι η πιο επιθυμητή για τις κυβερνήσεις και τους εργοδότες που απολύουν κόσμο. Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι δεν θα στραφούν ποτέ σε αυτούς, που πραγματικά φταινε για τις άσχημες εργασιακές συνθήκες και τις απολύσεις. Για αυτό το λόγο παρατηρούμε αύξηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της ακροδεξιάς μόλις χτύπησε η κρίση σε όλη την Ευρώπη.

Στην Κύπρο αναμέναμε να μην χρησιμοποιηθεί κανένας από την κυβέρνηση ως αποδιοπομπαίος τράγος για τα προβλήματα που φέρνει η κρίση κι ότι θα λέγονταν τα πράγματα με το όνομά τους καλώντας

τους ιθύνοντες, τράπεζες και εργοδότες, να πληρώσουν για την κρίση τους.

Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση μας απογοήτεύσε για άλλη μια φορά.

Εδώ και περίπου ένα χρόνο η «αιτία» που παρουσιάζεται για την ανεργία είναι οι παράνομοι μετανάστες, και για τα προβλήματα της παλιάς πόλης «φταίνε» οι νεολαίοι και όχι οι ιδιώτες που έχουν αφήσει την πόλη στο έλεος του χρόνου.

Οι επιθέσεις της αστυνομίας ενισχύουν αυτά τα επιχειρήματα. Ενισχύουν και το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Και κυρίως ενισχύουν τις νεοφασιστικές και εθνικιστικές οργανώσεις οι οποίες όλο και πληθαίνουν και μεγαλώνουν. Οι οργανώσεις αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες αλλά και προοδευτικό κόσμο που δραστηριοποιείται στην παλιά πόλη. Αυτοί είναι ο κίνδυνος μέσα στην πόλη και στην κοινωνία μας κι όχι οι μετανάστες και η νεολαία κι αυτούς είναι που πρέπει να σταματήσουμε.

Να δεις τι σου χω για μετά

Την προηγούμενη άνοιξη συζήτησαν στη βουλή τροποποιήσεις στο τρομονόμο...

Τι!!! Έχουμε τρομονόμο στην Κύπρο; Φυσικά και ναι! Αυτός ο νόμος, σύμφωνα με τον οποίο όλοι είμαστε τρομοκράτες, ένοχοι μέχρι την απόδειξη του εναντίον, και βάσει του οποίου πολλοί διαδηλωτές-φοιτητές στην Ελλάδα τον προηγούμενο χρόνο (ανάμεσά τους και δύο Κύπριοι) συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στη φυλακή χωρίς να έχουν κάνει κάτι, ισχύει και στην Κύπρο!

Ο νόμος αυτός είναι ο ορισμός της καταπάτησης όλων των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Δίνει τεράστιες εξουσίες και παραπάνω αυθαιρεσία στην αστυνομία, στο όνομα της «ασφάλειας», απαγορεύει την συνεύρεση και συγκέντρωση, δίνει το δικαίωμα να «διεισδύσει» κάποιο μέλος της αστυνομίας μέσα σε μια παρέα και να «προτείνει» τρομοκρατικές δράσεις απλά και μόνο για να δει αν είμαστε δυνάμει τρομοκράτες!

Θα τον αφήσουμε να υπάρχει;

Αθηνά Καρυάτη

English School: Η Ειρήνη στην Κύπρο δεν δα εμποδιστεί!

Kibris'ta baris engelenemez!

Η Αγγλική Σχολή έχει μία ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για ένα σχολείο που παραδοσιακά είχε δικοιοντικό χαρακτήρα, αφού εκεί φοιτούσαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαθητές και εργάζονταν Ε/κ και Τ/κ εκπαιδευτικοί. Και τώρα όμως είναι από τα λίγα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου υπάρχουν πολλοί Τ/κ μαθητές. Αυτή η ιδιαιτερότητα θα έπρεπε να λειτουργεί ως πρότυπο και για τα υπόλοιπα σχολεία. Οι καθηγητές μετά το φόβο που τους δημιούργησαν οι εθνικιστές που αυτονομάστηκαν «Πρωτοβουλία Γονέων και Αποφοίτων Αγγλικής Σχολής», βγήκαν στην αντεπίθεση, ξαναβρίσκοντας το ηθικό τους για να κάνουν τη δουλειά τους σωστά.. Ευτυχώς που βρέθηκαν και αυτοί οι προοδευτικοί καθηγητές γιατί οι εθνικιστές και οι συκοφαντίες τους δεν είχαν όριο. Στη ιστοσελίδα που δημιούργησαν, www.englishschoolnews.com, σταμάτησαν τις καταγγελίες όταν τους τελείωσαν και τα ψέματα.

Αυτή τη χρονιά όπου το σχολείο κάνει μια καινούρια αρχή με μία νέα διευθύντρια, φαίνεται ήδη να έχει κάνει σημεία προόδου αφού δύο από τις σημαντικότερες μέρες των μουσουλμάνων καθιερώθηκαν ως αργίες. Αυτή η κίνηση δείχνει κυρίως σεβασμό προς τους μουσουλμάνους και ιδιαίτερα τους Τουρκοκύπριους. Οι μέρες αυτές είναι η 21η Σεπτεμβρίου και η 27η Νοεμβρίου που γιορτάζονται το Ramazan Bayram και Kurban Bayram αντίστοιχα.

Ενημερωθήκαμε οτι η «Πρωτοβουλία» δεν έχει πρόβλημα με την απόφαση αυτή αφού φέτος το σχολείο άνοιξε δύο μέρες νωρίτερα και άρα οι δύο καινούριες αργίες αντικαθίστανται.. Βεβαίως δεν έλειψαν και τα μουρμουριτά στο σχολείο που ήταν αρνητικά στο να καθιερωθούν αυτές οι αργίες. Εξάλλου λιγοστοί μαθητές της εβδόμης και έχτης τάξης μαζεύτηκαν στο σχο-

λείο στις 21 Σεπτεμβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Παρ' όλα αυτά η νίκη των προοδευτικών καθηγητών πέρσι έφερε και αυτό το θετικό αποτέλεσμα.

Μπορεί οι εθνικιστές να είχαν ησυχάσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα αλλά όλοι ξέρουμε πόσο φανατισμένοι είναι και ότι δεν το βάζουν έτσι εύκολα κάτω. Η πρώτη τους κίνηση αυτή τη χρονιά ήταν η προσπάθειά τους να εκλεγούν στο σύνδεσμο γονέων του σχολείου. Και κατάφεραν να εκλέξουν και τους εφτά υποψηφίους τους, ύστερα από μία εκστρατεία που τους κόστισε ουκ ολίγα λεφτά αφού έκαναν συναντήσεις σε ακριβά ξενοδοχεία, έστελναν φυλλάδια σε σπίτια μαθητών και στο τέλος κατάφεραν να μαξέψουν περίπου 450 ψήφους. Αντίδραση από μερικούς υπήρξε αλλά όχι οργανωμένα ώστε να μην ψηφίστει η «Πρωτοβουλία», με αποτέλεσμα να έχουν 8 από τις 15 έδρες.

Αυτό δείχνει ακριβώς ότι οι εθνικιστές δεν έχουν σκοπό να σταματήσουν να δημιουργούν προβλήματα. Πέρυσι, σημειώθηκε μια μικρή νίκη από τους καθηγητές του σχολείου, μόνο όμως όταν αποφάσισαν να απαντήσουν συλλογικά και οργανωμένα. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ομάδα μέσα στο σχολείο που να είναι ήδη έτοιμη να σταματήσει τα σχέδια των εθνικιστών.

Δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε να μας πιάσουν στον ύπνο, αλλά να οργανωθούμε καλύτερα για να μην επιτρέψουμε τις όποιες εκφράσεις εθνικισμού και εκφοβισμού όσων θέλουν στην πράξη να φέρουν κοντά τους Ε/κ με τους Τ/κ.

Τάσος Αντωνόπουλος
English School



Δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο

από τη δεωρία ... στην πράξη!

Η θεωρία

Όλοι θυμόμαστε τον περσινό στόχο του Υπουργείο Παιδείας για «καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων».

Παρόλο το ξέσπασμα του εθνικισμού την προηγούμενη χρονιά, το υπουργείο φέτος επαναφέρει τον ίδιο στόχο. Του δίνει μάλιστα και παραπάνω έμφαση. Έστειλε στα σχολεία εγκυκλίους, ώστε να γίνει ενημέρωση για τη διαχρονική αξία του στόχου και για τους λόγους για τους οποίους αυτός συνεχίζει να ισχύει και φέτος.

Πέρα από αυτό το στόχο το υπουργείο προσπαθεί να εφαρμόσει και άλλα στοιχεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Έτσι, γίνεται συνέχεια αναφορά σε ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο.

Όλα αυτά είναι σαφώς θετικά βήματα. Παρόλα αυτά, φαίνεται να βρίσκονται πιο πολύ στη σφαίρα της θεωρίας, γιατί στην πράξη επικρατεί μια διαφορετική φιλοσοφία.

Και η πράξη

Μέσα στα σχολεία καθημερινά οι μαθητές ακούνε και βλέπουν πράγματα και θάματα, από εκπαιδευτικούς που ούτε τα προσχήματα δεν μπορούν να κρατήσουν, πόσο μάλλον να εφαρμόσουν στόχους για ειρηνική συμβίωση, ή ακόμα για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανθρώπινο.

Κάποιοι δείχνουν το σεβασμό τους στους μετανάστες με τον ακόλουθο τρόπο:

«Σκασμός, να μιλάς ελληνικά! Εδώ είναι ελληνικό σχολείο!»

Άλλοι διδάσκουν αντικειμενικά και επιστημονικά την ιστορία του τόπου μας:

«Όλα αυτά περί Τουρκοκύπριων είναι ένα ψέμα, ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε μαζί!».

«Οι θείες μου όταν πέρναγαν από τους τουρκομαχαλάδες της Αμμοχώστου τις έβριζαν οι Τούρκοι».

Και άλλοι πάλι μας δίνουν συμβουλές:

«Ενα σύνθημα να έχετε για πάντα στο νου σας: Ελλάς, Ορθοδοξία, Οικογένεια!»

Κανείς σιόρ!

Αυτή η αντιμετώπιση από μερίδα εκπαιδευτικών το μόνο που δεν δημιουργεί είναι ειρηνική διάθεση και συμβίωση. Αντίθετα δημιουργεί ρατσισμό, ξενοφοβία, εθνικισμό, που παντού και πάντα οδήγησαν και θα οδηγούν την ανθρωπότητα στο μίσος και στη βαρβαρότητα. Ας θυμηθούμε πού οδήγησε την ανθρωπότητα ο υπερπατριωτισμός του Χίτλερ, ο ρατσισμός του απαρτχάιντ την Αφρική, ο εθνικισμός την Κύπρο.

Θέλουμε ένα σχολείο για όλους, με σεβασμό στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, από όπου και αν αυτοί πρέχονται, είτε κοινωνικά, είτε όσο αφορά το χρώμα τους, τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους. Για να έχουμε μια κοινωνία για όλους!

Οι εγκύκλιοι, αν και έχουν κάθε καλή πρόθεση, δεν είναι αρκετές. Θα πρέπει να οργανωθούμε, για να μπορέσουμε με αποτελεσματικότητα να αντισταθούμε στις εθνικιστικές και ρατσιστικές φωνές που ακούγονται στα σχολεία και για να προστατέψουμε ότι αφορά στην επαναπροσέγγιση, την αποδοχή των παιδιών των μεταναστών, την ενότητα ανάμεσα σε όλους τους μαθητές!

**Κώστας Πιτσιλλούδης
Αμαλία Λοϊζίδου**



Παγκόσμια ημέρα των ζώων: υποχρεώσεις χωρίς δικαιώματα:



Η 4η Οκτωβρίου είναι η παγκόσμια ημέρα των ζώων και την γιορτάζουν ανά το παγκόσμιο διάφοροι άνθρωποι αλλά όχι όλοι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους κάνει καμία αίσθηση το ότι τα ζώα έχουν δικιά τους ημέρα. Υπάρχουν κάποιοι που όχι μόνο δεν σέβονται τα ζώα αλλά δεν σέβονται ούτε τους συνανθρώπους τους που προσπαθούν να φτιάξουν ένα καλύτερο αύριο για αυτά. Για κάποιους από εμάς συγκεκριμένα για τους μισούς κατοίκους αυτού του πλανήτη τα ζώα είναι σημαντικά όντα και ακόμα κι αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη δεν πρέπει να μας στερεί το δικαίωμα να τα έχουμε ούτε με άμεσο αλλά ούτε με έμμεσο τρόπο.

Παραδείγματος χάριν στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 300.000 ιδιοκτήτες ζώων αλλά υπάρχουν και άλλοι τόσοι που δεν θέλουν να τα δουν μπροστά τους. Ο νόμος όμως λέει ότι δικαιούμαι να έχω κατοικίδιο αρκεί να το δηλώσω και να μπορώ να του προσφέρω μια καλή ποιότητα ζωής. Όμως ο νόμος λέει επίσης ότι πρέπει να υπάρχουν πάρκα, παραλίες και γενικά δημόσιοι χώροι που να επιτρέπετε η είσοδος σε κατοικίδια. Επίσης πρέπει η κάθε κοινότητα και ο κάθε δήμος να αναλαμβάνει τα αδέσποτα. Και όταν λέμε αναλαμβάνει δεν εννοούμε να τα θανατώνει με τον άλφα η τον βήτα τρόπο αλλά να τους βρίσκει σπίτι. Πρέπει σε κάθε δημαρχείο και σε κάθε γραφείο της κοινότητας να υπάρχει ειδικός χώρος που να μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον δυο ζώα, αλλά εννοείται ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δημαρχείο που να έχει εφαρμόσει αυτό τον νόμο.

Όμως οι νόμοι που αφορούν τους ιδιοκτήτες πρέπει να τηρούνται όλοι. Δηλαδή ο κάθε ιδιοκτήτης ζώου πρέπει να πάει στο γραφείο του δήμου που ανήκει

και να δηλώσει το κατοικίδιο του. Πρέπει να πληρώσει και ένα ποσό το οποίο θα πληρώνει κάθε χρόνο για να του δίνετε το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Πρέπει επίσης να κάνει τατουάζ ή να τοποθετήσει μικροτσίπ στο κατοικίδιο και αυτό χρησιμεύει και σε περίπτωση απώλειας του κατοικίδιου για να μπορέσουν οι αρμόδιοι να ανακαλύψουν σε ποιον ανήκει. Ακόμα πρέπει να έχει το κατοικίδιο ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τα διάφορα που χρειάζεται (νερό, φαγητό, χώμα, φυτά κτλ).

Άρα παρατηρούμε γενικότερα ότι τα ζώα έχουν τη δικιά τους ημέρα και νόμους που να τα στηρίζει αλλά δεν έχουν κάποιον που να φροντίσει όλοι αυτοί οι νόμοι να τηρούνται και όχι μόνο από τους ιδιοκτήτες τους αλλά και από το κράτος. Από το κράτος λοιπόν απαιτούμε να τηρεί τους νόμους που έφτιαξε. Γιατί άλλωστε δεν τους έφτιαξε μόνο για εμάς αλλά και για αυτό το ίδιο.

**Πατουσίτσες και γουνίτσες
Μυριάνα Χρίστου**



Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό στην Κύπρο παλεύει:

Ενάντια στον εθνικισμό

- Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από την ουσιαστική επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, από τη βάση της νεολαίας και των απλών εργαζομένων και έξω από κυβερνήσεις και παραδοσιακά κόμματα των οποίων η πολιτική έχει αποδειχθεί αποτυχημένη.
- Ο εθνικισμός μας οδήγησε στο παρελθόν στο πραξικόπημα, την εισβολή και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αν επικρατήσει ξανά θα έχουμε ανάλογες καταστροφικές συνέπειες.
- Η λύση του κυπριακού περνά για μας μέσα από την πάλη ενάντια στον εθνικισμό και σ' όσους τον καλλιεργούν – αυτοί είναι όχι μόνο η ακροδεξιά αλλά και οι άρχουσες τάξεις και στις δυο πλευρές του νησιού που τον καλλιεργούν για τα δικά τους συμφέροντα, στα πλαίσια του ανταγωνισμού τους ποιος θα πάρει περισσότερα στην περίπτωση συμφωνίας για μια λύση, αλλά και για να αποπροσαντολίζουν τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία από τα καθημερινά προβλήματα ώστε να μην παλεύουν εναντίον τους.

Για μια άλλη παιδεία, χωρίς εθνικισμούς, δημόσια, δωρεάν, για όλους

- Για μια παιδεία χωρίς εθνικιστικά συνθήματα (διδακτέα ύλη, στάση ορισμένων εκπαιδευτικών, αναλυτικά προγράμματα του επίσημου κράτους)
- Για μια παιδεία που δεν μας θέλει «στρατιωτάκια» και «μαλιστάνθρωπους», επιστρατεύοντας υποχρεωτική μαθητική στολή, υποχρεωτική παρουσία σε μαθητικές παρελάσεις στις εθνικές γιορτές
- Για μια παιδεία που ο ετσιθελισμός και ο αυταρχισμός δεν θα έχουν θέση
- Για μια παιδεία δημοκρατική, με ελευθερία της σκέψης, του λόγου, κάθε μορφής έκφρασης.

Για το δικαίωμα στην επιλογή

- Για χώρους νεολαίας στους οποίους να μπορούμε ελεύθερα να αναπτύξουμε τις πρωτοβουλίες και τα ταλέντα μας, χωρίς να μας καπελώνουν υπάλληλοι του κράτους και χωρίς να πρέπει να πληρώνουμε περιουσίες ολόκληρες
- Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήμο, αυτοδιαχειριζόμενα από εμάς τους ίδιους, όπου να μπορούμε δωρεάν να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας στη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τη φωτογραφία, και να φτιάξουμε ομίλους και συλλόγους
- Αθλητικά κέντρα και κολυμβητήρια σε κάθε δήμο, με δωρεάν παροχή των υπηρεσιών.

Ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού

- Ενάντια στη θρησκευτική ανελευθερία, υπέρ της ανεξιθρησκίας και των απόλυτο διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους
- Ενάντια στη γυναικεία καταπίεση (οικονομική, κοινωνική, σεξουαλική)
- Ενάντια στις διακρίσεις, την καταπίεση και την αστυνομική βία κατά των μεταναστών, πολιτικό άσυλο για όλους τους πρόσφυγες
- Συσπείρωση και άμυνα ενάντια στις νεοφασιστικές οργανώσεις και ομάδες

Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και τη φτώχεια

- Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους
- Ενάντια στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσμου από τις πλούσιες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε., κλπ), υπέρ της κατάργησης όλων των χρεών των φτωχών χωρών
- Ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος που θυσιάζεται στο βαμό των κερδών του κεφαλαίου και των πολυεθνικών
- Ενάντια στη φτώχια, την ανεργία, τους πολέμους που επικρατούν στον πλανήτη. Ενάντια στις πολυεθνικές που καταδικάζουν ένα δις ανθρώπους στην πείνα και τον υποστιπό σε καθημερινή βάση.

Διεθνισμός

Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του διεθνισμού, επειδή καταλαβαίνουμε πως κανένα από τα σημερινά προβλήματα δεν μπορεί να λυθεί πάνω σε εθνική βάση, χωρίς συνεννόηση, επαφές και συντονισμό των αγώνων μας σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, βρισκόμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία με τη Νεολαία ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη (Youth against Racism in Europe – YRE) και τη διεθνή νεολαιίστικη οργάνωση Διεθνής Σοσιαλιστική Δράση (International Socialist Resistance – ISR).

Για μια άλλη κοινωνία

- Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η εξουσία του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, το καπιταλιστικό σύστημα.
- Παλεύουμε για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, για μια άλλη κοινωνία, στην οποία θα υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα, χωρίς παιδιά ενός κατώτερου θεού. Μια κοινωνία σοσιαλιστική, που καμία σχέση δεν θα έχει με τα δικτατορικά καθεστώτα που υπήρχαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ, ούτε και με τους απατεώνες ηγέτες των σοσιαλιστικών κομμάτων που είναι σοσιαλιστές στο όνομα και καπιταλιστές στην πράξη.

Έλα σε επικοινωνία μαζί μας!

Τηλέφωνο:
99190164

E-mail:
youthagainstnationalism@gmail.com

Blog:
<http://youthagainstnationalism.wordpress.com>

THE WALL

