

ΤΗΕ WALL

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

€1 / ΕΝΙΣΧΥΣΗ €2

ΤΕΥΧΟΣ 16



Κοίτα μέσα:

Η μεγάλη μάσα: εκκλησία, πετρέλαια
'Όχι στον εθνικισμό και τον ρατσισμό!

17η αντιρατσιστική κατασκήνωση

3ο αντιφασιστικό φεστιβάλ

Εργάτες και μετανάστες μπροστά στον αγώνα

Ιη Μαρτίου

Μια μέρα χωρίς μετανάστες!

Μπορούμε να φανταστούμε μια μέρα χωρίς μετανάστες; Πώς θα ήταν άραγε;

Τα σπίτια θα ήταν βρώμικα, τα μωρά δεν θα είχαν ποιον να τα κρατήσει, οι γιαγιάδες θα ήταν μόνες τους, τα περίπτερα οι υπεραγορές και οι φούρνοι χωρίς προσωπικό! Στις καφετέριες δεν θα υπήρχαν σερβιτόροι! Τα σπίτια μισό-φτιαγμένα τα ξενοδοχεία κλειστά.

Αυτά στην καθημερινότητά μας γιατί απάμε και στις εργασίες που δεν βλέπουμε, τότε τα σκουπίδια θα ήταν γεμάτα στους δρόμους, τα προϊόντα δεν θα έφταναν ποτέ στις υπεραγορές, δεν θα είχαμε κρέας να φάμε αφού κανείς δεν θα ήταν εκεί για να δουλέψει στις φάρμες, στις λαϊκές δεν θα έφταναν ποτέ τα λαχανικά!

Η εικόνα αυτή δεν θα γινόταν μόνο στην Κύπρο. Σε όλο τον κόσμο, την πιο δύσκολη δουλειά, την πιο βρώμικη και τελικά την πιο απαραίτητη για την καθημερινότητά μας την κάνουν οι μετανάστες!

Και η μέρα αυτή ήρθε:

1η Μαρτίου 2010 – 24 ώρες χωρίς εμάς

Την πρώτη Μαρτίου του 2010 η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών και μεταναστών στην Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία και Ελλάδα «Πρώτη Μαρτίου 2010 - 24 ώρες χωρίς εμάς» κάλεσαν όλους τους μετανάστες και υποστηρικτές τους σε αποχή από κάθε οικονομική συναλλαγή, ακόμη κι εργασία όπου αυτό ήταν εφικτό. Στόχος τους ήταν να κάνουν τον κόσμο να στοχαστεί το τι θα συνέβαινε πραγματικά αν τα εκατομμύρια των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη αποφάσιζαν να σταματήσουν τις δουλειές και τις συναλλαγές τους. Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο θέλουν να βάλουν φραγμό στην ξενόφοβη -μέχρι ρατσισμού - ρητορική που έχει γίνει πλέον κυρίαρχος πολιτικός λόγος κυρίως στην Νότια Ευρώπη, και η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχους νόμους.

Η ιδέα ξεκίνησε από τις ΗΠΑ την Πρωτομαγιά του 2006, όταν οι ισπανόφωνοι κήρυξαν την «Ημέρα χωρίς μετανάστες», δια-



μαρτυρόμενοι για τη μεταναστευτική πολιτική που επιχειρούσε να ποινικοποιήσει την παρουσία μη καταγεγραμμένων μεταναστών, παραλύοντας για μία μέρα τα πάντα σε όλη τη χώρα και πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία των ΗΠΑ!

Στην Γαλλία από όπου και ξεκίνησε η πρωτοβουλία την 1η Μαρτίου 2005 πέρασε ένας νόμος σύμφωνα με τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει ανάλογα με τα σωματικά και άλλα πρόσοντα τους μετανάστες που θα παραμείνουν στη χώρα!

Στην Ιταλία αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει τέτοιοι αντιμεταναστευτικοί νόμοι όπου αν κάποιος μετανάστης δεν έχει δουλειά, μπορεί να βρεθεί στη φυλακή ή να απελαθεί, κι ας έχει ζήσει χρόνια στη χώρα, αφού έχει ποινικοποιηθεί η παράνομη μετανάστευση. Αυτό απειλεί τους 4,5 εκατομμύρια νόμιμους μετανάστες, αν κάποια στιγμή δεν καταφέρουν να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής τους, καθώς τώρα με την κρίση οι δουλειές είναι δυσεύρετες. Ακόμα, οι Αρχές έχουν δημιουργήσει έναν δωρεάν αριθμό κλήσης, στον οποίον ο καθένας μπορεί να καταδίδει μετανάστες και μόνο με την υποψία ότι είναι παράνομοι. Με αφορμή αυτούς τους νόμους, ήδη σε πολλές περιοχές οι ακροδεξιές ομάδες επιτίθενται σε μετανάστες ή καλούν σε απομόνωσή τους.

Την 1η του Μάρτη στην Ιταλία περίπου 300.000 μετανάστες και ντόπιοι εργαζόμενοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Στην Γαλλία χιλιάδες διαδήλωσαν και κάλεσαν μάλιστα τον Σαρκοζί να συμμετέχει μια και ο ίδιος είναι παιδί μεταναστών! Εκδηλώσεις έγιναν και στις υπόλοιπες χώρες, σε διάφορες πόλεις με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του εγχειρήματος όμως είναι ότι η μέρα αυτή θα καθιερωθεί. Ήδη οι ομάδες πρωτοβουλίας «24 ώρες χωρίς εμάς» έχει δώσει το επόμενο ραντεβού το καλοκαίρι για συντονισμό δράσεων που θα πραγματοποιηθούν ξανά στις 1 του Μάρτη το 2011, σε περισσότερες πόλεις και περισσότερες χώρες.

Αθηνά Καρυάτη

Οι μετανάστες στην Κύπρο:

Ως τις 30 Απριλίου 2010 οι μετανάστες στην Κύπρο αποτελούσαν το ένα τέταρτο του πληθυσμού, δηλαδή περίπου 200.000!

Από αυτούς οι 89.717 είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 65.122 έρχονται από τρίτες χώρες. Επίσης οι αιτητές ασύλου είναι μόνο 7.000 αιτητές ασύλου, ενώ οι παράνομοι υπολογίζονται στους 20-30.000.

Οι μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2008 υπολογίζεται ότι ζούσαν 30.8 εκατομμύρια μετανάστες.

Τους περισσότερους μετανάστες τους έχει η Γερμανία. Ανέρχονται στους 7.2 εκατομμύρια. Ακολουθεί η Ισπανία με 5.2 εκατομμύρια και το Ηνωμένο Βασίλειο με 4 εκατομμύρια μετανάστες. Στο Λουξεμβούργο το 42.6% των κατοίκων του είναι μετανάστες.

Πάρτε το απόφαση!

Στις 10
του Απρίλη
βγήκε το πόρισμα
της Επιτρόπου Διοίκη-
σης για τους γάμους των ομο-
φυλόφιλων λόγω καταγγελίας που
είχε γίνει στο παρελθόν. Μέσα από αυτό
ζητά από την Κυπριακή Κυβέρνηση να σεβα-
στεί τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και να αρχί-
σει μια συζήτηση για να δημιουργηθεί νόμος περί συμ-
βίωσης των ομοφυλόφιλων.

Στον ορατό κίνδυνο για το κατεστημένο τρεις μέρες μετά, ο Θεμιστοκλέους, βουλευτής του ΔΗΣΥ, εξέφρασε "αυθόρμητα" την ομοφοβία του «κινδυνολογώντας» για τυχόν νομιμοποίηση των γάμων των ομοφυλόφιλων, παραλληλίζοντας τους ομοφυλόφιλους με κτηνοβάτες, παιδόφιλους και εγκληματίες! Για πρώτη φορά βγήκαν οι μάσκες και φάνηκε το πραγματικό πρόσωπο της συντηρητικής δεξιάς πάνω στο θέμα.

Οι αντιδράσεις τους χάλασαν τα σχέδια!

Οι δηλώσεις του Θεμιστοκλέους, αντί να αποσιωπηθούν, μένοντας γραμμένες στην συνείδηση των αναγνωστών, έδωσαν έναυσμα για μια επίθεση εναντίων του αλλά και μια κίνηση υπέρ των ομοφυλόφιλων. Μέσα από μπλόγκς και σαϊτς για πρώτη φορά ο κόσμος αντιδρά και μιλά ελεύθερα για την ομοφυλοφιλία, οι ίδιοι οι ομοφυλόφιλοι βρίσκουν αφορμή για πάλη για ίση μεταχείριση και ίσα δικαιώματα με τους ετεροφυλόφιλους! Μια από τις πρώτες κινήσεις ήταν η δημιουργία ενός group στο Facebook που μετρά ήδη 1600 μέλη.

Κανένα κόμμα ακόμα μέχρι και σήμερα δεν τοποθετήθηκε επίσημα. Μόνο ο ΑΓΩΝΑΣ, φοιτητική παράταξη της ΕΔΕΚ, έβγαλε δυο ανακοινώσεις ενώ ο ΔΗΣΥ αρκέστηκε να ανακοινώσει ότι θα μελετήσει τις δηλώσεις και τις θέσεις του (ότ)αν τύχει.

Οι δηλώσεις του Θεμιστοκλέους και η τοποθέτηση του ΔΗΣΥ δεν είναι τυχαία

Οι δηλώσεις του Θεμιστοκλέους δεν είναι προσωπικές ούτε τυχαίες. Παρόμοιες δηλώσεις έχουν κάνει και μέλη άλλων κομμάτων που συμμετέχουν ή συμμετείχαν στην διεθνή του ΔΗΣΥ, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σε κάποιες χώρες μάλιστα οι δηλώσεις αυτές μπορεί να είναι και πολύ πιο ανοιχτές, να φτάνει στο επίπεδο της απαγόρευσης (Λιθουανία) ή και να εκφράζονται μαζί με αντισημιτικά και ακροδεξιά συνθήματα (Τσεχία)!

Τέτοιες δηλώσεις είναι επικίνδυνες

Οι μόνοι που βγήκαν σε στήριξη των δηλώσεων είναι οι ακροδεξιοί οι οποίοι στα σαίτους επευφημούν τον βουλευτή και μάλιστα λένε ότι θα πρέπει να αλλάξουν στάση προς το ΔΗΣΥ το οποίο δεν στήριζαν γιατί ήταν πολύ προοδευτικό και είχε ξεπουλήσει τις ιδέες της δεξιάς! Μετά τις δηλώσεις χαιρέτησαν το ΔΗΣΥ, ειδικά αφού δεν διαχώρισε την θέση του καθαρά.

Οι δηλώσεις λοιπόν αυτές αλλά και η έλλειψη δημόσιας απάντησης όχι μόνο από το ΔΗΣΥ που δεν αναμένουμε να το κάνει, αλλά από την αριστερά και την κυβέρνηση είναι απαραίτητες! Η ανοχή δίνει άλλοθι στο να γίνουν και επιθέσεις σε ομοφυλόφιλους όπως γίνεται τώρα με τους μετανάστες!

Κάποιοι άνδρωποι είναι ομοφυλόφιλοι!

Οι ομοφυλόφιλοι δεν είναι μειονότητα!

Οι ομοφυλόφιλοι είναι κομμάτι της κοινωνίας: ζούνε και εργάζονται σε αυτή και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ο ετερόφυλοι. Το μόνο διαφορετικό είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους, χαρακτηριστικό που δεν αλλοιώνει ούτε την εργασία τους ούτε την συμμετοχή τους στην κοινωνία!

Το καπιταλιστικό σύστημα όμως, που βασίζεται στον ανταγωνισμό και την εκμετάλλευση χρησιμοποιεί αυτό το τόσο προσωπικό χαρακτηριστικό για να μας διχάσει! Να μας γεμίσει προκαταλήψεις και φόβους και τελικά να μπορεί να μας ελέγχει καλύτερα.

Για μας η ομοφοβία και κάθε είδος ρατσισμού γεννιούνται και αναπαράγονται μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες τις οποίες και θέλουμε να ανατρέψουμε. Για να μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία ελεύθερης έκφρασης και επικοινωνίας, για μια κοινωνία απαλλαγμένη από ρατσιστικές προκαταλήψεις και ανταγωνισμούς, μια σοσιαλιστική κοινωνία.

Οργάνωση η μόνη λύση!

Για χρόνια οι ομοφυλόφιλοι της Κύπρου είτε μετανάστευαν σε άλλες χώρες είτε έκρυβαν την ταυτότητά τους επιμελώς. Η κατάσταση όμως έχει αλλάξει.

Η έκθεση της επιτρόπου διοικήσεως και οι δηλώσεις του Θεμιστροκλέους, έχουν ανοίξει τους αισκούς του Αιόλου. Η αντίδραση αυτή τη φορά ήταν αυθόρμητη και είχε πολύ μεγάλη απήχηση! Όμως θα μπορούσε και να μην γίνει και να χαθεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί το ζήτημα και να αλλάξουν συνειδήσεις.

Για αυτό χρειάζεται μια οργανωμένη φωνή και δράση. Για να μην περιμένουμε τις επόμενες δηλώσεις κάθε Θεμιστοκλέους ούτε στην καλή θέληση κάποιου να δημιουργήσει γκρούπ στο facebook. Χρειαζόμαστε μια οργανωμένη, όχι μόνο από ομοφυλόφιλους αλλά και ετεροφυλόφιλους, απάντηση σε κάθε επίθεση, και διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας!

Ας οργανωθούμε! Τους κάνει να ανησυχούν!!

Φώτης Φωτίου
Αθηνά Καρυάτη



Η μαθητεία είναι εργασία! Πρέπει να πληρώνεται με βασικό μισθό!

Ξεκίνησα ψάχνωντας για εργοδότηση στην Αγγλία. Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα, τους πολέμους σε Αφγανιστάν και Ιράκ έχει βυθίσει την χώρα στην ανεργία και τα χρέη. Ενδεικτικά υπάρχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια άνεργοι (8%) για το Μάρτιο του 2010 και η ανεργία στους νέους αγγίζει το 20%.

Οι νέοι, οι φοιτητές και οι μαθητές αποτελούν έυκολοι στόχοι προς εκμετάλευση! Καθώς η ανάγκη τους για επιβίωση συνοδεύεται με τη σκέψη «ενέος είσαι θα φτιάξεις την ζωή σου σιγά σιγά» ή η ανάγκη για συμπλήρωση του πτυχίου, ότι ακόμη μαθαίνεις και δεν μπορείς να παράγεις.

Έτσι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με δικαιολογία την έλλειψη ειδίκευσης, τα οικονομικά προβλήματα από την κρίση που δημιούργησαν ρίχνουν τους μισθούς. Βάζουν τους δίκοιους τους όρους με ατομικά συμβόλαια και κερδοσκοπούν σε βάρος του νέου εργαζόμενου μετατρέποντάς τον σε φτηνό, ευέλικτο και γρήγορα ανανεώσιμο προσωπικό.

Η μαθητεία τους βολέβει γιατί δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Έτσι πολλές φορές απειλούνται και οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού που προσλαμβάνεται με συλλογική σύμβαση. Όταν έχει μαθητευόμενους που του κάνουν την δουλειά δεν του είναι τίποτα να απολύσει τους άλλους υπαλλήλους του!

Επιστρέφοντας στην Κύπρο για να συνεχίσω να ψάχνω για εργοδότηση πέρασα από διάφορα γραφεία και μίλησα με πιθανούς εργοδότες. Διαπίστωσα ότι και εδώ η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική, και θα μπορούσε να περιγραφεί

ως και χειρότερη από ότι στο εξωτερικό! Εδώ η εκμετάλευση είναι ακόμη πιο ανοιχτή! Θεωρούν και αναμενόμενο ότι δεν θα ζητήσεις «πολλά» καθώς οι περισσότεροι δεν προσφέρουν καθόλου μισθό, άλλοι το συζητούν όμως σε καμία περίπτωση δεν θα σου παρέχουν κοινωνική ασφάλιση. Νιώθοντας το χρόνο να στενεύει και τις επιλογές να λιγοστεύουν έκανα την επιλογή μου. Τώρα

εργαζόμαι για μισθό €500 ενώ ο βασικός είναι €835, χωρίς εισφορές, και πολλές φορές εργασία πέραν του οκτάωρου και πάλι θεωρούμαι και τυχερός!

Στο καπιταλιστικό σύστημα η ζωή δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα προιόν, ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουν αν μπορούν να κερδίσουν από αυτό. Και θα βρούν όποιο τρόπο να εκμεταλευτούν παραπάνω τους αδύναμους, μαθητές, φοιτητές, νέους και μετανάστες και να χρησιμοποιήσουν αυτή τους την απληστία για να μας διχάσουν.

Η μαθητεία αντί να είναι ένας σωστός τρόπος εμπειρικής γνώσης για τη μελλοντική μας σταδιοδρομία είναι υπό εκμετάλευση και χρησιμοποιείται για να καταστρέψουν και τα κεκτιμένα δικαιώματα των υπόλοιπων εργαζομένων.

Η κατάσταση πρέπει να αλλάξει! Μαζί ενωμένοι εργαζόμενοι και νεολαία!

Ζητάμε βασικό μισθό για τους μαθητευόμενους με πλήρεις κοινωνικές ασφαλίσεις και δικαιώματα!

**Φίλιππος Πρωτοπαπάς
University of Bath, UK**

**Η μαθητεία είναι μια μοναδική ευκαιρία να
έχεις πρόσβαση σε άνθρωπους μεγάλης εξουσίας
και επιρροής και να τους κάνεις καφέ**



ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!



Αρχιεπίσκοπος:

Και αύριο θα πάω να δω που διορθώνουν τα ξενοδοχεία μας στην Πάφο, κάνουμεν αναπαλαίωση μιας τζιαί ο τουρισμός είναι πενιχρός εν ευκαιρία να τα φτιάξουμεν. Έτσι είπα αύριο να παν τζιαί οι μηχανικοί τζιαί οι αρχιτέκτονες.

Δημοσιογράφος:

(Γυρίζει προς τις κάμερες) Εν τζιαί γράφεται μας τωρά ή τίποτε άλλο παιδιά, έτσι πράματα εν θέλω.

Αρχιεπίσκοπος:

Ε γράφουμεν τους και εμείς!

Δημοσιογράφος:

(Γέλια) Τωρά μα το Θεό εννά έρτω μαζί σας στην Πάφο έτσι που μου είπες τωρά!

Οι δηλώσεις του αρχιεπίσκοπου -που πήρε την θέση του με 4% και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος- ότι δεν θα δώσει ούτε ένα σεντ στο κράτος δημιουργήθηκαν ποικιλίες αντιδράσεις. Ένα παράδειγμα αντίδρασης ήταν η δημιουργία ομάδας στο facebook με την ονομασία «ΤΟ ΤΑΜΑ: ούτε ένα σεντ για κεράκι...». Νομίζω ότι τα λέει όλα και εκφράζει ένα μεγάλο ποσοστό οργισμένων πολιτών.

Η εκκλησία έχει μετατραπεί σε εταιρεία και μάλιστα μιαν επιτυχημένη εταιρία με αποθεματικό 868 εκατομμύρια ευρώ (!), με ακίνητα, με τραπεζικές καταθέσεις και με ιερές μετοχές στο χρηματιστήριο. Θα πουν: ζούμε σε καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα και έχουν και αυτοί δικαίωμα να κάνουν επενδύσεις σε ξενοδοχεία. Φυσικά και η πίστη ακόμη έχει γίνει εμπόρευμα. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουν δικαίωμα να μην φορολογούνται! Με ποιά δικαιολογία; Μήπως αυτά αποτελούν μέρος του ιερού τους έργου στην κυπριακή κοινωνία; Ή παραδίδουν μαθήματα μάρκετινγκ;

Μόνο για το 2008 τα έσοδα της εκκλησίας ήταν 46.012.584 ευρώ, αφορολόγητα, τα οποία προέρχονται από: 970.000 ευρώ από έσοδα εκκλησιαστικής φύσης (από τα παγκάρια) 10 εκατομμύρια από το κράτος για τους μισθούς των κληρικών και 17 εκατομμύρια από ενοίκια και επενδύσεις! Και γύρω στα 3 εκατομμύρια από άλλα έσοδα!

Ε όχι, οι εργαζόμενοι της Κύπρου δεν πρέπει να το δεχτούν αυτό, αν κάποιοι θρησκόληπτοι θέλουν να κλείσουν τα μάτια ας τα κλείσουν. Όμως κι αυτοί θα πρέπει να αντιδράσουν γιατί τελικά κι αυτοί θα την πληρώσουν! Γιατί τυχόν φορολόγηση της εκκλησίας σημαίνει μια μεγάλη και χοντρή ένεση στην οικονομία της Δημοκρατίας και στο βιοτικό επίπεδο των πιστών και μη!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τον Υπουργό Οικονομικών να κάνει και άλλες περικοπές για να εξοικονομήσουμε χρήματα, για να πληρώσουμε ένα έλλειμμα το οποίο δημιούργησε η κερδοσκοπία, σε μεγάλο βαθμό και οι αφορολόγητες εταιρίες της εκκλησίας! Το έλλειμμα μας φτάνει το 6.1% του ΑΕΠ ή 1,029 δις ευρώ σύμφωνα με την eurostat.

Για να βρει τα λεφτά ο Σταυράκης πρότεινε πάγωμα μισθών για τα επόμενα χρόνια για να εξασφαλίσουμε 175 εκατομμύρια ευρώ.

Ενώ το χρέος της εκκλησίας είναι 169 εκατομμύρια ευρώ!

Επίσης αυτά που χρωστά η εκκλησία είναι 169 εκατομμύρια ευρώ μόνο λόγο καθυστερημένων φορολογιών από το 1980. Δηλαδή άλλα τόσα και περισσότερα εκατομμύρια ίσως να πρέπει να δοθούν στο κράτος από φορολογίες της πιο πάνω περιουσίας και εσόδων!

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β', σε συνέντευξή του που έδωσε στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» υποστήριζε πως δεν κατάγεται από τζάκι αλλά από φτωχότατη οικογένεια. Δεν τον αμφισβήτησε αλλά αυτές του οι δηλώσεις δόθηκαν ως απάντηση σε επικρίσεις εναντίον του ότι ζει στη χλιδή. Επίσης δεν έχει σχέση αν προήρθες από φτωχή οικογένεια όταν τώρα τρώς με χρυσά κουτάλια! Ο χρυσός σταυρός στο «ταπεινό» γραφείο και η «ταπεινή» και αφορολόγητη BMW! Το ότι όλοι οι παπάδες και οι οικογένειές τους είναι οικονομικά «σασμένες», όπως λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, είναι τυχαίο; Ποιούς κοροϊδεύουν;

Απαιτούμε αμέσως τέρμα στα προνόμια της εκκλησίας! Αν θέλουν να το παίζουν ταπεινοί να ζουν κι ως τέτοιοι!

Βαριά φορολογία στην περιουσία και τα κέρδη της εκκλησίας!

Ούτε ένα σεντ για κεράκι!!!!

Τάσος Αντωνόπουλος
English School

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Κάθε χρόνο η 1η Μαΐου είναι μια μέρα που δεν πάμε στα σχολεία μας και στις δουλειές μας. Φτιάχνουμε πρωτομαγιάτικα στεφάνια και γιορτάζουμε τον ερχομό της άνοιξης και το μήνα των λουλουδιών.

Όμως, υπάρχουν και κάποιοι που κάθε χρόνο τέτοια μέρα κατεβαίνουν σε πορεία. Γιατί γίνεται αυτό;

Η 1η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως διεθνής μέρα των εργατών, τιμώντας τον ξεσηκωμό των εργατών του Σικάγο την 1η Μαΐου 1886, όπου ζητούσαν τη θέσπιση του οχτάωρου και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η απεργία αφορούσε διάφορα εργοστάσια σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, με 350.000 απεργούς. Η πιο μαχητική πορεία όμως ήταν του Σικάγο όπου και συμμετείχαν 90.000 εργάτες και που είχε, λόγω βίαιης επέμβασης της αστυνομίας, ως τραγικό αποτέλεσμα 4 νεκρούς, ενώ πολλοί τραυματίστηκαν.

Έτσι λοιπόν οι πορείες και οι κινητοποιήσεις που γίνονται τη μέρα αυτή είναι για να θυμόμαστε πώς με τους αγώνες αυτούς οι εργαζόμενοι κατάφεραν πράγματα όπως την εφαρμογή του οχτάωρου, καθώς και για να διεκδικήσουμε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Αυτό ήταν και το νόημα της μέρας αρχικά, για αυτό καθιερώθηκε. Όμως τι πιο έυκολο για να κάνεις τον κόσμο να ξεχνά τους αγώνες που έγιναν ή και χρειάζεται να γίνουν. Η 1 Μάη έχει ταυτιστεί στις συνειδήσεις μας ως η μέρα που θα πιάσουμε τον Μάη. Όσο κι αν θέλουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τα καταπατημένα δικαιώματά μας, αγώνες για αυτά έχουν γίνει εδώ και αιώνες και θα συνεχίσουν να γίνονται.



Εργατικοί αγώνες στην Κύπρο

Στην Κύπρο συμπληρώνονται λίγο περισσότερα από 80 χρόνια από τον πρώτο εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς. Οι μεγαλύτεροι εργατικοί αγώνες έγιναν πριν από το 1974 και οι περισσότεροι ήταν δικονομικοί.

1935

οι οργανωμένοι τσαγκάρηδες (Ε/κ, Τ/κ, Αρμένιοι) διεκδικούν αύξηση στο μεροκάματο, δεκάωρη εργασία και αναγνώριση της συντεχνίας τους από τους εργοδότες.

1936

Ε/κ και Τ/κ εργάτες δύο μεταλλείων στην περιοχή Λεύκας-Μαυροβουνίου απεργούν αλλά καταστέλλονται από εργοδοσία και αποικιοκρατικό στρατό.

1939

οι χτίστες στη Λευκωσία απεργούν και πετυχαίνουν την πρώτη συλλογική σύμβαση και την καθιέρωση του οχτάωρου. Μέχρι το 1941 το εργατικό κίνημα κατάφερε να καθιερώσει το οχτάριο σε καθολική παγκύπρια βάση.

1944

απεργούν οι εργάτες των δημοσίων έργων, προκαλώντας κύμα απεργιών αλληλεγγύης. Η απεργία αυτή διαρκεί 24 μέρες και πετυχαίνει την καθιέρωση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ATA), δηλαδή αναλόγως με την αύξηση στις τιμές των προϊόντων να αυξάνονται και οι μισθοί.

1948

Πολύ σημαντική χρονιά καθώς υπήρξε χρονιά μεγάλων εργατικών κινητοποιήσεων στα μεταλλεία και στις οικοδομές. Ιδιαίτερα στα μεταλλεία της Σκουριώτισσας, Ξερού και Μαυροβουνίου, όπου και οι συνθήκες των εργαζομένων ήταν άθλιες. Στεγάζονταν μαζί με τις οικογένειές τους σε πολύ μικρά και υποτυπώδη σπίτια στο χώρο της εταιρείας, τα μεροκάματα ήταν πολύ χαμηλά, και οι συνθήκες εργασίας απάνθρωπες και άκρως ανθυγεινές. Η απεργία που έσπασε στα μεταλλεία εκείνη τη χρονιά ήταν δυναμική και διαρκείας (τετράμηνη) και συμμετείχαν σε αυτή τόσο Ε/κ όσο και Τ/κ εργαζόμενοι.

Οι Τουρκοκύπριοι είναι στους δρόμους!

Με την οικονομική κρίση που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε και στην Κύπρο, αλλά και αλλού απολύσεις, μειώσεις μισθών, περικοπές σε ωφελήματα και επιδόματα και άλλα πολλά. Αυτό με τη σειρά του έχει πυροδοτήσει μια σειρά από εργατικούς αγώνες.

Η κατάσταση στη βόρεια Κύπρο είναι πολύ χειρότερη από εδώ. Το κατά κεφαλή εισόδημα είναι το μισό από αυτό του νότου, ενώ η ανεργία με στοιχεία του 2004 βρίσκεται στα 9.4%, με 23,6% στις ηλικίες 15-24!

Οι επιθέσεις που δέχονται στο βιοτικό τους επίπεδο συνεχίζει! Για αυτό το λόγο και έχουν ήδη ένα πολύ μεγάλο εργατικό κίνημα και δυνατές συντεχνίες.

Γενικές απεργίες

Τον Οκτώβρη και Νοέμβρη πραγματοποιήθηκαν 2 γενικές απεργίες ενάντια στις επιθέσεις που δέχονταν στους μισθούς τους οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ανάμεσα σε άλλα, ο πρώτος μισθός πρόσληψης μειώνεται κατά 350 ευρώ (κατά 1/3 περίπου), οι ήδη εργαζόμενοι χάνουν όλα τα επιδόματα (πτυχίου, διακοπών κ.ά.), ενώ πλέον τα συνδικάτα δεν θα έχουν λόγο στις διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις.

Οι Τ/Κ εργαζόμενοι είναι ακόμη στο δρόμο

Στα τέλη Μαρτίου όταν η κυβέρνησή τους ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει την εκπαίδευση των δασκάλων σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, που μέχρι τώρα γινόταν από την κρατική Παιδαγωγική Ακαδημία. Τότε οι φοιτητές και καθηγητές της σχολής προχώρησαν σε απεργία, αποχή από τα μαθήματά τους και καθιστική διαμαρτυρία, η οποία κράτησε για ένα μήνα σχεδόν (δεν είμαι σίγουρη αν βρίσκονται ακόμα σε απεργία ή όχι), αντιδρώντας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.

Όλα αυτά που συμβαίνουν στην βόρεια Κύπρο δεν είναι μακριά και από την πραγματικότητα που πολύ σύντομα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κι εδώ στο νότο. Ήδη έχουν εξαγγελθεί τα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών με πρώτο θύμα το επίδομα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία. Παράλληλα οι εφημερίδες μιλάνε για 20 απολύσεις την ημέρα, ενώ η ανεργία πλησιάζει το 7%.

Βλέπουμε λοιπόν να διαφοροποιείται κι εδώ πέρα το σκηνικό, κι αυτό μπορεί να μην αλλάξει τα πράγματα αμέσως,



αλλά σίγουρα έχουμε αρχίσει ήδη να νιώθουμε την αλλαγή στην καθημερινότητά μας, με την ακρίβεια, την αβεβαιότητα και το φόβο του κόσμου εν όψει της οικονομικής κρίσης και της αστάθειας που νιώθει για τη δουλειά του.

Η Κύπρος έχοντας ξεπεράσει το 6% στο δημοσιονομικό της έλλειμμα, έχει μπει και επίσημα υπό την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σε αυτά τα πλαίσια που ο Υπουργός Οικονομικών εξάγγειλε πρόσφατα και αυτό το πακέτο μέτρων. Παράλληλα, ενώ γίνονται αυτά για την εξοικονόμηση 175εκ. ευρώ, ο φιλεύσπλαχνος αρχιεπίσκοπός μας δεν πληρώνει τα 169εκ. ευρώ που βάσει νόμου οφείλει να δώσει στο κράτος.

Διεθνής αλληλεγγύη η απάντηση στην διεθνή επίθεση

Αυτή την οικονομική κρίση, που είναι διεθνές φαινόμενο, οι καπιταλιστές θέλουν να την πληρώσουμε εμείς παρόλο που εκείνοι τη δημιούργησαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Ελλάδας όπου κόβουν επιδόματα, μισθούς, συντάξεις κτλ από τον κόσμο και με το άλλο χέρι τα δίνουν στους τραπεζίτες. Και να πούμε για την διεθνή οικονομική κρίση, που οι καπιταλιστές θέλουν να την πληρώσουμε εμείς Ελλάδα τους κόβουν αλλά τα δίνουν στους τραπεζίτες, Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι νεολαίοι και αλλού (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία κτλ).

Σαν απάντηση σε αυτά, μέλη της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανάμεσά τους κι ο Ιρλανδός σύντροφός μας Τζο Χίγκινς, καλούν σε πανευρωπαϊκή «εβδομάδα διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης» στις 21-26 Ιούνη.

- Για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση των τραπεζών και των καπιταλιστών
- Ενάντια στις περικοπές, τις μειώσεις μισθών, την ανεργία και την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης
- Όχι στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών
- Όχι στη δικτατορία των αγορών, των οίκων αξιολόγησης και του ΔΝΤ
- Όχι άλλα λεφτά στις τράπεζες!

ΠΕΤΡ-έλεος πια!

Όχι άλλη καταστροφή στο περιβάλλον!

Στις 20 Απριλίου μια έκρηξη σε εγκατάσταση γεωτρύπανου σε πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στις ακτές της Λουιζιάνα στον Κόλπο του Μεξικού προκάλεσε την καταστροφή της εξέδρας γνωστής Πολυεθνικής εταιρείας, BP, με αποτέλεσμα να προκληθεί πετρελαιοκηλίδα έκτασης μεγαλύτερης των 10 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Περισσότερα από 10-12 εκατομμύρια λίτρα είναι στην επιφάνεια της θάλασσας και προκάλεσαν ήδη μέσα σε αυτές τις μέρες ανυπολόγιστες οικολογικές επιπτώσεις. Οι αρχές έκλεισαν τον ποταμό Μισισιπή για λόγους ασφαλείας, μιας και είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Νότιας Αμερικής, ήδη έχει απαγορευθεί το ψάρεμα και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο εμπόριο.

Το πετρέλαιο κι αν το τρίψεις, το σαπούνι σου χαλάς...

Πρώτος τρόπος να μειωθεί η έκταση της πετρελαιοκηλίδας ήταν η καύση, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά βλαβερό για την ατμόσφαιρα και χρονοβόρο, ακολούθως προσπάθησαν να ρίξουν διαλυτικά κάτι το οποίο είναι ανώφελο για πετρελαιοκηλίδα τόσης έκτασης. Η εταιρεία κατασκευάζει και θα τοποθετήσει σύντομα ένα μεταλλικό χωνί που θα μειώσει την διαρροή κατά 80%, και προσφέρθηκε (!) να πληρώσει όλα τα έξοδα καθαρισμού.

Αντλήθηκαν περίπου 4 εκατομμύρια λίτρα νερού με πετρέλαιο και χρησιμοποιήθηκε πλωτό φράγμα μήκους 84 χιλιομέτρων αλλά και πάλι η πετρελαιοκηλίδα μεγαλώνει και... "ταξιδεύει"! Ήδη στην περιοχή της Φλόριντα οι ειδικοί καθαρίζουν τα ζώα που επηρεάστηκαν από το πετρέλαιο ενώ στις ακτές ξεβράζονται πολλά νεκρά ζώα, χελώνες, πελεκάνους, καβούρια και οστρακοειδή. Η καταστροφή θα είναι όμως μόνιμη.

Δεν ήταν η πρώτη φορά...

Η Καλιφόρνια απαγορεύει τις περαιτέρω εξορύξεις πετρελαίου καθώς το 1969 στο Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια υπήρξε μια διαρροή σε πλατφόρμα άλλης πολυεθνικής εταιρείας που έφτασε μέχρι τις ακτές της πόλης και κατέστρεψε πολλούς υδροβιότοπους!

Η χειρότερη όμως περιβαλλοντολογική καταστροφή θεωρείται το ατύχημα του πετρελαιοφόρου Exxon Valdez τον Μάρτιο του 1989, το οποίο κτύπησε σε ύφαλο στην Αλάσκα και προκάλεσε πετρελαιοκηλίδα μεγαλύτερη των 30 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων!

Το ατύχημα αυτό κόστισε στο περιβάλλον ενώ ακόμα παρατηρούνται επιπτώσεις μέχρι και σήμερα, περισσότερα από 100 χιλιάδες ζώα πέθαναν, ενώ ερευνητές λένε μέχρι και σήμερα ότι θα χρειαστούν ακόμα 10 χρόνια περίπου από τώρα για να αποκατασταθεί η θαλάσσια ζωή.

Τα κέρδη τους κοστίζουν ανδρώνιες ζωές

Τα κέρδη της BP μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2010 ήταν 3.6 δις αγγλικές λίρες.

Το κόστος για τους κατοίκους και φαράδες της Λουιζιάνα, που είναι η μεγαλύτερη φαροπαραγωγική περιοχή της Αμερικής θα είναι 1.8 δις δολάρια.

Η BP έχει συμφωνήσει για να καθαρίσουν μόνο την περιοχή το οποίο θα τους κοστίσει μόνο 1 δις δολάρια.

11 άνθρωποι αγνοούνται από το ατύχημα και θεωρούνται νεκροί

Η BP είναι η 4η πιο κερδοφόρα επιχείρηση στον κόσμο.

Το 1991 ήταν η εταιρία που μόλις περισσότερο στην ΗΠΑ

Το 1997-1998 ήταν υπεύθυνη για 104 διαρροές πετρελαίου.

Το 2006 μια διαρροή στους σωλήνες της BP στην Βόρεια Πλαγιά της Αλάσκας διέρευσαν 270.000 γαλόνια αργού πετρελαίου στην τούνδρα.

Πριν 5 χρόνια 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 180 τραυματίστηκαν στο διυλιστήριο της BP στο Τέξας.

Τα κέρδη τους και η ζωή μας, δεν μπορούν να συνυπάρξουν!

Η ανεξέλεγκτη αύξηση των θαλάσσιων πλατφόρμων για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα ακόμη και σε περίπτωση ενός μικροπροβλήματος.

Όμως εταιρίες και κυβερνήσεις θυσιάζουν τα πάντα για τα κέρδη τους! Το πετρέλαιο είναι σήμερα από τα πιο πολύτιμα αγαθά, όποιος ελέγχει την εξόρυξη του είναι σαν να ελέγχει την οικονομία όλου του πλανήτη. Παρόλες λοιπόν τις καταστροφές που προκαλεί, τόσο η εξόρυξη του όσο και η χρήση του, καμία κυβέρνηση δεν παίρνει σοβαρά μέτρα που να περιορίσουν την χρήση του, καμία δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με το μεγάλο κεφάλαιο!

Έτσι μετά το φιάσκο της Κοπεγχάγης, μόλις το 10% του ηλεκτρισμού της Αμερικής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αφού η BP, η οποία το 1991 καταγράφηκε σαν την πρώτη εταιρία που μολύνει περισσότερο το περιβάλλον της Αμερικής και είναι παράλληλα ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες πολιτικών εκστρατειών!

Για άλλη μια φορά η υγεία και το περιβάλλον υποσκάπτονται από το κέρδος! Ως πότε θα τους αφήνουμε;

**Φώτης Φωτίου
Πανεπιστήμιο Κύπρου, BNE**

Love Cyprus, study England!!



Ο αγαπημένος προορισμός των Άγγλων για διακοπές είναι η Κύπρος, και των Κυπρίων για σπουδές η Αγγλία!

Ένας μεγάλος αριθμός των αποφοίτων πάμε για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και μας περιμένουν νέες απαιτήσεις, νέες ευθύνες πολλά έξοδα, δίδακτρα, ενοίκια, πτήσεις, κλπ κι όλα αυτά σε ένα καινούριο και άγνωστο περιβάλλον.

Λογικό είναι να δέλουμε κάπου να αποταθούμε...

Η πιο άμεση και προφανής επιλογή, είναι οι διάφορες παρατάξεις κυπρίων φοιτητών, που ως συνήθως επικοινωνούν οι ίδιες μαζί σου χωρίς να κάνεις εσύ κάτι. Και μπορεί να σε βοηθήσουν για να βρείς συγκατοίκο, σπίτι, έπιπλα, άντε να σε βοηθήσουν αν έχεις και κανένα πρόβλημα με κάποιον καθηγητή ή με βιβλία κλπ, βοήθεια η οποία γίνεται σε ατομικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή συνεχίζουν τις «δράσεις» που κάνουν και στην Κύπρο: Μπουάτ και Greek parties για να μην χανόμαστε.

Όμως οι δράσεις αυτές έχουν τα όριά τους. Οι πολιτικές παρατάξεις μετατρέπονται σε μεσιτικά γραφεία, σε επιπλάδικα, τουριστικοί



Κάποιος φίλος κάποτε μου είπε: «ευτυχώς που δεν υπάρχουν συνελεύσεις για να μπορούμε να κάνουμε ρουσφέτια!» αυτή είναι η φιλοσοφία τους και αυτό πρέπει να αλλάξουμε!

οδηγοί και οργανωτές πάρτι. Οι φοιτητές περνούν καλά, όμως τα ζητήματα που μας απασχολούν δεν είναι μόνο αυτά.

Κάποια από τα ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν έτσι. Εκτός αν αρχίσουν να μας πληρώνουν τα δίδακτρα τα οποία αυξάνονται κάθε χρόνο ή το νοίκι το οποίο είναι ένα από τα κύρια έξοδα που έχει ένας φοιτητής στην Αγγλία!!

Για αυτά τα θέματα αυτό που χρειάζεται είναι συλλογική δράση! Μαζική, από όλους τους φοιτητές και μαζί με τους άγγλους και διεθνής φοιτητές στα πανεπιστήμια μας.

Κι εκεί είναι που χρειάζεται ο φοιτητικός σύλλογος.

Μα τι, υπάρχει φοιτητικός σύλλογος;;

Ναι λέγεται ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου και συνεδριάζει...μεταξύ της κάθε χρόνο! Για να είμαστε ακριβής δεν συνεδριάζει ο σύλλογος αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο το ψηφίζουμε μια φορά το χρόνο και από τότε δεν το ξαναβλέπουμε!!

Ο σύλλογος βλέπουμε να παίζει έναν διακοσμητικό ρόλο, σημείο αναφοράς για τα κόμματα για το πόσες ψήφους θα πάρουν στις εκλογές και διαμάχες για το πώς θα χειριστούν το εθνικό.

Και τα ζητήματα των φοιτητών:

Στο συρτάρι από όπου τα βγάζουν κάθε φορά που έρχονται εκλογές και τα ξαναβάζουν μέσα μόλις βγαίνουν!

Οι φοιτητές της Αγγλίας χρειαζόμαστε όμως κάτι παραπάνω από αυτό. Χρειαζόμαστε την σύνδεση με τα κινήματα νεολαίας στην Αγγλία. Χρειαζόμαστε την συνεύρεση σε τοπικές συνελεύσεις της ΕΦΕΚ, ανά περιοχή έτσι ώστε να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και να οργανώνουμε κοινές δράσεις για τα κοινά μας προβλήματα με διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες.

Για έναν σύλλογο που να μην είναι για τις ανάγκες των παρατάξεων αλλά για τις ανάγκες των φοιτητών!

**Ελένη Ιωάννου
Royal Welsh College of Music and Drama
Cardiff, UK**

Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό έχει την βάση της στην Κύπρο. είναι όμως μέλος μιας διεθνούς οργάνωσης, της CWI-Επιτροπής για μια Εργατική Διεθνή με τμήματα σε 41 χώρες. Μία από αυτές είναι και η Αγγλία.

Δεν πρέπει να μένουμε παθητικοί σε όσα συμβαίνουν, τόσο σαν Κυπριακός Σύλλογός όσο και σαν φοιτητές Αγγλίας!

Ανάμεσα στους φοιτητές που φεύγουν για σπουδές στην Αγγλία είναι και μέλη της Νεολαίας Ενάντια στον Εθνικισμό.

Έλα σε επαφή!



Αξίζει να το δεις!

Δευτέρες με λιακάδα

Οι "Δευτέρες με λιακάδα" είναι μια δραματική ενδιαφέρουσα ταινία που παρουσιάζει την ανεργία Η ιστορία μας ξεκινά με μια παρέα μεσήλικων που μετά το κλείσιμο των τοπικών ναυπηγείων όπου εργάζονταν μένουν άνεργοι. Η ταινία μας δείχνει το πώς παλεύουν την ανεργία αυτοί οι άνθρωποι τόσο σαν παρέα όσο και μόνοι τους.

Το κύριο μήνυμα της ταινίας είναι το πώς επηρεάζεται η ζωή του μεσήλικα και τι κατηφόρα μπορεί να έχει με την ανεργία. Πώς επηρεάζει η ανεργία το πώς νιώθουν για τους εαυτούς τους, πώς νιώθουν για τις προσωπικές τους σχέσεις, τις οικογένειές τους, τη ζωή τους. Πώς η ανεργία μπορεί να οδηγήσει τη ζωή ακόμα και στο τέλος της. Άλλα το πιο σημαντικό και κύριο μήνυμα της ταινίας που αναφέρεται και σε μια σκηνή είναι "αν πέσει ένας, πέφτουν όλοι".

Πιστεύω πως αξίζει να δείτε αυτήν την ταινία για την πλοκή της, τον τρόπο που παρουσιάζει τις καταστάσεις, για την ανάλυση που έγινε σε όλους τους χαρακτήρες αλλά κυρίως για το μήνυμά της. Έχει επίσης κερδίσει ένα βραβείο καλύτερης ταινίας σε φεστιβάλ και άλλα 5 βραβεία Γκόγια (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α Ανδρικού Ρόλου, Β Ανδρικού Ρόλου, Πρωτεμφανιζόμενου Ήθοποιού). Η ταινία είναι Ισπανικής παραγωγής και διαρκεί 113' λεπτά.



23 Ιουλίου - 2 Αυγούστου

ΠΑΜΕ ΚΑΜΠΙΝΓΚ!

17ο αντιρατσιστικό κάμπινγκ στη Νάξο!

Κάθε χρόνο η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό συμμετέχει στην αντιρατσιστική κατασκήνωση που οργανώνει η αδελφή οργάνωση μας στην Ελλάδα- YRE η Νεολαία Ενάντια στον Ρατσισμό στην Ευρώπη.

10 μέρες γεμάτες συζητήσεις, εκδρομές, θεατρικά, προβολές και πολλά πάρτυ!

Φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις μας θα έχει η οικονομική κρίση, οι αγώνες και τα κινήματα ενάντια στον ρατσισμό αλλά και στην περιβαλλοντική καταστροφή μια και στην κατασκήνωση θα συμμετέχει με ειδικές συζητήσεις και η περιβαλλοντική οργάνωση GREEN ATTACK.

Η τιμή συμμετοχής είναι 350 ευρώ και συμπεριλαμβάνει: αεροπορικά εισιτήρια από και προς Λάρνακα-Αθήνα, πλοίο και λεωφορεία που θα χρειαστούμε για να φτάσουμε στην κατασκήνωση, 10 διανυκτερεύσεις με την δική σου σκηνή στο κάμπινγκ Μάραγκας, (www.maragascamping.gr) και έκπτωση 15% σε εστιατόρια και μπάρ στο νησί.

Κάνε κράτηση όσο πιο γρήγορα μπορεί! Η τιμή υπόκειται σε αυξήσεις των εισιτηρίων από τις αεροπορικές εταιρίες.

Πληροφορίες-κρατήσεις στα τηλέφωνα 99190164 και 22102232



30 Αντιφασιστικό Φεστιβάλ!

Στις 24 Ιουνίου η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό οργανώνει φέτος για 3η συνεχόμενη χρονιά αντιφασιστικό Φεστιβάλ στην Λευκωσία. Εδώ και 2 χρόνια ελληνοκύπριοι, τουρκοκύπριοι και μετανάστες ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια στον ρατσισμό, τον εθνικισμό και τον φασισμό. Φέτος οι συνθήκες επιβάλουν να το ξανακάνουμε!

Η παγκόσμια οικονομική κρίση στην οποία μας έχουν φέρει τα κέρδη των τραπεζών και των κερδοσκόπων έχει μειώσει και συνεχίζει να μειώνει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και της νεολαίας βάζοντας τις υλικές βάσεις για την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού.

Όπως και το 30, όπου οικονομική κρίση σήμαινε φτώχεια, σήμαινε φασισμός, αυτός ο κίνδυνος είναι ορατός σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Στις ευρωεκλογές τα αποτελέσματα σε μια σειρά από χώρες, εμφάνισαν την αδυναμία της αριστεράς και την άνοδο της ακροδεξιάς. Σε μια σειρά από χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου οι ακροδεξιές οργανώσεις έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους και τις επιθέσεις.

Τον Δεκέμβρη οργάνωσαν ρατσιστική πορεία ενάντια στους μετανάστες, με το φασιστικό σύνθημα «ένας ξένος εργάτης-ένας άνεργος», τον Απρίλη έβαλαν φωτιά στο στέκι των παλαιστινών στην Λάρνακα γράφοντας μάλιστα και το σύνθημα στον τοίχο «you started it you finish it», ενώ δεν ήταν η πρώτη επίθεση που δέχθηκαν οι μετανάστες στην λάρνακα.

Οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. Βασίζονται στην ρατσιστική ρητορική της κυβέρνησης δυστυχώς.

Στο επιχείρημα ότι φταίει η παράνομη εργασία και οι παράνομοι, οι κουβαλητοί για την ανεργία. Στις επιθέσεις σκούπα της αστυνομίας. Και η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ δίνει κι άλλα θύματα: δεν τοποθετήθηκε για διάφορες επιθέσεις προς τα παιδιά της Φανερωμένης, ούτε για τις ομοφοβικές δηλώσεις του Θεμιστοκλέους, που μάλιστα το ΕΛΑΜ επευφημούσε στο σαit τους.

Τέλος με την αναποφασιστικότητα της κυβέρνησης στο εθνικό, λόγω της οποίας οι απαντήσεις της είναι χλιαρές στις επιθέσεις και προπαγάνδα των εθνικιστών, η εκλογή Έρογλου και το νέο μέτωπο εθνικιστών στο βορρά, δημιουργούν νέες συνθήκες για δικοιοντικό μίσος και συγκρούσεις.

Στις 4 Οκτωβρίου δόθηκε μαζική απάντηση στην ρατσιστική επίθεση σκούπα της αστυνομίας στην παλιά Λευκωσία.

Στις 27 Δεκέμβρη υπήρχε ιστορική απάντηση στους φασίστες: πάνω από 1000 άτομα γέμισαν την Μακαρίου όπου και παρέμειναν για πάνω από 4 ώρες εμποδίζοντας τους φασίστες να μπουν στο κέντρο της πόλης και να σπείρουν το δηλητήριο τους.

Το φετινό φεστιβάλ θέλουμε να είναι συνέχεια της αντίδρασης αυτής. Τόσο ζωντανό όσο η αντίδρασή μας στο φασισμό, τον εθνικισμό και τον ρατσισμό.

Αν θέλεις κι εσύ να βοηθήσεις να πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ επικοινώνησε μαζί μας!



Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό στην Κύπρο παλεύει:

Ενάντια στον εθνικισμό

- Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από την ουσιαστική επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, από τη βάση της νεολαίας και των απλών εργαζομένων και έξω από κυβερνήσεις και παραδοσιακά κόμματα των οποίων η πολιτική έχει αποδειχθεί αποτυχημένη.
- Ο εθνικισμός μας οδήγησε στο παρελθόν στο πραξικόπημα, την εισβολή και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αν επικρατήσει ξανά θα έχουμε ανάλογες καταστροφικές συνέπειες.
- Η λύση του κυπριακού περνά για μας μέσα από την πάλη ενάντια στον εθνικισμό και σ' όσους τον καλλιεργούν – αυτοί είναι όχι μόνο η ακροδεξιά αλλά και οι άρχουσες τάξεις και στις δυο πλευρές του νησιού που τον καλλιεργούν για τα δικά τους συμφέροντα, στα πλαίσια του ανταγωνισμού τους ποιος θα πάρει περισσότερα στην περίπτωση συμφωνίας για μια λύση, αλλά και για να αποπροσαντολίζουν τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία από τα καθημερινά προβλήματα ώστε να μην παλεύουν εναντίον τους.

Για μια άλλη παιδεία, χωρίς εθνικισμούς, δημόσια, δωρεάν, για όλους

- Για μια παιδεία χωρίς εθνικιστικά συνθήματα (διδακτέα ύλη, στάση ορισμένων εκπαιδευτικών, αναλυτικά προγράμματα του επίσημου κράτους)
- Για μια παιδεία που δεν μας θέλει «στρατιωτάκια» και «μαλιστάνθρωπους», επιστρατεύοντας υποχρεωτική μαθητική στολή, υποχρεωτική παρουσία σε μαθητικές παρελάσεις στις εθνικές γιορτές
- Για μια παιδεία που ο ετσιθελισμός και ο αυταρχισμός δεν θα έχουν θέση
- Για μια παιδεία δημοκρατική, με ελευθερία της σκέψης, του λόγου, κάθε μορφής έκφρασης.

Για το δικαίωμα στην επιλογή

- Για χώρους νεολαίας στους οποίους να μπορούμε ελεύθερα να αναπτύξουμε τις πρωτοβουλίες και τα ταλέντα μας, χωρίς να μας καπελώνουν υπάλληλοι του κράτους και χωρίς να πρέπει να πληρώνουμε περιουσίες ολόκληρες
- Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήμο, αυτοδιαχειρίζομενα από εμάς τους ίδιους, όπου να μπορούμε δωρεάν να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας στη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τη φωτογραφία, και να φτιάξουμε ομίλους και συλλόγους
- Αθλητικά κέντρα και κολυμβητήρια σε κάθε δήμο, με δωρεάν παροχή των υπηρεσιών.

Ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού

- Ενάντια στη θρησκευτική ανελευθερία, υπέρ της ανεξιθρησκίας και των απόλυτο διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους
- Ενάντια στη γυναικεία καταπίεση (οικονομική, κοινωνική, σεξουαλική)
- Ενάντια στις διακρίσεις, την καταπίεση και την αστυνομική βία κατά των μεταναστών, πολιτικό άσυλο για όλους τους πρόσφυγες
- Συσπείρωση και άμυνα ενάντια στις νεοφασιστικές οργανώσεις και ομάδες

Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και τη φτώχεια

- Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους
- Ενάντια στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσμου από τις πλούσιες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε., κλπ), υπέρ της κατάργησης όλων των χρεών των φτωχών χωρών
- Ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος που θυσιάζεται στο βαμό των κερδών του κεφαλαίου και των πολυεθνικών
- Ενάντια στη φτώχια, την ανεργία, τους πολέμους που επικρατούν στον πλανήτη. Ενάντια στις πολυεθνικές που καταδικάζουν ένα δις ανθρώπους στην πείνα και τον υποσιτισμό σε καθημερινή βάση.

Διεθνισμός

Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του διεθνισμού, επειδή καταλαβαίνουμε πως κανένα από τα σημερινά προβλήματα δεν μπορεί να λυθεί πάνω σε εθνική βάση, χωρίς συνενόηση, επαφές και συντονισμό των αγώνων μας σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, βρισκόμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία με τη Νεολαία ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη (Youth against Racism in Europe – YRE) και τη διεθνή νεολαιίστικη οργάνωση Διεθνής Σοσιαλιστική Δράση (International Socialist Resistance – ISR).

Για μια άλλη κοινωνία

- Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η εξουσία του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, το καπιταλιστικό σύστημα.
- Παλεύουμε για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, για μια άλλη κοινωνία, στην οποία θα υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα, χωρίς παιδιά ενός κατώτερου θεού. Μια κοινωνία στην οποία η εξουσία δεν θα ανήκει σε μια ελάχιστη μειοψηφία πάμπλουτων καπιταλιστών.
- Παλεύουμε για μια κοινωνία σοσιαλιστική. Στην οποία ο πλούτος και τα μέσα παραγωγής θα ανήκουν στην κοινωνία και θα τα διαχειρίζονται όλοι με δημοκρατία, διαφάνεια και έλεγχο. Μια κοινωνία σοσιαλιστική, που καμία σχέση δεν θα έχει με τα δικτατορικά καθεστώτα που υπήρχαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ, ούτε και με τους απατεώνες ηγέτες των σοσιαλιστικών κομμάτων που είναι σοσιαλιστές στο όνομα και καπιταλιστές στην πράξη.

Έλα σε επικοινωνία μαζί μας!

Τηλέφωνο:
99190164

E-mail:
youthagainstnationalism@gmail.com

Blog:
<http://youthagainstnationalism.wordpress.com>