

THE WALL

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

€1 / ΕΝΙΣΧΥΣΗ €2

ΤΕΥΧΟΣ 17

Ποτέ ξανά φασισμός!

**Μαζική αντιφασιστική δράση
η μόνη απάντηση!**

Οι φασίστες έχουν αποθρασυνθεί!
Επιτίθενται πλέον αδιάκριτα!
Για να κερδίσουν την κοινή γνώμη
εκμεταλλεύονται τις ανάγκες μας
για εργασία και ειρήνη.
Πατάνε πάνω στα προβλήματα
που το ίδιο το σύστημα έχει γεννήσει
και κατηγορούν τους μετανάστες.
Πατάνε στην αδυναμία λύσης του
εθνικού προβλήματος μέσα στον
καπιταλισμό και διαδίδουν τον
εθνικισμό τους.



Είμαστε πλέον Ευρωπαίοι...

Από το Μάη του 2004 η Κύπρος είναι μέλος της "μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας". Η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν ένα γεγονός που δεν προκάλεσε αντιδράσεις. Το αντίθετο μάλιστα, μπήκαμε με πανηγυρισμούς λόγω των υποσχέσεων που μας έδωσαν αυτοί που σχεδίασαν την ένταξη.

Έλεγαν λοιπόν, κι ακόμη λένε, ότι με την ένταξη θα λυθεί το Κυπριακό αφού θα ασκηθούν πιέσεις προς την Τουρκία γιατί θα κατείχε Ευρωπαϊκά εδάφη, ενώ επικρατούσε η ιδέα ότι η ένταξη θα ενίσχυε το βιοτικό επίπεδο των Κυπρίων.

Τι γίνεται με το Κυπριακό:

Σήμερα, 6 χρόνια μετά, η κατάσταση του Κυπριακού παραμένει λίγο ή πολύ ίδια. Δεν έχουν ασκηθεί σημαντικές πιέσεις στην Τουρκία, ούτε λύση έχει βρεθεί. Το ότι η Κύπρος είναι μέσα στην ΕΕ δε σημαίνει καθόλου ότι αυτόματα η ΕΕ θα προστατεύσει τα "δικαιώματα και τις ελπίδες" του μέλους της!

Η ΕΕ δεν είναι ανθρωπιστικός οργανισμός, είναι μια ακόμα δύναμη που βασίζεται στο κέρδος και στο κεφάλαιο και αυτών τις εντολές και τα θέλω εξυπηρετεί. Έτσι όχι μόνο δεν πιέζει την Τουρκία για να φύγει από την Κύπρο αλλά παραλίγο να περάσει ο κανονισμός για το απευθείας εμπόριο με τον Βορρά! Επίσης πριν από κάποιο καιρό το ΕΔΑΔ αναγνώρισε την επιτροπή αποζημιώσεων της Τουρκίας και δεν εξετάζει πλέον τις προσφυγές των ε/κ για τις περιουσίες τους!

Και με το βιοτικό μας επίπεδο:

Την ίδια στιγμή, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και την ευρωζώνη, συμπεριλαμβάνει και οικονομικές δεσμεύσεις. Και ενώ όλα μπορεί να φάνταζαν ρόδινα τον πρώτο καιρό τα τελευταία χρόνια η ΕΕ παρουσιάζεται είτε για να επιβάλει πολιτικές, είτε να χρησιμοποιείται για να επιβληθούν πολιτικές!

Τον προηγούμενο Απρίλη ο υπουργός οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης, ανακοίνωσε ότι -σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΕ ή αλλιώς τα κριτήρια του Μαστριχτ, πρέπει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Κύπρου να μειωθεί στο 3% από 7.1% που έφτασε. Κι έτσι η Κύπρος μπήκε σε επιτήρηση από την ΕΕ και τώρα ότι μέτρα θέλει να πάρει ή όποιο προϋπολογισμό σχεδιάσει θα πρέπει να τα εγκρίνει η ΕΕ!

Το υπουργείο για να μειωθεί το έλλειμμα πρότεινε περικοπές. Πρότεινε μείωση του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 1000 ετήσια μέχρι και το 2013, περικοπές στις αυξήσεις του μισθού των Δημοσίων υπαλλήλων και 'στόχευση' των κοινωνικών παροχών.

Ταυτόχρονα αναμένεται να αυξηθούν οι φόροι κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή, ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και φάρμακα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της ΕΕ.

Οι οδηγίες της ΕΕ δεν συμπεριλαμβάνουν μόνο αυτά! Ζητούν να μειωθούν οι μισθοί, όχι απλά να περικοπούν οι αυξήσεις και μειωθούν οι συντάξεις!

Και αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ευρωπαϊκών αστικών τάξεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η ΕΕ ουσιαστικά έρχεται να παίξει τον ρόλο του χωροφύλακα. Υπάρχει δηλαδή και συζήτηση να μπαίνουν πρόστιμα στα κράτη που δεν θα υπακούουν στις Ευρωπαϊκές οδηγίες!

Η επίθεση είναι πανευρωπαϊκή και συντονισμένη!

Η κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ στη Γερμανία σχεδιάζει περικοπές ύψους 80 δις ευρώ μέχρι το 2014 - κυρίως μέσω της μείωσης των κοινωνικών δαπανών και της κατάργησης θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Στη Γαλλία η κυβέρνηση Σαρκοζι θέλει να επιβάλει νέο πακέτο λιτότητας. Αυτό σημαίνει μείωση κατά 30 δις ευρώ του ποσού που καταβάλλουν οι εργοδότες για κοινωνική ασφάλιση, καθώς και αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από 60 στα 62, ώστε η Γαλλία να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες κατά 100 δις ευρώ μέχρι το 2013.

Κι όλα αυτά για ένα έλλειμμα για το οποίο κανένας από εμάς δεν ευθύνεται!

Η κατάσταση όσο κι αν θέλουν να μας γεμίσουν με ψευδαισθήσεις, δεν θα βελτιωθεί! Όσο συνεχίζουν να επιτίθενται στα κατώτερα στρώματα και αφήνουν ανέγγιχτους τους πολυεκατομμυριού-

χους η κρίση αυτή θα βαθαίνει. Αυτός είναι ο καπιταλισμός: οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι.

Και η απάντηση των εργαζόμενων μπορεί να είναι πανευρωπαϊκή και συντονισμένη!

Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη, στην Γαλλία, την Ισπανία, την Γερμανία, την Ελλάδα είναι συνέχεια στους δρόμους με γενικές απεργίες και πορείες διεκδικώντας να μην πληρώσουν αυτοί για την κρίση των καπιταλιστών κι έτσι να μην εφαρμοστούν τα αντιλαϊκά μέτρα που οι κυβερνήσεις προσπαθούν να περάσουν!

Κάτω από αυτή την πίεση η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων κάλεσε την 29η του Σεπτεμβρίου ως «μέρα πανευρωπαϊκής δράσης». Σε πολλές χώρες έγιναν πορείες, σε κάποιες έγιναν και απεργίες. Πορεία έγινε και στην Κύπρο από τις συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ ΔΕΟΚ, ΣΕΚ, ΕΤΥΚ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ και ΣΑΚ.

Έδειξαν και στην πράξη οι εργαζόμενοι πως ο μόνος τρόπος για να παλέψουμε τις κοινές επιθέσεις είναι με κοινούς αγώνες. Έδειξαν ότι η διεθνιστική πάλη είναι εφικτή.

Έτσι μόνο μπορούμε να χτίσουμε μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη! Μια Ευρώπη των εργαζόμενων και της νεολαίας που θα παλεύουν για μια καλύτερη ζωή για όλους χωρίς αφεντικά, αγορές, κέρδη, εθνικά συμφέροντα, τραπεζίτες και πολυεκατομμυριούχους. Μια δημοκρατική σοσιαλιστική Ευρώπη!

Ελένη Ιωάννου
Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff



Δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρίση των καπιταλιστών!

Όταν μιλούν στα ΜΜΕ για την κρίση αυτό που ακούμε συνέχεια και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση είναι ότι όλοι πρέπει να πληρώσουμε το μερίδιο που μας αναλογεί για να σωθεί η χώρα.

Τελικά όμως τα τελευταία γεγονότα δείχνουν ότι τελικά οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν και το δικό τους μερίδιο, το οποίο επίσης είναι τεχνητό, αλλά και το μερίδιο των τραπεζών και των εταιριών!

Οι τράπεζες και οι εταιρίες έχουν ήδη φάει πολλά από τα χρήματα των εργαζομένων!

Όταν οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρίες κατέρρευσαν το 2007 πήραν μαζί τους τράπεζες όλων των χωρών καθώς και βιομηχανίες και εταιρίες. Οι κυβερνήσεις έχουν ήδη συνολικά δώσει 20 τρισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των φορολογούμενων εργαζομένων, στο χρηματοπιστωτικό τομέα για να τον σώσουν. Τώρα οι χώρες αυτές έχουν ελλείμματα και προχωρούν σε μέτρα λιτότητας για να βρουν τα χρήματα να αποπληρώσουν τα ελλείμματα αλλά και τα δημόσια χρέη που έχουν δημιουργηθεί!

Στην Κύπρο οι τράπεζες δεν κατέρρευσαν. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση δέσμευσε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να τις σώσει σε περίπτωση που καταρρεύσουν. Αυτά τα 3 δις ήδη υπολογίζονται και από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor στο δημόσιο χρέος! Τα 3 δις ευρώ αυτά πάρθηκαν από τα λεφτά των εργαζομένων, από αυτά που συγκεντρώνονται από τους φόρους μας και τις εισφορές μας για να σώσουν τις τράπεζες και τώρα τα χρωστάμε ... στις τράπεζες!

Η κρίση έχει δημιουργήσει στην Κύπρο ένα έλλειμμα το οποίο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία το 2011 θα είναι 1.4 δις ευρώ ή 7.8% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον γενικό λογιστή του κράτους Λάζαρο Λαζάρου, 44% του ελλείμματος προέρχεται από απούλητα ακίνητα! Ενώ 1 δις ευρώ χάθηκαν από τους έμμεσους φόρους, δηλαδή την μείωση της φορολογίας είτε στα ξενοδοχεία και τις διανυκτερεύσεις, είτε στους φόρους του αεροδρομίου, και άλλες τέτοιου είδους «διευκολύνσεις» που έκανε η κυβέρνηση στους ξενοδόχους και τους εργοδότες της τουριστικής βιομηχανίας για να μην χάσουν... τα κέρδη τους!

Οι εργαζόμενοι δεν φταίνε καθόλου για την δημιουργία αυτού του ελλείμματος!

Και για το έλλειμμα και για το χρέος φταίνε οι τράπεζες και οι εταιρίες αλλά καλούνται τώρα να πληρώσουν οι εργαζόμενοι!

Ο Υπουργός Οικονομικών έχει προτείνει διάφορα πακέτα λιτότητας τα οποία ευτυχώς ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί. Τα πακέτα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως περικοπές στο δημόσιο (μισθούς, επιδόματα, δαπάνες) αλλά και στον απλό εργαζόμενο με την αύξηση του 5% του ΦΠΑ και τις περικοπές στα επιδόματα.

Οι τράπεζες και οι εταιρίες δεν αγγίζονται καθόλου! Μια φορά μόνο έγινε λόγος για αύξηση του εταιρικού φόρου κι αυτό καταψηφίστηκε από την βουλή! Τον τελευταίο μήνα προτάθηκε να αυξηθεί ο φόρος στις τράπεζες κατά 5%, και οι τράπεζες ανταποκρίθηκαν ότι αν γίνει αυτό τότε θα μετακυλήσουν την αύξηση στους καταναλωτές! Δηλαδή και της τράπεζας το μερίδιο θα το πληρώσει ο εργαζόμενος!

Κανένας εργαζόμενος δεν ευθύνεται για την κρίση! Οπότε κανένας εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση και μερίδιο να πληρώσει τίποτα! Ειδικά για να συγκεντρωθούν χρήματα και να δοθούν στις τράπεζες για την αποπληρωμή του χρέους το οποίο θα εκτιναχτεί στο 79% του ΑΕΠ για το 2011 ενώ ήταν μόνο 56% πριν από ένα χρόνο!

Αν δεν δέχονται οι τράπεζες να πληρώσουν το μερίδιό τους στην κρίση να μην πληρώσουμε κι εμείς το χρέος μας προς αυτές!

- Για την κρίση φταίει η απληστία των τραπεζών και των εταιριών κι αυτές θα πρέπει να πληρώσουν!
- Καμία περικοπή σε μισθούς και δικαιώματα!
- Να υπερασπιστούμε τις δημόσιες υπηρεσίες μας και τις συντάξεις!
- Να πληρώσει το κεφάλαιο για την κρίση!
- Όχι στην αποπληρωμή του χρέους στις τράπεζες που δημιούργησαν οι καπιταλιστές και οι κερδοσκόποι!
- Κρατικοποίηση τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού τομέα κάτω από εργατικό-κοινωνικό-δημοκρατικό έλεγχο και διαχείριση από τους εργαζόμενους!
- Όχι στην Ευρώπη των αφεντικών και των αγορών! Για μια δημοκρατική σοσιαλιστική Ευρώπη!

Τα 3 δις που δόθηκαν στις τράπεζες αποτελούν μόνο το 5% των μετοχών των τραπεζών ενώ αντιστοιχεί στο 17% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, όσων δηλαδή παράγουμε στην Κύπρο μέσα σε ένα χρόνο!

Το δημόσιο χρέος δεν είναι άλλο από χρέος σε ιδιωτικές τράπεζες κυπριακές και ξένες! Όταν η κυβέρνηση έχει έλλειμμα παίρνει δάνειο από μια τράπεζα και μετά της χρωστάει. Η ειρωνεία είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυπριακή κυβέρνηση χρωστάει το 79% του ΑΕΠ της, όσων δηλαδή παράγει μέσα σε ένα χρόνο, σε ιδιωτικές τράπεζες, τις ίδιες που έδωσε και επειδή τους έδωσε τα 3 δις για να τις βοηθήσει!



5/11 - Επίθεση φασιστών στη Λάρνακα

Λάρνακα 5/11: Οι φασίστες επιτέθηκαν στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Rainbow και τραυματίησαν Κύπριους αντιρατσιστές καθώς και μετανάστες!

Την Παρασκευή 5/11 έγινε η πρώτη πραγματική και ανοιχτή επίθεση των φασιστών σε αντιρατσιστικό φεστιβάλ, μια επίθεση σε Ελληνοκύπριους αντιρατσιστές, οι οποίοι συμμετείχαν στο φεστιβάλ Rainbow για να γιορτάσουν την διαφορετικότητα και να μιλήσουν για τα δικαιώματα των μεταναστών.

Με συνθήματα κατά της μετανάστευσης, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούσε ο Χίτλερ το 1930 ενάντια στους εβραίους η Κίνηση Ελληνικής Αντίστασης, το Παγκύπριο Ανταποκρινόμενο Κίνημα και η Κίνηση για τη Σωτηρία της Κύπρου, πορεύτηκαν με καθαρό σκοπό να σπείρουν το μίσος τους και τον ρατσισμό τους στην κοινωνία.

Ο σκληρός πηρύνας των οργανώσεων αυτών, που ήταν στο πίσω μέρος της πορείας, ήρθαν στην πορεία προετοιμασμένοι για επίθεση. Με κουκούλες, ρόπαλα, ξύλα, μαχαίρια, φωτοβολίδες και πέτρες, επιτέθηκαν αρχικά στο συγκεντρωμένο πλήθος, έπειτα στο χώρο του φεστιβάλ ακόμη και στα παιδιά που έπαιζαν εκεί, στις εγκαταστάσεις, σε έναν παλαιστίνιο ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τέλος μαχαίρωσαν έναν Τουρκοκύπριο μουσικό.

Και θα έκαναν κι άλλα αν μπορούσαν. Για αυτό φώναξαν και τους φίλους τους από το ΕΛΑΜ. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλο που η αστυνομία άνοιξε τον δρόμο για να συνεχίσουν την πορεία τους αυτοί παρέμειναν εκεί, απέναντι από το χώρο του φεστιβάλ, βρίζοντας και απειλώντας τους αντιρατσιστές.

Την ίδια μέρα επιτέθηκαν στο τζαμί, όπου αφού τα έσπασαν όλα, άφησαν πίσω μια ελληνική σημαία, για υπογραφή. Σε κάποιο άλλο σημείο της Λάρνακας λίγες ώρες μετά επιτέθηκαν σε τρεις παλαιστίνιους οι οποίοι είχαν απλά βγει για βόλτα.



Την Παρασκευή 12/11 άρχισαν και τις επιθέσεις στην Λευκωσία. Μια ομάδα κουκουλοφόρων επιτίθονταν σε διερχόμενους πεζούς και αυτοκίνητα στην περιοχή του Χίλτον και του ΑΠΟΕΛ. Θύματά τους ένας αγγλοκύπριος και μια κύπρια γιατρός η οποία έμοιαζε με κινέζα!

Η «δημοκρατία» τους είναι η στέρηση της δικής μας ελευθερίας, ακόμη και ζωής!

Επικαλούνται το «δικαίωμα τους στην ελευθερία της έκφρασης» και κατηγορούν τους αντιρατσιστές ότι στις 5/11 τους κόψαμε το δρόμο. Όμως εκείνη τη μέρα αλλά και τις επόμενες που ακολούθησαν, έδειξαν ότι η δική τους «δημοκρατία» σημαίνει να «κόψουν» ακόμη και τη ζωή όσων δεν μοιάζουν ή δεν συμφωνούν μαζί τους!

Ο ρόλος της αστυνομίας

Στις 5/11 ήταν πρωτοφανής ο ρόλος της αστυνομίας! Τα ΜΜΕ ανέφεραν πως δήθεν η αστυνομία δεν μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση. Θα μπορούσε όμως σίγουρα να την ελέγξει αν αντί να σπρώχνει τους αντιρατσιστές, και να προσπαθεί να ανοίξει τον δρόμο για τους φασίστες τους έκλεινε τον δρόμο και τους εμπόδιζε από το να φτάσουν στο φεστιβάλ! Αντίθετα η αστυνομία προστάτευε ανοιχτά τους φασίστες! Έκανε τα στραβά μάτια για τα ξύλα τις πέτρες και τις φωτοβολίδες. Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το άρθρο δεν έχει γίνει καμία σύλληψη φασιστών, οι οποίοι αυτοί ήταν που επιτέθηκαν, μέχρι και μαχαίρωσαν τον τουρκοκύπριο.

Στις 5/11 υπήρχαν 14 τραυματίες. Πέρα από 2 αστυνομικούς όλοι οι άλλοι ήταν αντιρατσιστές! Επίσης, έγιναν 7 συλλήψεις: 2 Κύπριοι και 5 μετανάστες, όλοι τους αντιρατσιστές!

Ο ένας εθνικισμός τρέφει τον άλλο

Οι Ελληνοκύπριοι ρατσιστές και φασίστες θεωρούν ότι είναι πατριώτες και ότι με τις πορείες και τις επιθέσεις τους θα «απελευθερώσουν την Κύπρο» και θα μας φέρουν μια καλύτερη ζωή!

Τελικά αυτό που κάνουν είναι να δυναμώνουν τους Τουρκοκύπριους φασίστες, να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους και να εδραιώνουν τη διχοτόμηση!

Ο Τουρκοκύπριος που μαχαίρωσαν ηρωοποιήθηκε από τους ομοϊδεάτες τους στο βορρά! Τους έδωσαν άλλοθι για να σπέρνουν το μίσος τους προς τους Ελληνοκύπριους! Τους έδωσαν έναν Ισαακ και έναν Σολωμού!

Πόσο «πατριωτική» είναι τελικά αυτή τους η δράση;

Πώς απαντάμε στο φασισμό:

- Δίνουμε καθημερινά τη μάχη στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας μας, στη γειτονιά μας ενάντια στις ρατσιστικές και τις φασιστικές ιδέες.
- Διακινούμε αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό υλικό και συμμετέχουμε σε κάθε αντιρατσιστική-αντιφασιστική πορεία και διαδήλωση.
- Δεν αφήνουμε ούτε ένα σύνθημα των φασιστών στους τοίχους της γειτονιάς μας ή του σχολείου μας.
- Οργανώνουμε συζητήσεις, συναυλίες, εκδηλώσεις με αντιφασιστικό περιεχόμενο.
- Οργανωνόμαστε! Πριν να είναι αργά, πριν να ζήσουμε άλλο ένα 1974! Για να τους αντιμετωπίσουμε δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε απλά ατομικά αλλά πρέπει να οργανωθούμε όλοι εμείς που είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε μάχη ενάντια στην φασιστική απειλή.

Έλα σε επαφή μαζί μας! Βοήθησε κι εσύ την αντιφασιστική εκστρατεία!

Κάτω τα χέρια από τους μετανάστες!

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΙ ΣΤΕΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟ: ΤΙΣ ΤΡΩΓΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; ΤΑ ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΠΟΥ... ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ...



Η Κίνηση Ελληνικής Αντίστασης, η Κίνηση για την Σωτηρία της Κύπρου και το Παγκύπριο Αντικατοχικό Κίνημα προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό που τους ενοχλεί είναι η έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής, η χορήγηση επιδομάτων και ωφελημάτων στους μετανάστες και η δημογραφική αλλαγή.

Δεν τους είδαμε όμως να διαδηλώνουν έξω από υπουργείο Εσωτερικών ή στο γραφείο Εργασίας αφού αυτών η πολιτική τους ενδιαφέρει.

Αντίθετα διαδηλώνουν στους δρόμους των πόλεων καθαρά για να γεμίσουν με μίσος και ρατσισμό τους πολίτες.

Ως αποτέλεσμα της δράσης τους αυτής βλέπουμε καθημερινά μετανάστες να γίνονται θύματα βίας στη βάση επιχειρημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια!

Οι υπουργοί Εσωτερικών και Εργασίας βγήκαν αρκετές φορές και διέψευσαν τα επιχειρήματα των φασιστών και των υποκινητών τους.

Οι μετανάστες λένε είναι 100.000. Δεν είναι αρκετοί για να προκαλέσουν δημογραφική αλλαγή. Δεν μας παίρνουν τις δουλειές καθώς για να εργοδοτήσει κάποιος έναν μετανάστη πρέπει πρώτα να ψάξει να βρει έναν κύπριο ή έναν κοινοτικό εργάτη. Αν δεν βρει από αυτές τις ομάδες τότε μπορεί να φέρει έναν μετανάστη. Τα επιδόματα που παίρνουν οι αιτητές πολιτικού ασύλου και πολιτικοί πρόσφυγες, είναι τα ίδια με αυτά που παίρνουν οι κύπριοι και ούτε σέντ παραπάνω.

Όλα αυτά έχουν χιλιοειπωθεί. Όμως τα έντυπα ΜΜΕ τα προβάλλουν στα ψιλά γράμματα ενώ τα κανάλια

από την άλλη δεν τα προβάλλουν σχεδόν καθόλου. Αντίθετα αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις απόψεις διαφόρων εθνικιστικών και ρατσιστικών ομάδων.

Υπάρχει πρόβλημα με τη μετανάστευση;

Υπάρχει! Όμως οι μετανάστες είναι τα θύματα αυτής της υπόθεσης, και στις χώρες τους και στις χώρες υποδοχής, και όχι οι θύτες!

Η ίδια η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα πολύ μεγάλων και σοβαρών προβλημάτων που μαστίζουν ορισμένες περιοχές του πλανήτη. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να αφήσει την οικογένειά του, το σπίτι του, την ζωή του, να πληρώσει 4.000 – 5.000 δολάρια στους λαθρέμπορους ή τους ατζέντιδες για να έρθει να μείνει στις χειρότερες συνθήκες και να πέφτει και θύμα ρατσισμού.

Δεν φταίνε για παράδειγμα οι Παλαιστίνιοι από το Ιράκ που αναγκάζονται να φεύγουν από τα σπίτια τους εκεί όταν ο πόλεμος ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και η Κυπριακή Κυβέρνηση (επί διακυβέρνησης ΔΗΚΟ) έδωσε άδεια για τα αμερικάνικα αεροπλανοφόρα να περάσουν από την Κύπρο!

Κάποτε και οι Κύπριοι ήταν στην θέση τους. Αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους και να ξεριευτούν στην Αγγλία, στην Αμερική στη Γερμανία, στην Αυστραλία για να μπορέσουν να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες φεύγουν από την κόλαση και νομίζουν ότι θα φτάσουν στον παράδεισο. Όμως αυτό που αντιμετωπίζουν είναι μερικές φορές χειρότερο από την κατάσταση που άφησαν!

Κάνουν τις χειρότερες δουλειές, με τους χειρότερους μισθούς, χωρίς δικαιώματα συνδικαλισμού ή διαπραγμάτευσης. Για τους εργοδότες όμως αυτοί είναι οι ιδανικοί εργαζόμενοι! Δεν είναι εργαζόμενοι στην ουσία αλλά σκλάβοι!

Έτσι προτιμούν να πάρουν κάποιον μετανάστη από την Ινδία, παρά έναν κύπριο, ή θα πιέσουν τους κύπριους να δεχτούν να δουλέψουν με τις ίδιες συνθήκες προκειμένου να μην χάσουν οι εργοδότες τα υπέρογκα κέρδη τους!

Για αυτό όμως δεν φταίνε οι μετανάστες! Φταίει το κεφάλαιο και η διαρκής επιδίωξη του για κέρδος!

ΑΝ ΑΦΥΓΟΥΝ ...

Οι ρατσιστές και οι φασίστες παραποιούν την πραγματικότητα για να κερδίσουν ψήφους και δημοσιότητα και τελικά να μας έχουν φοβισμένους και άρα άμεσα και εύκολα χειραγωγησίμους.

Μας λένε ότι η λύση σε όλα τα προβλήματά μας είναι να φύγουν όλοι οι μετανάστες!

Λένε ψέματα ότι αν φύγουν όλοι οι μετανάστες τότε θα ζούμε μια καλύτερη ζωή. Οι μετανάστες κάνουν τις πιο σκληρές και πιο βρώμικες δουλειές. Δουλεύουν ως οικιακοί βοηθοί, καθαριστές, κτίστες, εργάτες γής εργάτες σε κτηνοτροφικές μονάδες. Και σε αυτά τα επαγγέλματα με τους πιο χαμηλούς μισθούς! 293 ευρώ παίρνουν οι οικιακές βοηθοί ενώ οι εργαζόμενοι σε άλλους τομείς μόλις 700 ευρώ καθαρά.

Λένε ότι αν φύγουν δεν θα έχουμε ανεργία! Μας λένε να περιμένουμε δηλαδή ότι οι ξενοδόχοι και οι εργολάβοι θα επαναπροσλάβουν το προσωπικό που απέλυσαν; Ότι τα ξενοδοχεία που έχουν χαμηλότερη πληρότητα τα 30 τελευταία χρόνια θα επαναπροσλάβουν αυτούς που απέλυσαν;

Οι εργοδότες άρχισαν να κάνουν μαζικές απολύσεις μόλις το 2007-2008. Οι μετανάστες ήταν πολύ περισσότεροι πιο πριν. Ο λόγος όμως που έκαναν απολύσεις δεν ήταν ότι ήθελαν ξένους να δουλεύουν για αυτούς αλλά γιατί μειώθηκαν τα κέρδη τους λόγω κρίσης!

Την ίδια στιγμή λένε ότι αν φύγουν οι γειτονιές μας θα γίνουν καλύτερες όμως οι δήμοι δεν κάνουν έργα όχι επειδή μένουν μετανάστες αλλά επειδή λένε ότι δεν έχουν λεφτά! Πώς θα τα βρουν ξαφνικά όταν φύγουν οι μετανάστες;



Λένε πως οι μετανάστες είναι 25% του πληθυσμού της Κύπρου. Αναλογίστηκε κανείς από αυτούς τους ρατσιστές τι θα γίνει αν φύγουν ξαφνικά;

Οι μετανάστες σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλουν στο 33% της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.

- Θα έμεναν 25% σπίτια ξενοίκιαστα!
- Θα έμεναν 25% θέσεις εργασίας κενές, Τα σπίτια θα έμεναν βρώμικα, τα ζώα ατάιστα, τα χωράφια ακαλλιέργητα, οι λαϊκές χωρίς πωλητές.
- Θα νέκρωναν γειτονιές και χωριά ολόκληρα!
- Θα έπεφτε κατά 25% η κατανάλωση! Έτσι θα μειώνονταν τα κέρδη των υπεραγορών κάποιος θα έκλειναν και αρκετοί εργαζόμενοι θα έμεναν στο δρόμο!
- Θα έχαναν την δουλειά τους πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές που τώρα κάνουν μάθημα σε ξένους μαθητές!

Λένε ότι πρέπει να τους εμποδίσουμε να μπαίνουν στην Κύπρο ...

Μπορούμε; Οι ΗΠΑ, η μεγαλύτερη υπερδύναμη του κόσμου και δεν έχει καταφέρει να σταματήσει την ροή μεταναστών από το Μεξικό! Πώς δηλαδή θα σταματήσει τους μετανάστες η Κύπρος;

Την ίδια στιγμή αν τελικά θεωρήσουμε ότι η πράσινη γραμμή είναι σύνορα δεν θα σημαίνει τελικά αναγνώριση και αποδοχή της διχοτόμησης;

Να τουςβάλουμε όλους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης!

Αυτό κι αν θυμίζει άλλες εποχές, όπου ο Χίτλερ είχε τους εβραίους μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, δούλευαν σαν σκλάβοι και, τι ειρωνεία, στην πόρτα των στρατοπέδων έγραφε «η δουλειά μας απελευθερώνει» (arbeit macht freit)

Και οι δύο λύσεις που προτείνουν δείχνουν την ουσία της ιδεολογίας τους. Έτσι άρχισε και ο Χίτλερ. Ήταν πρώτα οι εβραίοι, ύστερα οι ομοφυλόφιλοι, οι ανάπηροι, μετά οι συνδικαλιστές γιατί αυτοί πάλευαν για δικαιώματα και δημοκρατία, ύστερα όποιος διαφωνούσε μαζί τους και με το απολυταρχικό καθεστώς που δημιούργησαν για αυτούς, για τους καπιταλιστές τους και τα κέρδη τους!

Μια καλύτερη ζωή μπορούμε να κτίσουμε μόνο μαζί με τους μετανάστες!

Κανένας στρατός, αστυνομία, στρατόπεδα συγκέντρωσης, ή άσχημες συνθήκες διαβίωσης, δεν σταμάτησαν κανέναν μετανάστη από το να αφήσει την χώρα του και να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη. Κι αυτό γιατί η κατάσταση που αφήνει πίσω είναι πολύ χειρότερη από αυτή στην οποία έρχεται.

Την ίδια στιγμή δεν έρχεται καθόλου για να πάρει την δουλειά, για να πάρει τα λεφτά και για να «εξιολαμίσει» ή να δημιουργήσει πρόβλημα στον ντόπιο πληθυσμό.

Αντίθετα θα έκαναν τα πάντα για μια καλύτερη ζωή. Κι αυτή η καλύτερη ζωή μπορεί να κερδηθεί μόνο με το να μπορέσουν να επικοινωνήσουν και να ζήσουν μαζί ειρηνικά οι μετανάστες με τους ντόπιους.

Πώς θα γίνει αυτό;

- Με προγράμματα ένταξης των μεταναστών στην τοπική κουλτούρα και πολιτισμό.
- Νόμους που να μην αφήνει παράνομους μετανάστες να γίνονται θύματα εκμετάλλευσης.
- Δικαιώματα στην εργασία, αλλά και δικαίωμα στον συνδικαλισμό, ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις Κυπρίων και μεταναστών.
- Με κοινούς και συντονισμένους αγώνες όλων των εργαζομένων, Κυπρίων και μεταναστών. Μόνο έτσι θα σταματήσουμε τις απολύσεις και θα διεκδικήσουμε τις χαμένες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Αυτόν τον αγώνα δεν μπορούμε να τον κερδίσουμε αν είμαστε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα.

Όσο θα υπάρχει κέρδος θα υπάρχει εκμετάλλευση! Και όσο θα υπάρχει εκμετάλλευση θα υπάρχει ρατσισμός!

Τα παραπάνω αιτήματα δεν είναι παράλογα, ούτε τα συζητάμε για πρώτη φορά. Τα λένε και οι κυβερνήσεις όταν μιλούν για την μετανάστευση, όμως ποτέ δεν τα βάζουν σε εφαρμογή!

Κι αυτό γιατί ο ρατσισμός είναι απαραίτητος στο καπιταλιστικό σύστημα. Οι εργοδότες, το κεφάλαιο, αυτοί που έχουν τα μέσα παραγωγής και ελέγχουν την πολιτική και τη νομοθεσία δεν θέλουν ούτε να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, ούτε να συνδικαλιζονται ούτε να συνεργάζονται και να ζουν μονοιασμένοι.

Χρειάζονται τους μετανάστες χωρίς δικαιώματα για να μπορούν να τους εκμεταλλεύονται και να πιέζουν έτσι τους μισθούς των ντόπιων εργαζομένων πιο χαμηλά.

Χρειάζονται τους μετανάστες χωρίς εργασιακά ή συνδικαλιστικά δικαιώματα για να μπορέσουν να τα καταργήσουν σε όλο το εργατικό δυναμικό.

Χρειάζονται τους μετανάστες χωρίς δικαιώματα για να μπορούν να τους φταίξουν για κάθε πρόβλημα της κοινωνίας κι έτσι οι ντόπιοι εργαζόμενοι να μην στρέφουν την οργή τους



στους πραγματικούς υπεύθυνους, να μην οργανώνονται και ξεσηκώνονται ενάντια στους εργοδότες και τις κυβερνήσεις που τους καλύπτουν.

Κοινός αγώνας κυπρίων και μεταναστών η μόνη λύση!

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν καθώς όλοι, ντόπιοι και ξένοι έχουν τα ίδια συμφέροντα: δουλειά, καλό μισθό, κοινωνικές ασφαλίσεις, κατοικία, παιδεία υγεία.

Τα αιτήματα για νόμους υπέρ των μεταναστών, για να μην τους καθιστούν παράνομους, να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από τους εργοδότες, αλλά να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους ντόπιους εργαζομένους πρέπει να υιοθετηθεί από τους εργαζόμενους, τις συντεχνίες τους και τους αγώνες τους.

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια και ανισότητα.

Κοινός αγώνας Κυπρίων και μεταναστών θα σταματήσει και τους φασίστες και τους ρατσιστές!

Κοινός αγώνας είναι αυτός που θα σταματήσει και τους φασίστες. Γιατί μπορεί αρχικά να μιλούν για τους μετανάστες οι οποίοι είναι πάντα εύκολος στόχος, αλλά έχουν ήδη αρχίσει να χτυπούν Κύπριους αντιρατσιστές και αριστερούς.

Την ίδια τακτική χρησιμοποιούσαν και οι ομάδες του Χίτλερ. Στόχευαν σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού κάθε φορά. Κατάφεραν έτσι να διχάζουν την κοινή γνώμη για να μπορούν πιο εύκολα να διώκουν οποιονδήποτε δεν υποτάσσονταν στις ιδέες τους και παρεμπόδιζε την πραγματοποίηση των σχεδίων τους.

Μαζική αντιφασιστική δράση είναι η απάντηση! Ας οργανωθούμε άμεσα!

Αθηνά Καρυάτη

Φοιτητική Χορηγία - Δωρεάν Παιδεία: 1-0

Λίγο πριν το καλοκαίρι έγινε σάλος για τη Φοιτητική Χορηγία και κατά πόσο αυτή θα κοπεί γι' αυτούς που έχουν εισόδημα πάνω από 70 χιλιάδες και θα δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια σε όλους τους υπόλοιπους. Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο καθώς η ψήφιση του νομοσχεδίου έχει αναβληθεί.

Η χορηγία είχε την δική της ιστορία...

Η Φοιτητική Χορηγία υιοθετήθηκε το 1996 (για τους φοιτητές εξωτερικού) και το 1999 (για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου) και είναι μέχρι σήμερα διαφορετικό ποσό για φοιτητές στην Κύπρο, για φοιτητές του εξωτερικού, για φοιτητές που καταβάλλουν δίδακτρα ή για φοιτητές που ανήκουν σε πολύτεκνες οικογένειες.

Η φοιτητική χορηγία ανερχόταν σε τουλάχιστον 1000 λίρες (1700 ευρώ) και μέχρι σήμερα δίδεται στην οικογένεια και όχι στον φοιτητή.

Χορηγία ή Δωρεάν Παιδεία:

Η Φοιτητική Χορηγία έγινε πλέον η αιτία για να μην συζητούμε το αίτημα της Δωρεάν Παιδείας. Ότι όταν παίρνει ο γονιός σου ένα ποσό όλα είναι ωραία και καλά. Μα είναι αρκετή η Φοιτητική Χορηγία; Φυσικά δεν είναι! Ακόμη και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που δεν υπάρχουν δίδακτρα, πληρώνουμε τα πάντα, τις φωτοτυπίες, τις σημειώσεις των καθηγητών, τα βιβλία, την μεταφορά μας, το φαγητό στο Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές όμως που δεν είναι από Λευκωσία ή γενικά δεν είναι από την Κύπρο πληρώνουν ενοίκια και ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για την διατροφή και την διαμονή τους. Υπάρχουν και φοιτητές που δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους και οι οικογένειες τους κάνουν μέχρι και δάνειο για να καλύψουν τα έξοδα!

Η παιδεία λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και στο ΤΕΠΑΚ καθόλου δωρεάν δεν είναι και μάλιστα δεν προβλέπεται να γίνει δωρεάν! Αντιθέτως υπάρχουν κάθε χρόνο νέα στοιχεία, νέες συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια, συνεργασίες με

εταιρείες που οδηγούν στην εμπορευματοποίηση της παιδείας! Τον περασμένο Ιούνιο, έγινε πρόταση από την Βουλή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για να ετοιμαστεί πρόταση για περικοπή 5-8 εκατομμυρίων ευρώ από τον αρχικό προϋπολογισμό!

Η Δημόσια Δωρεάν Παιδεία δεν είναι φετιχ! Είναι ανάγκη!

Τα Πανεπιστήμια έχουν σκοπό τους να δημιουργήσουν επιστήμονες, οι οποίοι θα δουλέψουν για την κοινωνία, να παράγουν δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό που βοηθά στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

• Δημόσια και δωρεάν Παιδεία σημαίνει **δικαίωμα για όλους στην Παιδεία**. Δεν πρέπει να υπάρχουν κριτήρια για την εισδοχή στα Πανεπιστήμια τα οποία να ευνοούν τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, μόνο αυτούς που μπορούν δηλαδή να στείλουν τα παιδιά τους σε φροντιστήρια για να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους βαθμούς-ουρανοξύστες των εισαγωγικών εξετάσεων των πανεπιστημίων όπως το ΠΚ.

• Δημόσια και δωρεάν Παιδεία σημαίνει **δωρεάν βιβλία και φωτοαντίτυπα σημειώσεων** έτσι ώστε να μην ξοδεύουμε μια (μικρή ή μεγάλη) περιουσία για να παρακολουθούμε τα μαθήματα και για να μην είμαστε θύματα αισχροκέρδειας των "φοιτητικών" πάνω από όλα βιβλιοπωλείων και φωτοτυπικών κέντρων!

• Δημόσια και δωρεάν παιδεία σημαίνει **δωρεάν σίτιση και στέγαση** για όλους τους φοιτητές, **δωρεάν συγκοινωνίες** από και προς τον χώρο του πανεπιστημίου έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να επικεντρώνονται στις σπουδές τους.

• Δημόσια και δωρεάν παιδεία σημαίνει **αύξηση των δαπανών για την παιδεία** έτσι ώστε να μην τίθεται θέμα χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα και τελικά να παράγεται γνώση για τα συμφέροντα της κοινωνίας και όχι του κεφαλαίου και του κέρδους!

Φώτης Φωτίου
Πανεπιστήμιο Κύπρου / BNE



Βόρεια Κύπρος: Να μην αφήσουμε τον εθνικισμό μέσα στα βιβλία της Ιστορίας να σταματήσει την πάλη μας για ειρηνική συμφιλίωση!

Το 2003, το CTP (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα) πήρε τις περισσότερες έδρες στην κυβέρνηση. Φυσικά, όλοι ήμασταν περίεργοι για τις πολιτικές που θα ακολουθούσαν στον τομέα της παιδείας. Το ζήτημα την εποχή εκείνη ήταν η αναθεώρηση των βιβλίων της Κυπριακής ιστορίας που διδάσκεται στα σχολεία και στο τέλος τα βιβλία αναθεωρήθηκαν. Ο κόσμος περίμενε ότι δεν θα έπρεπε να αναφέρουν το αίμα, την αγριότητα και τον πόλεμο μεταξύ των τ/κ και ε/κ. Οι προσδοκίες ικανοποιήθηκαν και το περιεχόμενο των βιβλίων ήταν αρκετά διαφορετικό από την παλιότερη έκδοση. Σκοπός τους ήταν να δημιουργήσει μια βάση συμβιβασμού, ο εθνικισμός και ο σοβινισμός δεν συμπεριλήφθηκαν και τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο νησί δεν ήταν ξεκομμένα από αυτά που συνέβαιναν στον κόσμο.

Η αλλαγή των βιβλίων άνοιξε μια τεράστια συζήτηση. Κάποιοι είπαν ότι ήταν καλοφτιαγμένα και θα είναι βοηθητικά στην δημιουργία μιας κοινωνίας ειρήνης και συμπάθειας μια και οι μέρες ειρηνικής συμβίωσης αναφέρονταν μέσα στο βιβλίο για πρώτη φορά. Η άλλη πλευρά υποστήριζε ότι ακύρωνε την καταγωγή και δεν συμπεριλάμβανε την εχθρότητα που δεχτήκαμε. Η εχθρότητα που δημιουργήθηκε από τα παλιά εθνικιστικά και σοβινιστικά βιβλία σταμάτησε για λίγο.

Υπήρξαν μερικές σημαντικές αλλαγές. Για παράδειγμα, τον καιρό του UBP (Κόμμα Εθνικής Ενότητας) τα βιβλία περιείχαν μόνο αίμα, βία και πώς «σωθήκαμε από τον ένδοξο στρατό». Οι επιπτώσεις από τις άλλες δυνάμεις αγνοήθηκαν παντελώς. Στα νέα βιβλία οι επιπτώσεις του ψυχρού πολέμου, για παράδειγμα, τουλάχιστον αναφέρονται, αν και δεν είναι λεπτομερείς. Ένα άλλο σοβινιστικό στοιχείο των παλιών βιβλίων ήταν ότι απεικονίζονται το νησί, σαν να ανήκει μόνο στους Τούρκους, ότι υπάρχει μόνο ο τουρκικός πολιτισμός και ο τρόπος ζωής ενώ αναφέρονταν μόνο στις νίκες του τουρκικού έθνους. Τα νέα βιβλία του CTP άλλαξαν σε αυτό με την ενσωμάτωση Ελληνοκυπρίων και των μειονοτήτων (Λατίνοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες) και τη σχέση τους με τους Τουρκοκύπριους. Τα παλιά και τα νέα βιβλία, επίσης, διέφεραν ως προς το χρησιμοποιούμενο εποπτικό υλικό. Στα παλιά βιβλία ήταν σχεδόν αδύνατο να δει κανείς μια φωτογραφία χωρίς αίμα και τα άρθρα που χρησιμοποιούνταν ήταν καθαρά μισολογικά, και στόχευαν στην πλήση εγκεφάλου. Στα νέα βιβλία του CTP η κατάσταση είναι αντίθετη: δεν υπάρχουν εικόνες με σκηνές που μπορούν να μας βλάψουν πνευματικά, και εκτός αυτού τα παλιά βιβλία του UBP δεν ανέφεραν τίπο-

τα σχετικά με αριστερούς και δημοκράτες που δολοφονήθηκαν από τους φασίστες και τους εθνικιστές. Αλλά τα βιβλία CTP περιελάμβαναν και τις δολοφονίες των Αϊχάν Χικμέτ και Μουσαφέρ Γκιουρκάν, που δολοφονήθηκαν το 1962 από άγνωστους σκοπευτές.



Ποια ήταν η επίδραση των βιβλίων για τους μαθητές και πώς τους φάνηκαν; Στο σχολείο μου ένα μεγάλο μέρος των μαθητών αντιδρούσαν ήδη στα παλιά βιβλία. Άρα, τα παλιά βιβλία είχαν μικρό αντίκτυπο στους μαθητές αν όχι καθόλου. Αυτό φάνηκε στις εκστρατείες για το σχέδιο Ανάν οι οποίες ξεκίνησαν νορίς στις αρχές του 2000, και οι μαθητές είχαν ήδη μια ειρηνική διάθεση. Από το σχολείο μου κατέβηκαν πολλές ομάδες μαθητών στις πορείες για το «ναι», κι αυτό αποτελεί μια απόδειξη για την ειρηνική διάθεση. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι παλιές κυβερνήσεις απέτυχαν στο σχέδιό τους για την επιβολή εθνικισμού στα μυαλά των νέων. Έτσι, η αλλαγή του περιεχομένου βιβλίων από την διακυβέρνηση του CTP δεν επηρέασε τους μαθητές του σχολείου μου τόσο πολύ.

Τα βιβλία κυπριακής ιστορίας αναθεωρήθηκαν και πάλι μετά την νίκη του UBP στις εκλογές με 45%. Πάλι έγινε πηγή εθνικιστικής πλήσης εγκεφάλου και όχι βιβλία ιστορίας.

Παρ' όλα αυτά, τα νέα βιβλία δεν θα πρέπει να έχουν καμία επίπτωση στη σκέψη των μαθητών. Τα προηγούμενα χρόνια, οι μαθητές δεν είχαν οποιαδήποτε εθνικιστικά αισθήματα. Απέτυχαν να τους κάνουν πλήση εγκεφάλου με εθνικιστικά και ιδεώδη ενάντια στην ειρήνη. Και τέτοια θα πρέπει να είναι η αντίστασή μας και τώρα. Επειδή δεν έχουμε τίποτα να διδαχθούμε από την ιστορία των ηγεμόνων. Η ιστορία τους δεν περιέχει τίποτα, πέρα από εθνικισμούς, σοβινισμούς και τουρκική υπεροχή. Εμείς οι νέοι πρέπει να είναι πάντα στο πλευρό της συναδέλφωσης των λαών και ενάντια στις άρχουσες τάξεις!

Olgü Çavlan

ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η κατοχή του βόρειου μέρους της Κύπρου συνεχίζεται για τριανταέξι χρόνια και η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή νεολαία διοργανώνουν κάθε Αύγουστο εκδηλώσεις ενάντια στην κατοχή και τον τουρκικό κατοχικό στρατό.

Φέτος τον Αύγουστο δύο εκδηλώσεις άφησαν το στίγμα τους. Και οι δύο είχαν τον ίδιο στόχο, να φύγει ο κατοχικός στρατός. Όμως η διαφορά στον τρόπο που το είπαν έδειξε πως βλέπουν οι δύο πλευρές τελικά το μέλλον του νησιού.

Νότια Κύπρος – 20 Ιουλίου 2010

«Έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο»

Στις 20 Ιουλίου, ημέρα επετείου της τουρκικής εισβολής το ΕΛΑΜ οργάνωσε στρατιωτικού τύπου πορεία ενάντια στην κατοχή. Με ρόπαλα τυλιγμένα σε ελληνικές σημαίες (τελευταία η σημαία όλο χρήση «θήκης» του ρόπαλου έχει) συνταγμένοι σε στρατιωτική φάλαγγα μαυροφορεμένοι, πορεύτηκαν στο κέντρο της Λευκωσίας.

Τα συνθήματα τους αρχικά ήταν αναμενόμενα: «Η Κύπρος είναι Ελληνική» και «Έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο» όμως όσο συνέχιζαν τα συνθήματα περιείχαν όλο και περισσότερο μίσος! «Έξω οι ξένοι από την Κύπρο», «τσεκούρι και φωτιά στα τούρκικα σκυλιά», «ΕΛΑΜ φυλή αίμα και τιμή», «νύχτα θα 'ρθούμε προδότες να σας βρούμε», «ούτε δημοκρατία ούτε κομμουνισμός, αίμα τιμή εθνικισμός».

Αναρωτιέται κανείς τελικά ποιος είναι ο στόχος της πορείας τους; Να φύγει ο τουρκικός στρατός από την Κύπρο ή να πεθάνει οποιοσδήποτε δεν μοιάζει ή δεν συμφωνεί μαζί τους; Τα γεγονότα μετά την πορεία μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα.

Μετά τη λήξη της πορείας μια ομάδα 10 μελών τους επιτέθηκαν σε ένα Νιγηριανό φοιτητή. Τον χτύπησαν με ρόπαλα, τον

έσπρωξαν σε διερχόμενο αυτοκίνητο που παραλίγο να τον πατήσει και έσπασαν τον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου στην προσπάθειά τους να του σπάσουν το κεφάλι!

Στη συνέχεια κι αφού κατάλαβαν ότι τους έβλεπε κόσμος, έφυγαν αφήνοντας αιμόφυρτο το θύμα τους. Για κακή τους τύχη αυτόπτες μάρτυρες που κατάφεραν και έφτασαν στο σημείο του ξυλοδαρμού είδαν ξεκάθαρα στις μαύρες φανέλες τους τα αρχικά της οργάνωσής τους, την ΕΛΑΜ.

Η ελευθερία τους μοιάζει πολύ με την «ελευθερία» που ήρθε η Χούντα να επιβάλει με το πραξικόπημα το 1974! Η αντικατοχική τους πορεία πάει ενάντια σε μία κατοχή για να επιβάλει μια άλλη.

Η ελευθερία τους σημαίνει διχοτόμηση γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει ελληνικό, όχι όλο το νησί αλλά όσο οι ομοϊδεάτες τους στο βορά θα μας αφήσουν. Αλλιώς σημαίνει πόλεμο με την Τουρκία, το οποίο είναι πραγματικά παράνοια! Δηλαδή κι άλλες αιματοχυσίες, κι άλλοι νεκροί, κι άλλοι αγνοούμενοι!

Η δράση τους δείχνει ότι η ελευθερία τους είναι μόνο για αυτούς που συμφωνούν μαζί τους! Αυτή την Κύπρο θέλουμε; Γεμάτη με πόνο και τρομοκρατία;



... σε νότο / ... και βορρά

Βόρεια Κύπρος – 14 Αυγούστου 2010

«Αϊσέ* είναι καιρός να πας σπίτι»



Στις 14 Αυγούστου ημέρα της επετείου της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής διοργανώθηκε στην Βόρεια Λευκωσία ένα φεστιβάλ ενάντια στην κατοχή και τα τουρκικά στρατεύματα και υπέρ της ειρήνης στο νησί. Διοργανώθηκε μια «αντιμιλιταριστική επιχείρηση για την ειρήνη».

Το φεστιβάλ συνδιοργάνωναν το Κόμμα Νέα Κύπρος (ΥΚΡ), το Πολιτιστικό Κέντρο Μπάρακα, ο Σύνδεσμος Φίλοι της Φύσης, η Κυπριακή Πλατφόρμα Νεολαίας (ΚΓΡ), η Νεολαία του ΒΚΡ (Κόμμα Ενωμένη Κύπρος) και ανένταχτοι νεαροί ακτιβιστές. Η Νεολαία ενάντια στον Εθνικισμό ήταν επίσης εκεί.

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν διάφορα μουσικά σχήματα όπως οι Sol Anaktari και Τουρκοκύπριοι ράπερ με κορύφωση της εκδήλωσης το τουρκικό μουσικό σχήμα Bandista, γνωστό για τους αριστερούς και αντιμιλιταριστικούς στίχους στα τραγούδια του.

Η διοργάνωση ενός αντικατοχικού φεστιβάλ από αριστερές και νεολαιίστικες τουρκοκυπριακές οργανώσεις, δεν είναι βέβαια απλά άλλο ένα πολιτιστικό γεγονός. Δείχνει την αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση στις γραμμές των τουρκοκύπριων εργαζομένων και νεολαίων που οδηγεί σημαντικά τμήματα τους να φτάσουν στο συμπέρασμα πως ο μόνος δρόμος για μια ουσιαστική και βιώσιμη λύση είναι η συνεργασία από τα κάτω αυτών που έχουν πραγματικά συμφέρον να συνεργαστούν μεταξύ τους. Κι αυτοί δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμενους και τη νεολαία των δύο λαών.

Την ίδια ώρα, κινήσεις σαν αυτήν δείχνουν το θάρρος των τουρκοκύπριων ακτιβιστών να τα βάζουν ανοιχτά με την «μητέρα πατρίδα», τους στρατοκράτες και τους ισλαμιστές που δόθηκαν τους «προστατεύουν».

Το συγκρότημα Bandista, αφού τραγούδησε το Ozgurluk (Ελευθερία) ανέβασε στη σκηνή ένα αγόρι και ένα κορίτσι οι οποίοι και μετέφρασαν τους στίχους του τραγουδιού αυτού από τα τουρκικά στα ελληνικά.

Όλοι όσοι ήμασταν εκεί, Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι, δώσαμε μια πολύ καθαρή απάντηση: η ειρήνη δεν γίνεται με τον στρατό, ούτε με εθνικιστικές ιαχές και την επέμβαση των ιμπεριαλιστών. Η ειρήνη θα έρθει μέσα από την ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα σε ε/κ και τ/κ, μέσα από την κοινή οργάνωση και δράση ενάντια στους εθνικισμούς και την στρατοκρατία. Για μια λύση για τους εργαζόμενους και την νεολαία και όχι τα συμφέροντα των καπιταλιστών και των κυβερνήσεών τους.

* Το 1974 το τουρκικό καθεστώς ονόμασε τον στρατό «Αϊσέ» και έλεγε ότι πηγαίνει στην Κύπρο για διακοπές. Η τ/κ νεολαία φώναξε δυνατά στις 14 του Αυγούστου: «Αϊσέ είναι καιρός να πας σπίτι», δηλαδή να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο.



Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό στην Κύπρο παλεύει:

Ενάντια στον εθνικισμό

- Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από την ουσιαστική επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, από τη βάση της νεολαίας και των απλών εργαζομένων και έξω από κυβερνήσεις και παραδοσιακά κόμματα των οποίων η πολιτική έχει αποδειχθεί αποτυχημένη.
- Ο εθνικισμός μας οδήγησε στο παρελθόν στο πραξικόπημα, την εισβολή και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αν επικρατήσει ξανά θα έχουμε ανάλογες καταστροφικές συνέπειες.
- Η λύση του κυπριακού περνά για μας μέσα από την πάλη ενάντια στον εθνικισμό και σ' όσους τον καλλιεργούν – αυτοί είναι όχι μόνο η ακροδεξιά αλλά και οι άρχουσες τάξεις και στις δυο πλευρές του νησιού που τον καλλιεργούν για τα δικά τους συμφέροντα, στα πλαίσια του ανταγωνισμού τους ποιος θα πάρει περισσότερα στην περίπτωση συμφωνίας για μια λύση, αλλά και για να αποπροσανατολίζουν τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία από τα καθημερινά προβλήματα ώστε να μην παλεύουν εναντίον τους.

Για μια άλλη παιδεία, χωρίς εθνικισμούς, δημόσια, δωρεάν, για όλους

- Για μια παιδεία χωρίς εθνικιστικά συνθήματα (διδασκεία ύλη, στάση ορισμένων εκπαιδευτικών, αναλυτικά προγράμματα του επίσημου κράτους)
- Για μια παιδεία που δεν μας θέλει «στρατιωτάκια» και «μαλιστάνθρωπους», επιστρατεύοντας υποχρεωτική μαθητική στολή, υποχρεωτική παρουσία σε μαθητικές παρελάσεις στις εθνικές γιορτές
- Για μια παιδεία που ο εθισμός και ο αυταρχισμός δεν θα έχουν θέση
- Για μια παιδεία δημοκρατική, με ελευθερία της σκέψης, του λόγου, κάθε μορφής έκφρασης.

Για το δικαίωμα στην επιλογή

- Για χώρους νεολαίας στους οποίους να μπορούμε ελεύθερα να αναπτύξουμε τις πρωτοβουλίες και τα ταλέντα μας, χωρίς να μας καπελώνουν υπάλληλοι του κράτους και χωρίς να πρέπει να πληρώνουμε περιουσίες ολόκληρες
- Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήμο, αυτοδιαχειριζόμενα από εμάς τους ίδιους, όπου να μπορούμε δωρεάν να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας στη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τη φωτογραφία, και να φτιάξουμε ομίλους και συλλόγους
- Αθλητικά κέντρα και κολυμβητήρια σε κάθε δήμο, με δωρεάν παροχή των υπηρεσιών.

Ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού

- Ενάντια στη θρησκευτική ανελευθερία, υπέρ της ανεξίθρησκίας και τον απόλυτο διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους
- Ενάντια στη γυναικεία καταπίεση (οικονομική, κοινωνική, σεξουαλική)
- Ενάντια στις διακρίσεις, την καταπίεση και την αστυνομική βία κατά των μεταναστών, πολιτικό άσυλο για όλους τους πρόσφυγες
- Συσπείρωση και άμυνα ενάντια στις νεοφασιστικές οργανώσεις και ομάδες

Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και τη φτώχεια

- Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους
- Ενάντια στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσμου από τις πλούσιες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε., κλπ), υπέρ της κατάργησης όλων των χρεών των φτωχών χωρών
- Ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος που θυσιάζεται στο βωμό των κερδών του κεφαλαίου και των πολυεθνικών
- Ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία, τους πολέμους που επικρατούν στον πλανήτη. Ενάντια στις πολυεθνικές που καταδικάζουν ένα δις ανθρώπους στην πείνα και τον υποσιτισμό σε καθημερινή βάση.

Διεθνισμός

Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του διεθνισμού, επειδή καταλαβαίνουμε πως κανένα από τα σημερινά προβλήματα δεν μπορεί να λυθεί πάνω σε εθνική βάση, χωρίς συνεννόηση, επαφές και συντονισμό των αγώνων μας σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, βρισκόμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία με τη Νεολαία ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη (Youth against Racism in Europe – YRE) και τη διεθνή νεολαιίστικη οργάνωση Διεθνής Σοσιαλιστική Δράση (International Socialist Resistance – ISR).

Για μια άλλη κοινωνία

- Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η εξουσία του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, το καπιταλιστικό σύστημα.
- Παλεύουμε για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, για μια άλλη κοινωνία, στην οποία θα υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα, χωρίς παιδιά ενός κατώτερου θεού. Μια κοινωνία στην οποία η εξουσία δεν θα ανήκει σε μια ελάχιστη μειοψηφία πάμπλουτων καπιταλιστών.
- Παλεύουμε για μια κοινωνία σοσιαλιστική. Στην οποία ο πλούτος και τα μέσα παραγωγής θα ανήκουν στην κοινωνία και θα τα διαχειρίζονται όλοι με δημοκρατία, διαφάνεια και έλεγχο. Μια κοινωνία σοσιαλιστική, που καμία σχέση δεν θα έχει με τα δικτατορικά καθεστώτα που υπήρχαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ, ούτε και με τους απατεώνες ηγέτες των σοσιαλιστικών κομμάτων που είναι σοσιαλιστές στο όνομα και καπιταλιστές στην πράξη.

Έλα σε επικοινωνία μαζί μας!

Τηλέφωνο:
99190164

E-mail:
youthagainstnationalism@gmail.com

Blog:
<http://youthagainstnationalism.wordpress.com>