

THE WALL

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

50 ΣΕΝΤΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ £1

ΤΕΥΧΟΣ 6



**Αφιέρωμα: Πολιτικό άσυλο στους
Κούρδους πρόσφυγες**

Διαβάστε ακόμα:

- Κινήματα στον κόσμο
- Το σχολείο αλλάζει:
- Πόλεμος στο Λίβανο
- Quiz και άλλα

Editorial

Άλλη μια χρονιά πέρασε για την Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό γεμάτη εμπειρίες και δραστηριότητες. Την περσινή χρονιά μας βρήκατε στις περισσότερες από τις εκδηλώσεις που έγιναν. Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών, ενάντια στον πόλεμο και σε επετειακές εκδηλώσεις όπως η 17 Νοέμβρη και η Πρωτομαγιά όπου προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε την επέτειο σε αφορμή για να διεκδικήσουμε τα σημερινά δικαιώματά μας ως μαθητές και νεολαία.

Από την αρχή της χρονιάς παλέψαμε για την κατάργηση της στολής, την αύξηση των απουσιών και την ελευθερία έκφρασης των μαθητών στα σχολεία. Συγκεντρώσαμε συνολικά 2700 υπογραφές και ενημερώσαμε την ευρύτερη κοινωνία για να αρχίσει μια συζήτηση στην οποία να έχουν φωνή και οι μαθητές που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Συμμετείχαμε στην αντιπολεμική πορεία με αρκετά μεγάλη επιτυχία.

Στην πορεία της πρωτομαγιάς αν και το ΑΚΕΛ επέμενε να μας βάζει στο περιθώριο.

Τέλος ήμασταν από την αρχή μέχρι το τέλος στον εκπληκτικό αγώνα των αιτητών ασύλου τον προηγούμενο Μάη.

Με αρκετά από αυτά αλλά και με άλλα κινήματα που ξέσπασαν την προηγούμενη χρονιά στον κόσμο θα ασχοληθούμε σε αυτό το τεύχος.

Οι περσινές δραστηριότητες δεν προέκυψαν γιατί μας αρέσει να τρέχουμε, αλλά προκύπτουν από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως μαθητές και νεολαία. Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί γιατί ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Επιπλέον όσο περνά ο καιρός φαίνεται ακόμη πιο καθαρά ότι το μόνο ενδιαφέρον της κάθε κυβέρνησης είναι το κέρδος των εταιριών κι όχι η ευημερία του κόσμου. Οπότε κι εμείς βρισκόμαστε όσο πιο πολύ γίνεται δίπλα σε όσους θέλουν να αγωνίζονται. Γιατί κανένας δεν θα κάνει για μας αυτά που πρέπει να κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας...

Έλα σε επαφή!

Μας ενδιαφέρει η γνώμη σου για όσα γράφουμε και για όσα παλεύουμε.

Έλα να παλέψουμε μαζί για όσα μας πνίγουν.



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ;

Το σχολείο αλλάζει:::....

Πέρυσι το σύνθημα της κυβέρνησης ήταν ότι το σχολείο θα αλλάξει στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Έτσι πέρασε μια σειρά από κανονισμούς και διατάξεις για να το αλλάξει... όμως για ποιόν;

- ° Οι απουσίες μειώθηκαν. Αποτέλεσμα; Πολλοί συμμαθητές μας έμειναν την τάξη όχι επειδή δεν ήξεραν ή δεν διάβαζαν, αλλά επειδή ξεπέρασαν το ασφυκτικό όριο των απουσιών. Σε αυτό συνέβαλε και η αυθαιρεσία των καθηγητών που δίνουν τις αποβολές λες και είναι καραμέλες!
- ° Λήφθηκαν μέτρα για την παραβατικότητα. Έτσι τώρα κάθε μαθητής θα θεωρείται παραβάτης μέχρι την απόδειξη του αντίθετου. Για αυτό θα βάλουν και αστυνόμευση στην πόρτα... «για την ασφάλειά μας...»
- ° Συζητήσαν τη μείωση των ωρών των θρησκευτικών και τη μη διάκριση λόγω θρησκείας. Πάλι όμως ξεκινήσαμε τη χρονιά με αγιασμό και προσευχή για όλους ανεξαιρέτως.
- ° Ξεκίνησαν και έργα για να γίνουν μεγαλύτερα ή καλύτερα τα σχολεία μας. Έχουν γίνει όμως οι αυλές μας μικρότερες κι από φυλακές και επικίνδυνες για όποιον θέλει να κάνει μια βόλτα να ξεμουδιάσει.
- ° Στα πλαίσια των ίσων ευκαιριών έβαλαν και εξετάσεις στην 1η γυμνασίου για να μπουν οι μαθητές στις αντίστοιχες τάξεις. Σαν να λένε ότι άλλες ευκαιρίες χρειάζονται οι καλοί και άλλες οι κακοί μαθητές....

... αλλά για ποιόν:::

Σε όλα αυτά πέρασε είδαμε και την αντίσταση του μαθητικού κινήματος.

- ° Οι μαθητές πάλεψαν για να καταργηθεί η στολή. Παρόλο που μόνο άλλαξε, ήταν μια μικρή νίκη. Την τελική μάχη θα τη δώσουμε στη συνέχεια.
- ° Αρνήθηκαν να δεχτούν τον κανονισμό που απαγόρευε την γραπτή διακίνηση υλικού στα σχολεία. Όποιος μας αρνηθεί τώρα να μοιράζουμε τις απόψεις μας γραπτά, θα πρέπει να του θυμίζουμε ότι αυτό που κάνει είναι αντισυνταγματικό.

Οι μαθητές είχαν πολλά χρόνια να ξεσηκωθούν για τα δικαιώματά τους κι ελπίζουμε αυτό να είναι μόνο η αρχή. Γιατί και οι αλλαγές που κάνει το υπουργείο είναι μόνο η αρχή. Είμαστε σε μια περίοδο που η εκπαίδευση θεωρείται εμπόρευμα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σε πολλές από αυτές, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, οι αλλαγές που εφαρμόζουν μόνο καλύτερη δεν κάνει την κατάσταση. Περισσότερος έλεγχος, λιγότερα χρήματα για την παιδεία, περισσότερες εξετάσεις... Γιατί καθένας είναι λένε υπεύθυνος για την εκπαίδευση του και πρέπει να πληρώσει... για να ξεκαθαρίζουν πιο εύκολα τους «καλούς» από τους «κακούς» μαθητές. Γιατί τελικά δεν θέλουν να δώσουν σε όλους ίσες ευκαιρίες.

Μπορεί να γίνει το σχολείο καλύτερο: Τι σχολείο θέλουμε:

- ° Θέλουμε ένα σχολείο που να είναι χώρος έκφρασής μας. Να μπορούμε να εκφραστούμε στην τάξη, με την εμφάνισή μας και με δραστηριότητές μας.
- ° Ένα σχολείο που να μπορούμε να το κάνουμε δικό μας χώρο κι όχι να ανυπομονούμε πότε να φύγουμε.
- ° Ένα σχολείο ασφαλές, που να μπορούμε να αναπνεύσουμε, χωρίς κάγκελα κι αστυνόμευση στην πόρτα.
- ° Ένα σχολείο που να μας διδάσκει πώς να σκεφτόμαστε κριτικά κι όχι πώς να υπακούμε.
- ° Ένα σχολείο χωρίς εξετάσεις γιατί η μάθηση είναι μια διαδικασία κι όχι αποστήθιση.
- ° Ένα σχολείο που να μη χρειαζόμαστε φροντιστήρια για να περάσουμε την τάξη.
- ° Ένα σχολείο που να σέβεται την προσωπικότητα μας και τα πιστεύω μας. Χωρίς εθνικισμούς και φανατισμούς.
- ° Ένα σχολείο στο οποίο να μας λαμβάνουν υπόψη κι όχι να μας αγνοούν. Να μπορούμε να συμμετέχουμε στις αποφάσεις δημοκρατικά για όσα μας αφορούν.

Θέλουμε ένα σχολείο ελεύθερο και δημοκρατικό, για όλους!



Οι μαθητές στην αντεπίθεση - ένα παράδειγμα από τη Χιλή

Πολλοί πίστευαν ότι η νεολαία της Χιλής κοιμόταν όρθια και έσκυβε το κεφάλι. Τελικά η «κεντροαριστερή» κυβέρνηση βρήκε τον μπελά της. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές που είχαν καταλάβει σχολεία και διαδήλωναν ζητούσαν κάτι καλύτερο.

- Δωρεάν μετακίνηση των μαθητών στα λεωφορεία
- Κατάργηση της προσφοράς χρηματικού ποσού για να καθίσεις τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια.
- Να καταργηθεί ο νόμος LOCE (που ισχύει από τη δικτατορία του Πινοσέτ. Η δημόσια παιδεία δίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση περιορίζοντας τους πόρους χρηματοδότησης και προετοιμάζοντας το έδαφος για πλήρη ιδιωτικοποίηση των σχολείων).
- Αύξηση των κρατικών δαπανών για την παιδεία
- Αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα με στόχο ένα πιο ελεύθερο και δημοκρατικό σχολείο

Η κυβέρνηση δεν ενέδωσε, έτσι οι μαθητές κατάλαβαν ότι πρέπει να αλλάξουν το εκπαιδευτικό σύστημα με πιο δυναμικά μέσα.



Έτσι κατέβηκαν σε συλλαλητήριο, στις 5 του Ιούνη όπου συμμετείχαν 1.000.000 μαθητές και φοιτητές. 84% της κοινής γνώμης ήταν υπέρ των μαθητών.

Έπειτα σε οργανωμένη συγκέντρωση 600 εκπρόσωποι μαθητών, φοιτητών, συνδικάτων, κοινωνικών και πολιτικών οργανώσεων αποφάσισαν πώς να συνεχιστεί το κίνημα μέχρι το τέλος δηλαδή την εκπλήρωση όλων των αιτημάτων τους.

Η κυβέρνηση και η αστυνομία δεν ήταν υπέρ του κινήματος. Έκαναν ότι μπορούσαν για να το διασπάσουν. Οι μαθητές όμως πάλεψαν και τα κατάφεραν.

Η πρόεδρος της Χιλής δεσμεύτηκε να αυξήσει κατά \$135 εκατομύρια για την παιδεία.

Πλέον τα εισιτήρια των λεωφορείων και οι εισαγωγικές εξετάσεις είναι δωρεάν για φτωχούς μαθητές.

Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα τους και να αντισταθούμε σε ότι μας σερβίρουν χωρίς να μας ρωτήσουν...

Ήβη Γιασμίν Παγιαόσου
Λύκειο Κύκκου Α'

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΛΗ:

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και παρόλες τις κινητοποιήσεις των μαθητών κατά τις προηγούμενες χρονιές, το θέμα της κατάργησης της στολής εξακολουθεί να εκκρεμεί. Τα αιτήματα των μαθητών παραγκωνίζονται για ακόμα μια χρονιά.

Το περασμένο Πάσχα, το Υπουργείο Παιδείας εισηγήθηκε αντικατάσταση της γκριζας στολής με τζιν. Ωστόσο, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε, τουλάχιστον για φέτος. Ο υπουργός είπε ότι κάλεσε σε διάλογο τους ενδιαφερομένους, μαθητές, γονείς και καθηγητές. Ο διάλογος όμως αποδείχθηκε πως δεν ήταν καθόλου δημοκρατικός. Ενώ μαθητές και καθηγητές συμφώνησαν με την αλλαγή, ο υπουργός πήρε την απόφαση μετά από την αντίδραση των Κύπριων εμποροβιομηχάνων ειδών ένδυσης που δεν ήταν καν μέρος του διαλόγου από την αρχή!! Ο λόγος ήταν ότι θα ζημιώνονταν από κάτι τέτοιο αφού στις αποθήκες υπήρχαν αποθέματα στολών από προηγούμενες χρονιές και καινούρια υφάσματα είχαν ήδη παραγγελθεί! Δηλαδή όταν μιλάμε για θέματα εκπαίδευσης είναι πιο σημαντικό το κέρδος από την ελευθερία έκφρασης των μαθητών!!

Από την άλλη η πρόταση για αλλαγή της στολής χαρακτηρίστηκε από κάποιους πρωτοποριακή ωστόσο δεν αποτελεί ουσιαστική λύση, αφού αν και τζιν, τα παντελόνια θα αποτελούσαν -πλέον- τη καινούρια στολή! Η εισήγηση δηλαδή δεν ήταν παρά ένα υποκατάστατο της κατάργησης. Η αλλαγή αυτή λοιπόν, θα ήταν κάτι ανάλογο των «μέτρων χαλάρωσης» που έγιναν παλιότερα, που μόνο στόχο είχαν να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες των μαθητών. Κι ίσως υπάρχει και η κρυφή ελπίδα ότι μέσα στο φετινό «μεταβατικό» (τι μεταβάλλει και σε ποιόν;) οι μαθητές θα το ξεχάσουν!

Είναι καιρός το Υπουργείο να καταλάβει τα πραγματικά αιτήματα των μαθητών. Ζητούμε ακύρωση των κανόνων που καταργούν την ατομικότητά και τη δημοκρατία στα σχολεία. Διεκδικούμε σχολεία όπου ο καθένας θα έχει την ελευθερία να εκφράζεται μέσα από την εμφάνισή του, χωρίς καλούπια και περιορισμούς. Θέλουμε άμεση κατάργηση της μαθητικής στολής!

Ελένη Ιωάννου
Λύκειο Κύκκου Α'

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΙΣΩ ΔΕΝ ΓΥΡΝΑ – ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Φέτος οι φοιτητές στην Ελλάδα βρέθηκαν και πάλι στον δρόμο.

Ο λόγος αυτή τη φορά ήταν η αλλαγή στο νόμο πλαίσιο βάσης του οποίου λειτουργούν τα ΑΕΙ και η αλλαγή του άρθρου του συντάγματος για τη δημόσια δωρεάν παιδεία.

Η δημόσια και δωρεάν παιδεία βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο. Η έννοια όμως της δημόσιας και δωρεάν παιδείας δεν είναι αυτή που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ (να παίρνεις πτυχίο χωρίς προσπάθεια), αλλά της παιδείας που δεν εξαρτάται από τα οικονομικά του φοιτητή. Ο φοιτητής δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα της παιδείας του (που ίσως να αδυνατεί να καλύψει), αλλά το κράτος. Κι αυτό γιατί η γνώση είναι ένα αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουμε όλοι πρόσβαση. Με τα μέτρα που προωθούνται, δημιουργείται ανώτατη παιδεία για τους προνομιούχους κι όχι για όλους.

Οι φοιτητές αποφάσισαν, μέσα από δημοκρατικές συνελεύσεις τους και όχι για πολιτικές σκοπιμότητες όπως έλεγαν τα ΜΜΕ, ότι η ιδιωτικοποίηση της

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

- Κατάργηση του άρθρου 16 του συντάγματος που προβλέπει τη δημόσια δωρεάν παιδεία
- Αλλαγή του νόμου πλαίσιο: κατάργηση δωρεάν βιβλίων
- Κατάργηση του ασύλου
- Στα $n+1/2$ ν χρόνια αποβάλλεσαι
- Περιορισμός στο μισό της συμμετοχής των φοιτητών στην συνδιοίκηση
- Εισαγωγή μάνατζερ στα πανεπιστήμια

ανώτατης παιδείας αποτελεί έναν κίνδυνο πολύ μεγαλύτερο για το μέλλον τους, από το να χάσουν μια εξεταστική.

Η συμμετοχή ήταν μαζική. Στις 8/6 έγινε διαδήλωση 20,000 φοιτητών στην Αθήνα. Η αστυνομία τη χτυπά με βία και δακρυγόνα. Το αποτέλεσμα είναι οι κατειλημμένες σχολές να φτάσουν τις 400, για πρώτη φορά να ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας κι από τα ΜΜΕ κι οι φοιτητές να αποκτήσουν την στήριξη της κοινωνίας.

Έτσι οι φοιτητές ζήτησαν την στήριξη από το εργατικό κίνημα. Οι δύο πανελλαδικές ομοσπονδίες, αναγκάστηκαν από τους εργαζόμενους να καλέσουν πανελλαδική απεργία και συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που οργάνωσαν οι φοιτητές στην Αθήνα στις 22/6.

Το πανελλαδικό συλλαλητήριο είχε τεράστια επιτυχία. Παρόλο που η αστυνομία απάντησε πάλι με βία ο δυναμισμός των φοιτητών κι η δυσαρέσκεια του κόσμου οδηγούν την κυβέρνηση σε άτακτη υποχώρηση κι αναβολή της υποβολής του νομοσχεδίου για τον Οκτώβριο. Οι φοιτητές έχουν πετύχει μια μικρή νίκη και σταματούν τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις, με την υπόσχεση-φόβητρο νέας δυναμικής κινητοποίησης.

Νικόλας Κοκκάλης
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κύπρου



Πρώτη νίκη των αιτητών ασύλου

Τον προηγούμενο Μάη ζήσαμε έναν πρωτοφανή αγώνα εκατοντάδων πολιτικών προσφύγων που προχώρησαν σε κατάληψη πρώτα της πλατείας Ελευθερίας κι έπειτα των κεντρικών γραφείων του Ερυθρού Σταυρού. Οι πρόσφυγες / αιτητές πολιτικού ασύλου που μέχρι τότε ζούσαν κυρίως παράνομα, εξαθλιωμένοι και τρομοκρατημένοι από την αστυνομία, μακριά από την δημόσια ζωή της Κύπρου πάλεψαν για 16 μέρες αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με όποιο τίμημα και νίκησαν.

Οι Κούρδοι πολιτικοί πρόσφυγες κατάφεραν μετά από 16 μέρες να κάνουν την κυβέρνηση να υποχωρήσει και να τους δώσει τα νόμιμα δικαιώματά τους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και κυπριακή νομοθεσία. (Τα δικαιώματα αυτά παραχωρήθηκαν μόνο στους 100 κούρδους οι οποίοι ήταν οι μόνοι που αφήσαν τις απορρίψεις των 10 πρώτων ημερών και έμειναν μέχρι το τέλος του αγώνα).

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να τους παραχωρήσει:

- Κάρτα προσωρινής διαμονής και εξέταση των υποθέσεων τους
- Κάρτα νοσηλείας
- Άδεια εργασίας στην κτηνοτροφία και γεωργία
- Επίδομα αν δεν καταφέρουν να βρουν δουλειά

Η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι που δεν ήταν υποχρεωμένη να κάνει. Όλα αυτά προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και κυπριακή νομοθεσία.

Η κυβέρνηση όμως αρνιόταν να τα δώσει εδώ και τόσα χρόνια για να κρατά τους αιτητές παράνομους και εύκολα εκμεταλλεύσιμους, αφού θα δέχονταν τα πάντα δουλεύοντας παράνομα για να ζήσουν, χωρίς δικαιώματα και με τον συνεχόμενο φόβο της απέλασης ή φυλάκισης. Η κυπριακή κυβέρνηση δηλαδή παρανομούσε γεγονός που είχε επισημάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έκανε τίποτα. Η στάση τους δείχνει ότι για αυτούς η ανθρώπινη ζωή δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από οικονομικό κέρδος.

Η νίκη των Κούρδων αιτητών ασύλου δεν αφορά μόνο αυτούς. Είναι μια νίκη για όλους τους αιτητές και τους Κύπριους που τους στήριξαν καθώς τώρα η κυβέρνηση ξέρει ότι αν δεν ακολουθεί τους νόμους που η ίδια ψήφισε θα μας βρει όλους μπροστά της.



Ήμασταν εκεί

Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό ήταν εκεί από την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων των αιτητών. Βοηθήσαμε από την πρώτη μέρα με την συγκέντρωση χρημάτων, ρούχων, σκηνών κ.λπ. για να γίνει ανθρώπινη η διαμονή τους στην πλατεία ελευθερίας. Συμμετείχαμε σε συνελεύσεις με τους εκπροσώπους των αιτητών και των άλλων οργανώσεων για τον σχεδιασμό του αγώνα. Τέλος όταν ο αγώνας μεταφέρθηκε στην Ερυθρό Σταυρό πήραμε πρωτοβουλία για διεθνή εκστρατεία. Μέσα σε 3 μέρες συγκεντρώθηκαν 10αδες ψηφίσματα διαμαρτυρίας από άλλες οργανώσεις, κοινωνικές πολιτικές και νεολαιίστικες, εργατικές συντεχνίες, κόμματα, βουλευτές, δημοτικούς συμβούλους, από όλο τον κόσμο ζητώντας από την κυπριακή κυβέρνηση να δώσει στους πρόσφυγες αυτά που δικαιούνται.

Αγώνας για πολιτικό άσυλο

Τα προβλήματα των κούρδων πολιτικών προσφύγων δεν τελείωσαν ακόμη κι ούτε θα τελειώσουν μέχρι να πάρουν άσυλο.

Η κυβέρνηση όμως δεν είναι διατεθειμένη να τους το παραχωρήσει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυπριακή κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με Κούρδους και το πρόβλημά τους. Τους χρησιμοποιεί όταν τους χρειάζεται για να μιλήσει για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην Κύπρο από την Τουρκία. Όμως ο τρόπος που τους φέρεται δείχνει ότι δεν νοιάζεται τόσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι συνεντεύξεις έγιναν μέσα από τυπικές και συνοπτικές διαδικασίες, μέσα σε μόνο 10 μέρες! Ο χρόνος που δίνονταν δεν ήταν αρκετός για να εξηγήσουν την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα από όπου ήρθαν. Σε πολλές περιπτώσεις δεν τους άφησαν να ολοκληρώσουν ενώ όταν μιλούσαν για την ποινικοποίηση της εθνότητάς τους και πώς κάθε έκφρασή τους αντιμετωπίζεται με στρατιωτική βία και όπλα τους είπαν ότι αυτό δεν σχετίζεται με την προσωπική τους περίπτωση. Όμως πώς είναι κάτι προσωπικό όταν είσαι παράνομος από τη στιγμή που γεννιέσαι;

Το αποτέλεσμα ήταν 75 από αυτούς να απορριφθούν. Μέσα σε αυτούς είναι και περιπτώσεις ατόμων που είναι καταζητούμενοι στην Συρία κυρίως γιατί διαδήλωσαν για τα δικαιώματα του λαού τους. Επειδή μίλησαν ενάντια στην καταπίεση του δικτατορικού καθεστώτος που επικρατεί. Επειδή συμμετείχαν σε παράνομα για την εκεί κυβέρνηση κόμματα που μιλούσαν

ΚΟΥΡΔΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

στο όνομα των κούρδων και ήθελαν να διαδώσουν την γλώσσα, την παράδοση και την ιστορία τους. Τέτοιους ανθρώπους η κυπριακή κυβέρνηση είναι έτοιμη να τους στείλει στους καταπιεστές και εκτελεστές τους.

Η κυπριακή κυβέρνηση δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποδυναμώνει τον αγώνα των Κυπρίων για τα δικά τους ανθρώπινα δικαιώματα και τους δικούς τους πρόσφυγες. Ζητάει από την διεθνή κοινότητα να επέμβει στο θέμα των δικών της προσφύγων αλλά όταν πρόκειται για να βοηθήσει η ίδια πρόσφυγες που χρειάζονται προστασία τους αντιμετωπίζει απάνθρωπα και υποκριτικά.

Γιατί οι Κούρδοι:

Οι Κούρδοι αιτητές ασύλου πάλεψαν τον περασμένο Μάη μέχρι το τέλος. Συγκεκριμένα έλεγαν ότι «είτε πεθάνουμε στην Συρία, είτε στην Πάφο είτε εδώ το ίδιο είναι»...

Γιατί όμως «τους περιμένει θάνατος»;

Οι Κούρδοι είναι μια εθνότητα χωρίς δικό της κράτος. Αποτελούν γύρω 30 - 40 εκατομμύρια και μένουν σε μια περιοχή, το Κουρδιστάν, που είναι χωρισμένο σε 4 χώρες: στην Τουρκία, τη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν. Καμία όμως από αυτές τις χώρες δεν τους αναγνωρίζει ως εθνότητα. Αντίθετα ποινικοποιεί κάθε έκφρασή τους.

Στην πραγματικότητα οι Κούρδοι διώκονται από τη στιγμή που γεννιούνται μόνο και μόνο γιατί είναι Κούρδοι!

- Δεν μπορούν να μιλήσουν την γλώσσα τους σε δημόσιους χώρους ούτε να γιορτάσουν τα έθιμά τους.
- Δεν είναι αναγνωρισμένοι σαν ξεχωριστή εθνότητα.
- Αντιμετωπίζουν βίαιες μετακινήσεις από τις περιοχές που ζουν και οι περισσότεροι τους καταλαμβάνονται από άτομα της κυρίαρχης εθνότητας για να αλλάξει η δημογραφική σύνθεση των περιοχών που ζουν Κούρδοι
- Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση και την εργασία όπως οι άλλοι πολίτες. Αναγκάζονται να πηγαίνουν σε σχολεία όπου δεν διδάσκεται η γλώσσα τους και δεν επιτρέπεται σε κάποιους από αυτούς να προχωρήσουν τις σπουδές τους στο λύκειο ή στο πανεπιστήμιο γιατί είναι κούρδοι!
- Όταν ζητούν δουλειά ακόμη και στις δικές τους περιοχές, τους προσλαμβάνουν μόνο όταν δεν υπάρχει άλλος ντόπιος για να πάρει τη δουλειά.
- Πολλοί από αυτούς δεν έχουν ταυτότητα, διαβατήριο ή οποιοδήποτε χαρτί που να επιβεβαιώνει την ύπαρξή τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν ούτε να βγουν ή να μπουν στην χώρα μένουν ελεύθερα. Μόνο αν πληρώσουν καλά διεφθαρμένους γραφειοκράτες μπορούν να πάρουν διαβατήριο. Αυτό όμως τελικά λειτουργεί εναντίον τους γιατί οι χώρες υποδοχής το χρησιμοποιούν για να τους στείλουν πίσω!

Αθηνά Καρυάτη
Λευκωσία

Στηρίζτε τον αγώνα μας

Οι κούρδοι αιτητές ασύλου είναι πολιτικοί πρόσφυγες και χρειάζονται την κυπριακή και διεθνή προστασία.

Από τη στιγμή που είναι κυνηγημένοι παντού, όπου και να τους στείλει η κυπριακή κυβέρνηση θα έρθουν αντιμέτωποι με φυλάκιση ή και εκτέλεση.

Πρέπει να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε γιατί ξέρουμε τι σημαίνει δικτατορία και προσφυγιά.

Αν πάρουν άσυλο θα είναι μια νίκη για όλους όσους παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία.

Αν πάρουν άσυλο θα μπορούν να ζήσουν μια πιο ελεύθερη ζωή είτε στην Κύπρο είτε στην Ευρώπη και να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους ντόπιους.

Δεν θα μπορούν να τους εκμεταλλεύονται οι ντόπιοι εργοδότες για να κτυπούν τα μεροκάματα των Κυπρίων εργαζομένων

Θα μπορέσουν να παλέψουν για να λυθεί το πρόβλημα στις περιοχές τους ώστε να μπορούν να γυρίσουν πίσω. Και θα έχουμε, σαν κυπριακός λαός, αποκτήσει ένα σημαντικό και πιστό φίλο λαό.

Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό ξεκινάει εκστρατεία για να πάρουν άσυλο.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.



Πολλοί τους ονομάζουν ξένους. Όμως οι ίδιοι δεν θέλουν να θεωρούνται ξένοι. Θέλουν να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε στην αρχή του καλοκαιριού ήταν η διδασκαλία ελληνικών στους κούρδους πρόσφυγες. Οι δυνάμεις μας όμως είναι περιορισμένες. Αν θέλεις να βοηθήσεις στα μαθήματα έλα σε επικοινωνία. Κάθε βοήθεια είναι σημαντική.

TOUS ENSEMBLE ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

Στην Ευρώπη το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται κάθε χρόνο. Όμως οι υπεύθυνοι για την ανεργία προσφέρουν «λύσεις» όπως ο νόμος των «ίσων ευκαιριών» που προσπάθησε να περάσει η Γαλλική Κυβέρνηση την προηγούμενη χρονιά. Το CPE (Σύμβαση Πρώτης Πρόσληψης ή όπως το αποκάλεσαν οι διαδηλωτές «Σύμβαση σκλάβων»), προβλέπει πως οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους θα μπορούν να απολύουν εργαζόμενους μέχρι 26 χρονών χωρίς αιτιολογία και αποζημίωση τα 2 πρώτα χρόνια από την πρόσληψή τους.

Όμως ο νόμος αυτός μόνο λύση δεν προσφέρει καθώς σύμφωνα με αυτόν οι παλιοί και «ακριβοί» εργαζόμενοι απολύονται για να πάρουν τη θέση τους οι νέοι. Επίσης, νόμιμα πλέον οι εργοδότες με την απειλή της απόλυσης θα μπορούν να ζητούν από τους νέους να δουλεύουν με χαμηλό μισθό και λιγότερα δικαιώματα! Δηλαδή αντί να τους δίνει μόνιμη δουλειά, ανεβάζει τα όρια ηλικίας της ανεργίας (οι παλιοι εργαζόμενοι) και απασχολεί τους νέους για να μην φαίνονται άνεργοι!

Αυτό προκάλεσε την εξέγερση των φοιτητών τον προηγούμενο Μάρτιο ζητώντας την απόσυρση του CPE. Μαζί στον αγώνα συμμετείχαν μαθητές, εργαζόμενοι ακόμη και φυλακισμένοι που μέσα από τα κελιά τους φώναζαν συνθήματα και χτυπούσαν κατασαρόλες. Η αλληλεγγύη και ο συντονισμός όλων των γενεών που γίνονταν μέσα από εκλεγμένα όργανα πίεσε ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση στο να υποχωρήσει.

Το αποτέλεσμα ήταν 2 μεγάλες απεργίες, στις 28/3 και στις 4/4 με 3 εκατ. διαδηλωτες, οι οποίες ανάγκασαν τον πρωθυπουργό Ντε Βιλπέν στις 10/4 να ανακοινώσει την αντικατάσταση του νόμου. Αυτή η νίκη δίνει παράδειγμα στη νέα γενιά να παλέψει ενάντια στη πολιτική κάθε καταπιεστικής κυβέρνησης και να μη δέχεται ότι τη σερβίρουν. Η εποχή που ζούμε δεν είναι παραδεισένια...στο χέρι μας είναι όμως να γίνει.

Ισαβέλα Φλωρεντίν
Λύκειο Κύκκου Α



Είτε με ειδικό νόμο είτε χωρίς στην Κύπρο:

- Η ανεργία έχει φτάσει στα 5,3%
- Η ανεργία στους νέους στα 15%
- Οι έκτακτοι δημόσιοι υπάλληλοι αυξήθηκαν κατά 128,6%* ή 4807
- Οι μερικής απασχόλησης είναι 28900 ή 8,5% των εργαζομένων**
- Οι πλεονάζοντες υπολογίζονται στους 3004

* σε σχέση με το 2000

** 2004

Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε το Λίβανο — έχασαν όμως τον πόλεμο!

Η βαρβαρότητα της επίθεσης του Ισραηλινού στρατού για 34 μέρες ενάντια στο Λίβανο δεν έχει προηγούμενο, παρόλο που έγιναν πέντε άλλοι αραβοϊσραηλινοί πόλεμοι και αναρίθμητες μικρότερες συρράξεις.

Αφορμή ήταν η απαγωγή 2 ισραηλινών στρατιωτών. Όμως το αίτημα για την απελευθέρωσή τους, δεν μπήκε καν στη συμφωνία για την κατάπαυση πυρός!

Μετά από την αμφισβήτηση που δέχτηκε από την εκλογική νίκη της Χαμάς στην Παλαιστίνη και την ανάπτυξη της Χεζμπολλά ως στρατιωτικοπολιτικής δύναμης στο Λίβανο κτλ, το Ισραήλ χρειαζόταν να βρει ένα τρόπο για να επιβληθεί ξανά στην περιοχή. Και αυτή είναι και η αιτία της εισβολής. Τα σχέδιά τους ήταν γνωστά κι αποδεκτά από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό που είναι σύμμαχός τους.

Παρόλα αυτά απέτυχαν πλήρως. Η Χεζμπολλά όχι μόνο δεν 'καταστράφηκε', αλλά αντίθετα αύξησε την επιρροή της στις μάζες του Λιβάνου και την επέκτεινε σε όλο τον αραβικό κόσμο, αφού αντικρίστηκε ως η μοναδική δύναμη που τα έβαλε με το πάνοπλο κράτος του Ισραήλ και δεν ηττήθηκε.

Η Χεζμπολλά το πέτυχε αυτό, επειδή οι αντάρτες της πάλευαν, αμυνόμενοι, για τη ζωή τη δική τους και του λαού τους. Το κοινωνικό τους έργο κι οι πολιτικές κινήσεις των τελευταίων χρόνων αύξησαν τη δημοτικότητά τους ανάμεσα στο σύνολο του πληθυσμού, ακόμα και στους χριστιανούς και τις άλλες κοινότητες τις οποίες οι Ισραηλινοί προσπαθούσαν να πάρουν με το μέρος τους. Ωστόσο, παραμένει μια ισλαμιστική οργάνωση, που την υποστηρίζουν και φονταμενταλιστικά καθεστώτα όπως του Ιράν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον σε συγκρούσεις με άλλες κοινότητες.

Έτσι, η κατάπαυση πυρός στόχευε στο να περισωθεί το κύρος του Ισραήλ και να επανεξεταστούν τα σχέδια για «διαμόρφωση μιας νέας Μ. Ανατολής», που ήταν ο πραγματικός στόχος του πολέμου, όπως αποκάλυψε η ίδια η Κοντολίσα Ράις. Δεν έλυσε όμως κανένα πρόβλημα. Η Χεζμπολλά δεν θα αφοπλιστεί, ενώ οι δυνάμεις του ΟΗΕ απλώς θα επιτηρούν την ουδέτερη ζώνη.

Η ειρηνευτική δύναμη στα μάτια των Λιβανέζων δεν αποτελεί λύση. Στρατεύματα του ΟΗΕ ήταν και πριν τον πόλεμο στο Λίβανο, και δε δέχτηκαν να προφυλάξουν αυτούς που ζήτησαν βοήθεια στις βάσεις του. Έτσι γίνεται ακόμη πιο καθαρό ότι η δύναμη του ΟΗΕ δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα όργανο στα χέρια των Αμερικανών για άλλη μια φορά.

Τα αποτελέσματα του πολέμου πλήττουν κυρίως τους εργαζομένους και των 2 χωρών. Ήδη πριν τον πόλεμο εφαρμόζονταν νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στις 2 χώρες (ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές κλπ) και γίνονταν απεργίες. Παράλληλα η ήττα του Ισραήλ δημιούργησε πολιτική κρίση. Ήδη έχει αρχίσει να αμφισβητείται το επιχείρημα ότι οι επιθέσεις που έκανε το Ισραήλ ήταν για την ασφάλεια των ισραηλινών.

Τα αποτελέσματα του πολέμου έχουν οδηγήσει κομμάτια της εργατικής τάξης και της νεολαίας και των δύο χωρών να στραφεί ενάντια στα διεφθαρμένα και εθνικιστικά καθεστώτα τα οποία οδηγούν μόνο σε πόλεμο και οικονομική κρίση. Έτσι αρχίζουν να δημιουργούνται πιο ευνοϊκές συνθήκες για την πρόταση ότι μόνο η ενιαία πάλη ισραηλινών και αράβων για μια άλλη κοινωνία, μια σοσιαλιστική ομοσπονδία κρατών της Μέσης Ανατολής μπορεί να πετύχει μια ειρηνική λύση και συμβίωση στην περιοχή.

Δ. Μ.



Λίβανος

Νεκροί: 1.109 άμαχοι, 500 αντάρτες

Τραυματίες: 3.697

Εκτοπισμένοι - Πρόσφυγες: 915.762 (25% του συνολικού πληθυσμού)

Κόστος Ανοικοδόμησης: \$4δισ (χωρίς να υπολογίζονται οι απώλειες από τον τουρισμό που ανέρχονται περίπου στα \$2δισ)

Ισραήλ

Νεκροί: 43 άμαχοι, 116 στρατιώτες

Τραυματίες: 690

Εκτοπισμένοι - Πρόσφυγες: 500.000 (7% του συνολικού πληθυσμού)

Κόστος Ανοικοδόμησης: \$5δισ

Κόστος πολέμου: \$4,8δισ

(BBC 22/8/06)

Εθνική Φρουρά: φαντάροι γράφουν πρώτες εμπειρίες από τον στρατό

Και να 'μαστε στον στρατό!!! Για να υπηρετήσουμε την πατρίδα λένε κάποιοι, να γίνουμε άντρες, να ωριμάσουμε λένε άλλοι. Όμως σχεδόν κανείς δεν φαίνεται να τα πιστεύει αυτά κι όπως παραδέχονται στελέχη της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.): «είναι όλα ένα θέατρο» για τα μάτια του κόσμου και για την επιβολή του «σεβασμού». Η ουσία είναι ότι οι πλείστοι, αν όχι όλοι, απλά πείθονται από το επιχείρημα ότι δεν θα βρεις δουλειά αν δεν κάνεις στρατό και πώς θα βγεις στην κοινωνία;! Παρόλα αυτά είναι αρκετοί κι αυτοί που δεν πείθονται και που μάλιστα αυξάνονται κάθε φορά (εξού και οι εκατοντάδες αναστολές/ απαλλαγές κάθε χρόνο). Τότε είναι που «η καλά οργανωμένη και άψογη» Ε.Φ. επιτίθεται στην αξιοπρέπεια, τον εγωισμό και τον ανδρισμό σου, σαν ένα τελευταίο απελπισμένο μέσο για να πείσει τους υπόλοιπους φαντάρους που ακόμα δεν πήραν αναστολή, αλλά και να υποσκάψουν και να διασειρήσουν την αξιοπρέπεια όσων αποφάσισαν να μην χαράμισουν 2 χρόνια απ' τη ζωή τους ...

Τ.

Στρατός σου λέει ο άλλος. «Να πας να υπηρετήσεις την πατρίδα σου!» Εντάξει, αυτό είναι η προσφορά μας στην πατρίδα, όμως αυτή τι μας προσφέρει; Τίποτα. Μονάχα παίρνει. Είναι 2 χρόνια αποχή από τη ζωή. Εκτός από εμπόδιο που γίνεται για το μέλλον μας, σκεφτείτε πόσο βάρος είναι για τον πολίτη. Αναλογιστείτε πόσα εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός για την Εθνική Φρουρά. Και πού χρησιμοποιούνται; Σε οπλικά συστήματα που μερικά δεν ήρθαν στην Κύπρο, για την συντήρησή τους, για τους μισθούς όλων αυτών που ασχολούνται με το τίποτα και τη σύνταξη των στρατιωτικών (που παρεμπιπτόντως, όταν αποστρατεύονται ανεβαίνουν τιμητικά ένα βαθμό στην ιεραρχία κι η σύνταξη τους είναι βάσει αυτού του βαθμού).

Εν κατακλείδι, αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου όταν κατατάχθηκα είναι που πρέπει να κάνεις ότι κάνουν όλοι και πως δεν δικαιούσαι βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά ή ραδιόφωνα. Ε, αυτό είναι μείωση της προσωπικότητας κι ας λένε πως δεν είναι σκοπός τους.

Ν.

13ο camping YRE ... Ήταν και η Κύπρος εκεί!!!

Για 3η συνεχή χρονιά, μαθητές αλλά και ενήλικες από την Κύπρο, παρευρέθηκαν στο 13ο camping YRE (Youth against Racism in Europe-Νεολαία Ενάντια στον Ρατσισμό στην Ευρώπη) στη Λευκάδα.

Στην αρχή το camping ήταν λίγο περιπετειώδες. Ο δήμαρχος δεν μας ήθελε στο νησί, επειδή στην ουσία ήταν ρατσιστής (ανήκει στη Νέα Δημοκρατία) και για να μας διώξει μας έκοψε το νερό. Όμως δεν τα κατάφερε, γιατί μέσα από συλλογική κι επίμονη δουλειά λύσαμε το πρόβλημα.

Κάθε μέρα στις 12 το μεσημέρι αρχίζανε διάφορες ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Όσοι ήμασταν από Κύπρο παρουσιάσαμε το θέμα της στολής που οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να φοράνε ακόμη, κι επίσης τον αγώνα των Κούρδων που ζητάνε άσυλο. Μας έκανε εντύπωση πόσες πορείες και διαδηλώσεις γίνονται στην Ελλάδα, για να διεκδικήσουν οι φοιτητές τα δικαιώματά τους, και για δημόσια δωρεάν παιδεία.

Στο χώρο υπήρχαν τραπεζάκια με ενδιαφέρον υλικό (βιβλία, μπροσούρες, προκηρύξεις κ.α) που μπορούσαμε να αγοράσουμε και να διαβάσουμε.



Φυσικά, δεν υπήρχαν μόνο οι συζητήσεις, αλλά και η διασκέδαση. Πηγαίναμε στην παραλία, εκδρομές και μικρούς περιπάτους. Το βράδυ μας περίμεναν πάρτι, μουσική και θεατρικές εκπλήξεις, όπου λάμβανε μέρος όποιος ήθελε.

Λυπηθήκαμε που φύγαμε, αλλά νιώθουμε ήδη καλύτερα διότι θα ξαναζήσουμε τα ίδια κι ακόμη καλύτερα του χρόνου. Πέρασαμε καταπληκτικά και σας περιμένουμε να έρθετε το επόμενο καλοκαίρι για να περάσετε κι εσείς το ίδιο φανταστικά μαζί μας.

Στέφανη Χριστοφή
Λύκειο Κύκκου Α'

QUIZ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ

«Η καλή σχολική χρονιά από το ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ QUIZ φαίνεται!»

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Από ποιους πήρε συμβουλή ο Πεύκιος για την αλλαγή της στολής;

- A. την κόρη του (που είναι αρχιτέκτονας)
- B. τους μαθητές ή
- Γ. τη NASA

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Γιατί διάλεξε το σκίτσο με τα τζιν;

- A. Είναι... ύφασμα ήθους (αν δεν έχει σχισίματα)
- B. Είναι... trendy
- Γ. Καλέ! το φοράνε οι αστροναύτες!

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Γιατί σταμάτησαν οι συζητήσεις για την στολή;

- A. Φυσικές ανάγκες, π.χ. πείνα (του Πεύκιου)
- B. Ένας ύπνος ήταν ότι πρέπει
- Γ. Ένα επειγόν τηλεφώνημα! Βρέθηκε μαθητής να δοκιμάζει τζην

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τι ετοιμάζει για τη σχολική χρονιά 2006-2007 ο Πεύκιος;

- A. κατάργηση της στολής

B. Είναι της τελευταίας στιγμής, το Πάσχα θα μάθουμε

- Γ. Fashion Show

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Με τι αισθήματα μπαίνουν οι μαθητές στα σχολεία;

- A. Ανάμεικτα
- B. Χαρά, ίσως είναι τελειόφοιτοι
- Γ. Φόβο μην τους πλακώσει το σχολείο από τα έργα

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Γιατί οι καθηγητές λένε στα αγόρια να κόβουνε τα μαλλιά τους;

- A. Είναι της μόδας το κοντό
- B. Για να μην τραβάμε τα μαλλιά μας με τους βαθμούς/ την κατάσταση στα σχολεία
- Γ. Για να μην πέφτουν μήπως τα πατήσουμε και γλιστρήσουμε

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Συμπλήρωσε: «Με τσαμπουκά...»

- A. «κάνεις τον Πέυκιο να ενδώσει»
- B. «κάνεις την στολή παρελθόν»
- Γ. «δεν κάνεις τίποτα»



1) τους ενθουσιάζει
2) το πρόβλημα αρθρογραφίας, ήθελε να το
παιξεί
3) οι βιομηχανικοί εργάτες που εργάζονται
αποθρονοάζουν τις παραγωγές
4) B
5) σε κάποια σχολεία, σε κάποια B
6) B
7) ή A ή B, μην ακούσω το Γ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό στην Κύπρο παλεύει:

Ενάντια στον εθνικισμό

- Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από την ουσιαστική επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, από τη βάση της νεολαίας και των απλών εργαζομένων και έξω από κυβερνήσεις και παραδοσιακά κόμματα των οποίων η πολιτική έχει αποδειχθεί αποτυχημένη.
- Ο εθνικισμός μας οδήγησε στο παρελθόν στο πραξικόπημα, την εισβολή και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αν επικρατήσει ξανά θα έχουμε ανάλογες καταστροφικές συνέπειες.
- Η λύση του κυπριακού περνά για μας μέσα από την πάλη ενάντια στον εθνικισμό και σ' όσους τον καλλιεργούν - αυτοί είναι όχι μόνο η ακροδεξιά αλλά και οι άρχουσες τάξεις και στις δύο πλευρές του νησιού που τον καλλιεργούν για τα δικά τους συμφέροντα, στα πλαίσια του ανταγωνισμού τους ποιος θα πάρει περισσότερα στην περίπτωση συμφωνίας για μια λύση, αλλά και για να αποπροσανατολίζουν τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία από τα καθημερινά προβλήματα ώστε να μην παλεύουν εναντίον τους.

Για μια άλλη παιδεία, χωρίς εθνικισμούς, δημόσια, δωρεάν, για όλους

- Για μια παιδεία χωρίς εθνικιστικά συνθήματα (διδασκεία ύλη, στάση ορισμένων εκπαιδευτικών, αναλυτικά προγράμματα του επίσημου κράτους)
- Για μια παιδεία που δεν μας θέλει «στρατιωτάκια» και «μαλι-στάνθρωπους», επιστρατεύοντας υποχρεωτική μαθητική στολή, υποχρεωτική παρουσία σε μαθητικές παρελάσεις στις εθνικές γιορτές
- Για μια παιδεία που ο ετοιθεισμός και ο αυταρχισμός δεν θα έχουν θέση
- Για μια παιδεία δημοκρατική, με ελευθερία της σκέψης, του λόγου, κάθε μορφής έκφρασης.

Για το δικαίωμα στην επιλογή

- Για χώρους νεολαίας στους οποίους να μπορούμε ελεύθερα να αναπτύξουμε τις πρωτοβουλίες και τα ταλέντα μας, χωρίς να μας καπελώνουν υπάλληλοι του κράτους και χωρίς να πρέπει να πληρώνουμε περιουσίες ολόκληρες
- Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήμο, αυτοδιαχειριζόμενα από εμάς τους ίδιους, όπου να μπορούμε δωρεάν να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας στη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τη φωτογραφία, και να φτιάξουμε ομίλους και συλλόγους
- Αθλητικά κέντρα και κολυμβητήρια σε κάθε δήμο, με δωρεάν παροχή των υπηρεσιών.

Ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού

- Ενάντια στη θρησκευτική ανελευθερία, υπέρ της ανεξίθρησκιάς και τον απόλυτο διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους

- Ενάντια στη γυναικεία καταπίεση (οικονομική, κοινωνική, σεξουαλική)
- Ενάντια στις διακρίσεις, την καταπίεση και την αστυνομική βία κατά των μεταναστών, πολιτικό άσυλο για όλους τους πρόσφυγες
- Συσπείρωση και άμυνα ενάντια στις νεοφασιστικές οργανώσεις και ομάδες

Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και τη φτώχεια

- Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους
- Ενάντια στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσμου από τις πλούσιες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε., κλπ), υπέρ της κατάργησης όλων των χρεών των φτωχών χωρών
- Ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος που θυσιάζεται στο βωμό των κερδών του κεφαλαίου και των πολυεθνικών
- Ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία, τους πολέμους που επικρατούν στον πλανήτη. Ενάντια στις πολυεθνικές που καταδικάζουν ένα δις ανθρώπους στην πείνα και τον υποσιτισμό σε καθημερινή βάση.

Διεθνισμός

Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του διεθνισμού, επειδή καταλαβαίνουμε πως κανένα από τα σημερινά προβλήματα δεν μπορεί να λυθεί πάνω σε εθνική βάση, χωρίς συνεννόηση, επαφές και συντονισμό των αγώνων μας σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, βρισκόμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία με τη Νεολαία ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη (Youth against Racism in Europe - YRE) και τη διεθνή νεοαιχιστική οργάνωση Διεθνής Σοσιαλιστική Δράση (International Socialist Resistance - ISR).

Για μια άλλη κοινωνία

- Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η εξουσία του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, το καπιταλιστικό σύστημα.
- Παλεύουμε για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, για μια άλλη κοινωνία, στην οποία θα υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα, χωρίς παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Μια κοινωνία στην οποία η εξουσία δεν θα ανήκει σε μια ελάχιστη μειοψηφία πάμπλουτων καπιταλιστών.
- Παλεύουμε για μια κοινωνία σοσιαλιστική. Στην οποία ο πλούτος και τα μέσα παραγωγής θα ανήκουν στην κοινωνία και θα τα διαχειρίζονται όλοι με δημοκρατία, διαφάνεια και έλεγχο. Μια κοινωνία σοσιαλιστική, που καμία σχέση δεν θα έχει με τα δικτατορικά καθεστώτα που υπήρχαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ, ούτε και με τους απατεώνες ηγέτες των σοσιαλιστικών κομμάτων που είναι σοσιαλιστές στο όνομα και καπιταλιστές στην πράξη.

ΕΛΑ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΤΗΛ.: 99190164 • E-MAIL: yrecyprus@yahoo.co.uk

ΦΩΡΟΥΜ: <http://s7.invisionfree.com/YRE/>