

THE WALL

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

50 ΣΕΝΤΣ / 0.85 ΕΥΡΩ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ £1 / 1.70 ΕΥΡΩ

ΤΕΥΧΟΣ 9

GLOBAL WARMING

Αφιέρωμα Περιβάλλον



Διαβάστε:

- *back 2 school*
- πυρκαγιές στην Ελλάδα και στην Κύπρο
- στολή-τζιν = 1-0
- ιδιωτικά πανεπιστήμια

Back 2 school

Λένε ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται... Κι όμως! Νηριίιν! 11 Σεπτεμβρίου, μαύρη μέρα για το μαθητόκοσμο! όχι μόνο γιατί πριν από 6 χρόνια έπεσαν οι πύργοι, αλλά γιατί άνοιξε το σχολείο!

Λίγες μέρες πριν τη μαύρη ημέρα, το Υπουργείο Παιδείας, επέτρεψε το jεαη στα σχολεία. «Επιτέλους!» σκέφτηκα και χάρηκα. Πού να το 'ξερα ότι η χαρά θα μου έβγαине ξινή; Τερπατώντας στο σχολείο πρόσεξα ότι οι μαθητές που φορούσαν jεαη ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα... ποιος να το περίμενε ότι τα ΜΜΕ και το υπουργείο θα τους τρομοκρατούσαν τόσο πολύ;

Και μετά ακούγεται το εκνευριστικό μηχανήμα, που ισχυρίζονται ότι λέγεται κουδούνι, αλλά εγώ δεν τους πιστεύω! Σαν κομπρεσέρ ακούγεται! Πάμε στη συγκέντρωση έτοιμοι για όλα, αφού κάθε χρόνο η ομιλία του διευθυντή μάς κάνει την καρδιά περιβόλι!

Με το που αρχίζει να μιλά, αρχίζουν και οι παρατηρήσεις! Για τη στολή, τα μαλλιά, τα σκουλαρίκια κ.λπ. κ.λπ.. Πρέπει να του θυμίσουμε ότι οι αλλαγές έχουν γίνει με εγκυκλίους κι ίσως είναι καιρός να σταματήσει κι αυτός και οι καθηγητές να ασχολού-

νται με αυτό και να ασχοληθούν με την εκπαίδευσή μας.

Και μετά, έχουμε και τις απουσίες... Αν δεν δίνουν αποβολές για την εμφάνιση κι αν δεν μας φορτώσουν με εκατομμύρια μαθήματα ίσως και να τα καταφέρουμε να μείνουμε στο όριο. Γιατί αυτός που σχεδίασε τον κανονισμό για τις απουσίες φαίνεται να μην είχε φανταστεί ποτέ πως τα βγάζουν πέρα οι μαθητές. Γιατί, πιστέψτε με, αν περνούσε έστω και μία ημέρα στο σχολείο του σήμερα δεν θα σχεδίαζε ποτέ τέτοιο κανονισμό!!

Και μετά ακούμε το μεγάλο νέο: Θα σας δοθεί βιβλίο από το Υπουργείο, με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας. (Είναι η ιδέα μου ή τα δικαιώματα τα είπε πιο χαμηλόφωνα;) Τελικά στα σχολεία, εμείς οι μαθητές έχουμε περισσότερες υποχρεώσεις παρά δικαιώματα;

Και σας ρωτώ: είναι δίκαιο; Και απαντώ: Και ποιός είπε ότι ο μάταιος τούτος κόσμος είναι δίκαιος; Γιατί αν ήταν δίκαιος θα μπορούσαμε κι εμείς ως μαθητές να πούμε την γνώμη μας δημοκρατικά, μέσα και έξω από τα σχολεία μας, κι όχι μέσα από «εκπροσώπους» οι οποίοι μόνο εμάς δεν εκπροσωπούν. Θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε κριτική σκέψη κι όχι να παπαγαλίζουμε. Θα μπορούσαμε να νοιώθουμε το σχολείο δικό μας. Θα μπορούσαμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα....

Και από πάνω έχω και τους καθηγητές να μου λένε ότι πρέπει να διαβάζω περισσότερο! Πόσο περισσότερο να διαβάσω; Καθημερινά τρέχω από ιδιαίτερα σε ιδιαίτερα! Κάτι σαν τον Βέγγο δηλαδή! Τελειώνω από το σχολείο και τρέχω στα μαθήματα! Έχω ρέφει η καημένη, αφού ούτε μεσημεριανό δεν προλαβαίνω να φάω! Αφού σε λίγο θα με χρησιμοποιήσει το φροντιστήριο για διαφήμιση: 2 σε 1! Και σας μορφώνουμε και σας αδυνατίζουμε!

Μετά λένε ότι οι μαθητές είναι τυχεροί και ότι στο μέλλον θα νοσταλγούμε το σχολείο! Με τέτοιο σχολείο; ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!

Χαρά Λαμπριανίδου
Λύκειο Κύκκου Α'



Στολή, στολή, τζιν, στολή, τζιν, στολή, στολή ...

Κάθε Σεπτέμβρη η χρονιά ξεκινά με το σίριαλ της στολής που κρατάει εδώ και 3 χρόνια. Η υπόθεσή του αλλάζει κατά καιρούς αλλά παραμένει σίριαλ μια και οι υποσχέσεις που δίνονται στους μαθητές ποτέ δεν υλοποιούνται στην ώρα τους ούτε στην ολότητά τους.

Μέσα σε 3 χρόνια οι μαθητές κέρδισαν μέσα από τις κινητοποιήσεις τους να αλλάξει η στολή και η έννοια της «ευπρέπειας». Έχουν δείξει ότι θέλουν την κατάργηση της στολής και όλης της διαδικασίας που τους καθιστά «παράνομους» με κάθε τρίχα που προεξέχει μερικά εκατοστά από το «επιτρεπτό»...

Φέτος στα σχολεία οι μαθητές πήγαν με πιο ευνοϊκούς όρους καθώς ο Υπουργός Παιδείας επιτέλους δέχτηκε την εισαγωγή του τζιν στην στολή. Πριν το κάνει όμως αυτό, φρόντισε να δείξει τις προθέσεις του και να τρομοκρατήσει τους μαθητές ότι θα τα πάρει όλα πίσω.

Ο υπουργός

Από τη στιγμή που βγήκε, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι θα επαναφέρει την στολή έτσι όπως ήταν. Δεν μπόρεσε όμως να το κάνει γιατί φοβόταν ότι θα έχει ακόμη και την ΠΣΕΜ πάνω από το κεφάλι του. Έπειτα βρήκε νέο κόλπο. Να αλλάξει τελείως την στολή και βάζει τον Ερωτόκριτο να τις σχεδιάσει. Παράλληλα, με τη βοήθεια των ΜΜΕ, συνεχίζει την τρομοκρατία. Λέει πως αν δεν φορεθεί το τζιν θα το πάρει πίσω.

Τα ΜΜΕ

Ακούσαμε άπειρες φορές ότι «οι μαθητές δεν θα βρискουν τι να φορέσουν», «θα γίνει το σχολείο πασαρέλα» και το πιο άτοπο ότι «με την κατάργηση θα επιβαρυνθούν οι φτωχοί μαθητές»!

Δυστυχώς όλα αυτά τα επιχειρήματα έχουν αφομοιωθεί από ένα σημαντικό κομμάτι των μαθητών. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν στα ΜΜΕ αντίθετες φωνές. Δεν υπάρχει κανένας να τους πει ότι και την στολή την αγοράζουν οι φτωχοί μαθητές και δυστυχώς πρέπει να έχουν δύο ειδών ρούχα άρα διπλά έξοδα. Ότι και με την στολή γίνεται πασαρέλα με το ποιος έχει τις πιο trendy τσάντες, τετράδια, μολύβια ... Και ότι τελικά πρέπει και με την στολή να σκέφτεσαι τι θα φορέσεις το πρωί γιατί αν φορέσεις κάτι που δεν είναι στολή θα πάρεις αποβολή.

Η ΠΣΕΜ

Την ίδια στιγμή παρατηρείται μια αλλαγή την οποία όμως δεν αποφάσισαν οι μαθητές. Γιατί η ΠΣΕΜ όσο κι αν λέει ότι είναι δημοκρατική και εκπροσωπεί το μαθητικό κίνημα στην πραγματικότητα τίποτα από τα δύο δεν ισχύει.

Η ΠΣΕΜ έβγαλε ανακοίνωση για την στολή ένα χρόνο αφού συγκεντρώθηκαν 2700 υπογραφές που ζητούσαν την κατάργηση. Δεν ήθελε όμως κατάργηση, ήθελε το τζιν το οποίο ποτέ δεν είχε μπει ξανά σαν αίτημα. Πράγματι το τζιν το φορά ένα αρκετά μεγάλο μέρος των μαθητών καθημερινά. Όμως οι μαθητές δεν ρωτήθηκαν ποτέ για το τι θέλουν να φορούν στο σχολείο. Έτσι τώρα δεν το προτιμούν! Γιατί αν τους ρωτούσαν θα έλεγαν όχι μόνο τζιν αλλά και φόρμες και κολάν...δηλαδή θα χρειαζόταν η ΠΣΕΜ να «δικδικήσει» την κατάργηση!. Όμως αυτό δεν το θέλει. Το γιατί ας μας το εξηγήσει η ίδια....

Οι καθηγητές

Σήμερα στα περισσότερα σχολεία τα πράγματα φαίνονται να κυλούν ομαλά. Ούτε παρατηρήσεις ούτε αποβολές.

Δεν προσέχουν καν αν οι μαθητές φορούν φόρμες ή ρούχα που δεν προβλέπονται από την στολή. Αυτό είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη.

Σε κάποια σχολεία όμως η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Οι διευθυντές από την πρώτη κιόλας ημέρα επέβαλαν «στρατιωτική πειθαρχία» παραβλέποντας τις εγκυκλίους του υπουργείου. Αυτό είναι παράνομο και πρέπει να το καταγγέλλουν οι μαθητές.

Αυτό το κυνηγητό με την στολή δεν πρόκειται να τελειώσει αν η στολή δεν καταργηθεί. Μέσα σε 3 χρόνια οι μαθητές κατάφεραν αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο, την αλλαγή και το σταμάτημα των αποβολών. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε. Με την πρώτη ευκαιρία. Γιατί ακόμη κι αυτό το θέμα της στολής είναι πολύ σημαντικό για να φτιάξουμε ένα περισσότερο δημοκρατικό και ελεύθερο σχολείο.

Αθηνά Καρυάτη



Η ομάδα επιστημών προειδοποιεί... οι κυβερνήσεις όμως δεν θέλουν...

Οι επιστήμονες προειδοποιούσαν από καιρό ότι αν δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα θα ζήσουμε ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.



Το φαινόμενο αυτό, είναι αποτέλεσμα της έντονης βιομηχανικής και καθημερινής δραστηριότητας η οποία στηρίζεται σε μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή ενέργειας (όπως το πετρέλαιο), και έτσι η ατμόσφαιρα γεμίζει με βλαβερά αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (ρύπους).

Τα αέρια αυτά μένουν στην ατμόσφαιρα και δημιουργούν ένα στρώμα που λειτουργεί σαν θερμοκήπιο. Αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία της ατμόσφαιρας για να διατηρεί την θερμοκρασία του πλανήτη αλλά η υπερβολική παραγωγή βλαβερών αερίων οδηγεί σε υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας η οποία με την σειρά της οδηγεί στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 2- 3 βαθμούς τουλάχιστον. Αυτό θα οδηγήσει σε ερημοποίηση τεράστιων εκτάσεων γης και πολλών χωρών - μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Κύπρος-, τεράστιες ανατροπές στο κλίμα, με φοβερούς καύσωνες και πρωτοφανείς πλημμύρες, με ένα τεράστιο κόστος

όχι μόνο οικονομικό αλλά προπάντων σε ανθρώπινες ζωές. Οι πάγοι στην Γροιλανδία και την Αρκτική υπολογίζεται να μην υπάρχουν στα επόμενα 20 με 30 χρόνια, πράγμα που οδηγεί στην βύθιση τεράστιων εκτάσεων γης αλλάζοντας τους χάρτες του πλανήτη και οδηγώντας στην εξαφάνιση βιότοπους και είδη.

Το προηγούμενο καλοκαίρι όλος ο κόσμος βίωσε τις επιπτώσεις της καταστροφής του περιβάλλοντος. Όλος; Όχι. Μόνο οι φτωχοί, οι εργαζόμενοι, οι νέοι οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους και τη φύση να καταστρέφονται, τους συγγενείς και φίλους τους να πεθαίνουν και δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ξαναρχίσουν από το μηδέν.

Κύρια πηγή παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου είναι οι βιομηχανίες. Όμως οι κυβερνήσεις δεν παίρνουν κανένα μέτρο που θα έχει κόστος στις εταιρίες αφού δε θα έκαναν τίποτα για να απειλήσουν τα συμφέροντα και τα κέρδη αυτών που πραγματικά εκπροσωπούν. Αντίθετα κάνουν ακριβοπληρωμένες εκστρατείες για την ατομική ευθύνη.

«Ανακύκλωσε κι εσύ μπορείς» (δεν μπορείς βέβαια αν δεν έχει εργοστάσιο ανακύκλωσης), «χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό σου λιγότερο» (θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχαν λεωφορεία..), «αγόρασε φωτοβολταικά» (θα μπορούσαμε αν δεν κόστιζε τόσο πολύ).

Η ατομική δράση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν υπάρχει κυβερνητική πολιτική που να προστατεύει το περιβάλλον!

Μπορεί όμως να κάνει πολλά όταν σχετίζεται με την εμπλοκή σε συλλογικές δράσεις. Σε δράσεις που να πιέζουν τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τέτοια πολιτική, να σταματήσουν τις επιχειρήσεις που μολύνουν, να φτιάξουν πάρκα, να κάνουν αναδασώσεις, κ.ά.

Οι επιστήμονες λένε ότι οι τωρινές συνέπειες θεωρούνται ακόμη ασήμαντες...

Πρέπει να τους σταματήσουμε πριν να είναι αργά...

Ακραίες Καιρικές Συνθήκες Καλοκαίρι 2007

Ο κόσμος πνίγεται:

Στην Γερμανία, Ελβετία, Βόρεια Γαλλία, Βόρεια Κορέα ο κόσμος πνίγεται από πλημύρες που κανείς δεν περίμενε. Εκατοντάδες χιλιάδες έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Στη Βόρεια Κορέα μόνο είχαμε 300.000 άστεγους.

Αυτό το φαινόμενο πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις σε Αγγλία, Αμερική και Ινδία.

Στην Αγγλία οι βροχές ήταν οι ψηλότερες σε ποσοστό από το 1914. Η περίοδος Μάης -Ιούλης 2007 ήταν η πιο υγρή περίοδος από το 1766. Τέτοιου βαθμού βροχοπτώσεις, σύμφωνα με στατιστικές, εμφανίζονται μια φορά κάθε εκατό χρόνια. Οι ποταμοί υπερχειλίσαν, 350.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς υδατοδότηση και σημειώθηκαν 3 δις ευρώ ζημιές.

Οι τυφώνες που ξέσπασαν στην κεντρική και μεσοδυτική Αμερική προκάλεσαν πλημύρες οι οποίες σημειώνονται επίσης να είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων 100 χρόνων. Ο Ντιν χτύπησε στην Καραϊβική, Αϊτή, Δομινικανή Δημοκρατία, Τζαμάικα, Μεξικό, Τέξας σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους και καταστρέφοντας πολύ μεγάλες περιοχές. Ο Φέλιξ χτύπησε τη Νικαράγουα και τις Ονδούρες. Η καταστροφή ήταν τεράστια, πολλές πλημύρες κάλυψαν τις πόλεις, εκατοντάδες άνθρωποι είναι αγνοούμενοι, 9.000 έχασαν τα σπίτια τους, 133 άτομα σκοτώθηκαν, το κέντρο της Νικαράγουα, το Πουέρτο Καπέζας, κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης και αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε έλλειψη προμηθειών και υπηρεσιών.

Στη βόρεια Ινδία, στην περιοχή της πολιτείας Μπιχάρ, εκατομμύρια κόσμος έχει μείνει χωρίς σπίτια και μένει πάνω σε λεωφόρους, σε σταθμούς του τρένου ή σε κυβερνητικά γραφεία. Έχει υπολογιστεί πως 28 εκατομμύρια κόσμος στο Μπαγκλαντές, στο Νεπάλ και στην Ινδία έχουν μείνει πρόσφυγες διότι οι πλημύρες από τους μουσώνες έχουν αυξήσει την στάθμη των ποταμών στα 9-10 μέτρα. Ως τώρα 2.300 άτομα έχουν πεθάνει. Όμως, οι θάνατοι δε θα σταματήσουν αφού αμέτρητες ασθένειες, όπως μαλάρια και χολέρα, αρχίσαν να εξαπλώνονται στον κόσμο.

Άλλοι καίγοντα:

Σε 44-45 βαθμούς Κέλσιου έφτασε η θερμοκρασία σε Μολδαβία και Σερβία, καταστρέφοντας πολύ μεγάλες καλλιέργειες. Στη Βουλγαρία έζησαν το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 120 ετών! Πέθαναν 30 και 500 άτομα αντίστοιχα σε Ρουμανία και Ουγγαρία από τον καύσωνα, ενώ αρκετοί ήταν και οι νεκροί στην Ιαπωνία.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη οδήγησε στη μεγαλύτερη καταστροφή από πυρκαγιές. Στη Βουλγαρία κήκαν τεράστιες δασικές εκτάσεις. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και στο FYROM, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία και στη Νότια Γαλλία, ενώ η Ελλάδα κήκε σχεδόν ολόκληρη.



Και άλλοι τα ζουν όλα μαζί μέσα σε μία εβδομάδα!!!

Η Νότια Αφρική έζησε όλα τα καιρικά φαινόμενα μέσα σε μία εβδομάδα! Στην αρχή ξέσπασαν πυρκαγιές οι οποίες λόγω των δυνατών ανέμων κατάρρεψαν ολόκληρες εκτάσεις και αναπτύσσονταν σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Παρ' όλες τις επιπρόσθετες δυνάμεις πυροσβεστών οι φωτιές δεν σβήνονταν... Καταστράφηκαν ολόκληρες φυτείες, δασώδεις περιοχές, κήκαν και εκκενώθηκαν σπίτια, οικογένειες κατέληξαν εντελώς πάμφτωχες. Μετά από αυτή την καταστροφή ακολούθησε βροχή η οποία παρόλο που έγινε αρχικά αποδεχτή με χαρά, έπειτα δυνάμωσε και έπιασε το μεγαλύτερο ρεκόρ του Ιουνίου. Μέσα στην κρύα και ομιχλώδη κατάσταση που ακολούθησε, οι γεωργοί ήταν ανήμποροι να επιδιορθώσουν όσα κατέστρεψαν οι φωτιές (φράχτες, καταφύγια ζώων κ.λπ.). Και σαν να μην έφτανε αυτό ακολούθησε και χιονόπτωση! Χιόνισε ακόμα και στο Γιοχάνεσμπουργκ που είχε να χιονίσει για 26 χρόνια. Πολλοί άστεγοι έπρεπε να ζήσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες παγωνιάς. Όλη η περιοχή κηρύχθηκε περιοχή φυσικής καταστροφής και ακόμη και ο στρατός κατέφθασε για να βοηθήσει στη σίτιση του λαού. Ευτυχώς δεν υπήρχαν νεκροί, αλλά τα δέντρα που κήκαν θα χρειαστούν άπειρα χρόνια να ξανά δημιουργηθούν.

Μελίσσα Μαυρήs
Cyprus College

Η Ελλάδα καίγεται, τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξάνονται...

Οι φωτιές στην Ελλάδα δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο

«Τόσες φωτιές και μάλιστα ταυτόχρονα δεν έχουν ξαναμπεί», λέει και ξαναλέει η κυβέρνηση.

Κι όμως:

- Μόλις στις 25 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 124 πυρκαγιές, όσες δηλαδή και το Σάββατο στις 25 Αυγούστου. Μόνο που τότε η κυβέρνηση τις απέδιδε στην κλιματική αλλαγή που «πλήττει ήδη τον πλανήτη και βεβαίως τη χώρα μας».
- Τον Ιούνιο του 2004 εκδηλώθηκαν 198 πυρκαγιές μέσα σε 48 ώρες
- Τον Ιούλιο του 2000 εκδηλώθηκαν περισσότερες από 170 πυρκαγιές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο (ανάμεσά τους και η μεγάλη φωτιά που έκαψε χιλιάδες στρέμματα στη Σάμο).
- Τον Ιούλιο του 1998 ξέσπασαν 125 πυρκαγιές σε λιγότερο από 1 ώρα (από τη Χαλκιδική μέχρι την Αττική και το Σοφικό) Το 1998 μάλιστα ο Καραμανλής δήλωσε: «Το κράτος βρίσκεται σε διάλυση. Οι πολίτες έβλεπαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και τη ζωή τους να κινδυνεύει, και το κράτος να μη μπορεί να τους παράσχει τη στοιχειώδη ασφάλεια».

Στοιχεία από «ΤΑ ΝΕΑ» 27/08/2007

Όμως παρόλο που η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει δραστικά μέτρα:

- 3.500 οργανικές θέσεις πυροσβεστών είναι κενές
- η έλλειψη συντήρησης των δικτύων της ΔΕΗ (ΑΗΚ σας θυμίζει κάτι;) κάνει τα καλώδια να πετούν σπινθήρες σε περιοχές ακαθάριστες και αφύλακτες
- πυροσβεστικά οχήματα και καναντέρ είναι παλιά (15 χρονών κοκ) και χαλάνε συνεχώς στις κρίσιμες στιγμές
- εθελοντής δασοπυροσβέστης κατάγγειλε στο Mega ότι προσπαθούσαν να σβήσουν τις φωτιές με τρύπιες μάνικες
- τα χρήματα που δίνονται για πρόληψη (αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμός κοκ) είναι ψίχουλα

Επίσης, ο ελλιπής συντονισμός πυροσβεστικής, αστυνομίας, στρατού κοκ θα μπορούσε να σώσει τους ανθρώπους που κήκταν γιατί δεν εκκενώθηκαν τα χωριά εγκαίρως και με οργανωμένο/συστό τρόπο.

Όμως η κυβέρνηση για να μην αναλάβει τις ευθύνες της προσπαθούσε να βρει άλλους ένοχους: τη μια ήταν το ΠΑΣΟΚ, την άλλη ήταν CIA και την παράλληλη ήταν οι Τούρκοι πράκτορες...ή οι Αλβανοί τρομοκράτες.

Και οι συλληφθέντες απέδειξαν ότι η κυβέρνηση είχε δίκιο:

- Μια 75χρονη στη Ζαχάρω. Η φωτιά ξέσπασε από σπινθήρες από τον φούρνο της ενώ έφτιαχνε κόλλυβα
- Ο ιδιοκτήτης και οι εργάτες μιας οικοδομής στην Εύβοια, καθώς η μεγάλη φωτιά στα Στύρα ξέσπασε όταν πετάχτηκαν σπινθήρες τροχό κοπής μετάλλου στη στέγη του σπιτιού
- Στην Καβάλα συλλάβανε τους γονείς δυο παιδιών, ηλικίας 12-13 που βάζανε φωτιά με αναπτήρες σε ξερά χόρτα

Μόνο στον Υμηττό δεν συλλάβανε κανέναν όπου ήταν και ο μοναδικός αποδεδειγμένος εμπρησμός..Λέτε να ήταν τυχαίο;

Και ποιο το αποτέλεσμα; Το σήμερα! Η φρικιαστική εικόνα της σημερινής Ελλάδας, 2,5 εκ. στρέμματα καμένες εκτάσεις, 65 νεκροί άνθρωποι, χιλιάδες πρόσφυγες στα ίδια τους τα χωριά. 1500 οικίες καταστράφηκαν και δρυμοί εξαιρετικής ομορφιάς και οικολογικής αξίας όπως η Πάρνηθα, ο Πάρνωνας, ο Ταΰγετος έχουν υποστεί καταστροφές που χρειάζονται δεκαετίες για να αποκατασταθούν.

Και τώρα; Η Πεντέλη θεωρήθηκε ήδη το «δυσκολότερο» σημείο της Ελλάδας για αναδάσωση και προβλέπεται η οικοπεδοποίηση της περιοχής. Στη Ζαχάρω οι καταστροφικές πυρκαγιές έδωσαν την κατάλληλη αφορμή για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων και την προώθηση σχεδίων εμπορικής εκμετάλλευσης με την κατασκευή ξενοδοχείων, ταβερνών και μπαρ σε προστατευόμενη περιοχή του νομού σε βάρος του ευαίσθητου οικοσυστήματος της παραλίας με πρόφαση την ανάπτυξη της πυρόπληκτης περιοχής κι αυτά με συμφωνία του υπουργείου οικονομικών με τον δήμο!

Αυτή την προστασία του περιβάλλοντος επικαλούνται. Αυτή τη βοήθεια στους κατοίκους των περιοχών που κήκταν. Όταν θα αρχίσουν οι πλημμύρες λόγω της έλλειψης δέντρων και θα πεθαίνουν τα παιδιά λόγω έλλειψης οξυγόνου να δούμε ποιος «τρομοκράτης» θα φταίει.

Ευτυχώς οι αντιδράσεις έχουν αρχίσει. Θέλουμε αναδάσωση κι όχι ξενοδοχεία. Θέλουμε παραλίες κι όχι μπαρ και καφετέριες να απλώνουν τις ομπρέλες τους. Θέλουμε δάση κι όχι τσιμέντο. Θέλουμε μια κοινωνία που να φροντίζει για την φύση και τον άνθρωπο όχι για το κέρδος.

Φώτης Φωτίου
Λύκειο Κύκκου Α'



ΦΩΤΙΑ! και στην Κύπρο

Φέτος είχαμε φωτιές και στην Κύπρο ευτυχώς όμως (σε αντίθεση με Ελλάδα και άλλες χώρες) δεν θρηνήσαμε θύματα.

Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Σαϊττά στη νότια πλευρά του Τροόδους. Κάηκαν μεγάλες εκτάσεις γης με πεύκα, άγρια βλάστηση, σπάνια χλωρίδα και αγροτικά τεμάχια. Διήρκεσε μονάχα 26 ωρούλες!

Γιατί; Καταρχάς, από τα 3 ελικόπτερα της Κυπριακής Δημοκρατίας τα 2 ήταν... όχι έχει, πάνω από τη φωτιά αλλά για επιδιόρθωση! Λίγο μετά την εξάπλωση της φωτιάς βοήθησε και το ελικόπτερο των Βρετανικών Βάσεων και το ελικόπτερο που ήρθε το πρωινό της επομένης μέρας εκ Λιβάνου..

Όσον αφορά τη χερσαία δύναμη...περίμεναν πυροσβεστικά οχήματα από τη Λάρνακα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι από τα χωριά κοντινά στην περιοχή από τη Λεμεσό (σσ. Η περιοχή Σαϊττά συγκαταλέγεται στην επαρχία Λεμεσού) αλλά από τη Λάρνακα.

Μετά το τέλος της φωτιάς συνειδητοποιήσαμε πόσο ανοργάνωτη είναι η πυροσβεστική. Ελλιπής εξοπλισμός, ανεπαρκή πυροσβεστικά οχήματα, δασοπυροσβέστες χωρίς ειδική στολή. Τόσα χρόνια καύσωνες και κίνδυνοι πυρκαγιών αλλά δε φρόντισε καμιά κυβέρνηση να εξοπλίσει την πυροσβεστική. Αντίθετα κάλεσε την πολιτική άμυνα που είναι και δωρε-

άν. Μόνο που δεν είναι εκπαιδευμένη κι άρα δεν έκανε στην ουσία τίποτα.

Η δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε τον Αύγουστο σε μια περιοχή μεταξύ Κόρνου και Λευκάρων. Εκεί τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα ίσως επειδή ήθελαν να αποφύγουν τις αντιδράσεις του κόσμου. Η διάρκεια κατάσβεσης διήρκεσε αυτή τη φορά μόνο 4 ώρες και οι δυνάμεις που συμμετείχαν ήταν πολύ περισσότερες.

Συνολικά παρέστησαν 42 οχήματα, 145 άτομα βοήθησαν στην πυρόσβεση κι έτσι η φωτιά περιορίστηκε καίγοντας μόνο 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα άγριας βλάστησης, ξηρών χόρτων και πεύκων.

Γιατί όμως αυτή η κινητοποίηση έγινε μόνο στη δεύτερη φωτιά;

Στο Σαϊττά, το 52% των εκτάσεων γης στα καμένα «συντρίμμια» άνηκαν σε ιδιώτες και όχι στη κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι οι ιδιώτες δικαιούνται αν θέλουν να χτίσουν αντί να αναδασώσουν. Άρα θα εξαρτηθεί από τους ιδιώτες αν θα ξαναπαρξει δάσος ή αν θα αντικατασταθεί από πολυτελή ξενοδοχεία.

Οι καύσωνες στην Κύπρο όπως και στην Ελλάδα αποτελούν πλέον ρουτίνα για τα καλοκαίρια. Οι επιστήμονες λένε ότι το 38% της γης θα ερημοποιηθεί και η Κύπρος θα είναι σύντομα μέσα σε αυτό το ποσοστό αν δεν γίνει κάτι.

Για να αντιμετωπιστεί ο επικείμενος κίνδυνος πριν να είναι πολύ αργά, χρειάζεται να εξοπλιστεί καλύτερα η πυροσβεστική, να γίνουν αντιπυρικές ζώνες και πυροσβεστικοί σταθμοί κοντά σε όλες τις δασικές περιοχές. Είναι καιρός η κυβέρνηση να αρχίσει μια περιβαλλοντική πολιτική και να ασχοληθεί σοβαρά με τη φύση κι όχι μόνο με τα κέρδη των επιχειρηματιών.

Φώτης Φωτίου
Λύκειο Κύκκου Α'



Green Attack

Την προηγούμενη περίοδο στον κόσμο και στην Ελλάδα προέκυψαν διάφορα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου κάνει αρκετές περιοχές του πλανήτη πολύ επικίνδυνες για καταστροφές. Η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος από τις εταιρίες και τις επιχειρήσεις έχει αρχίσει να έχει εμφανή αρνητικά αποτελέσματα στο χώρο που ζούμε (ρύπανση νερού και αέρα, πυρκαγιές) αλλά και στον τρόπο που ζούμε (μεταλλαγμένα). Όλα αυτά όμως δεν είναι τυχαία αλλά οφείλονται στις στάσεις των κυβερνήσεων όπως το έδειξε και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης (βλέπε άρθρο πυρκαγιές).

Έτσι το Ξεκίνημα, αδελφή οργάνωση της ΝΕΕ στην Ελλάδα πήρε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός κινήματος υπεράσπισης του περιβάλλοντος, το οποίο να μην λειτουργεί σαν συμβουλάτορας των κυβερνήσεων, το οποίο να μην εξαρτάται οικονομικά από αυτούς και να μην συμβιβάζεται μαζί τους, να παίρνει πρωτοβουλίες για κινητοποιήσεις, να μην είναι "άφωνο" αλλά να είναι οργισμένο και απαιτητικό, να συγκρούεται μαζί τους, μ' αυτούς και με το σύστημα που εκπροσωπούν.

Η κίνηση αυτή η οποία ονομάστηκε Greenattack ξεκίνησε και επίσημα την λειτουργία της το σαββατοκύριακο 22-23 Σεπτεμβρίου. Είναι μια κίνηση συμμετοχική, συλλογική και δημοκρατική και έχει στόχο στην ανάπτυξη εκστρατειών και κινημάτων στη βάση της κοινωνίας που να αντιπαρατίθεται με το σύστημα που αντιπροσωπεύουν τα κόμματα εξουσίας, για να τους υποχρεώσουμε να εφαρμόσουν πολιτικές που να σέβονται το περιβάλλον και τις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας.

Η κίνηση ήδη αγαλιάστηκε από 100άδες νέους (αλλά και μεγαλύτερους) από τις πρώτες κιόλας μέρες. Έγιναν οι πρώτες συναντήσεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο όπου μέσα σε ένα φιλικό, δημοκρατικό και αρκετά δυναμικό κλίμα μπήκαν οι πρώτες ιδέες για δράσεις. Οι δράσεις που αποφασίστηκαν αφορούν τόσο το τοπικό επίπεδο όσο και το γενικό, την ενημέρωση της κοινωνίας αλλά και την δραστηριοποίησή της για να υπάρξει μια περιβαλλοντική πολιτική.

Πού είναι τα λεωφορεία; Ψάξε, ψάξε δεν θα τα βρεις...

Τον περασμένο Σεπτέμβρη το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος οργάνωσε την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας στην οποία καλούσε τους κατοίκους της πόλης να χρησιμοποιούν λιγότερο τα αυτοκίνητά τους και να χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων τα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία) για να μην μολύνουν το περιβάλλον.

Ποια λεωφορεία;

Στο ενημερωτικό υλικό του λέει ότι τα λεωφορεία εξοικονομούν χρόνο, χρήμα και μειώνουν την τλαιπωρία. Πότε χρησιμοποίησε ο υπουργός τελευταία φορά το λεωφορείο;

Εγώ σαν μαθήτρια τα χρησιμοποιώ αρκετές φορές και έχω παρατηρήσει ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτα.

Έρχονται κάθε 45 λεπτά υπό κανονικές συνθήκες αλλά δεν έρχονται ποτέ στην ώρα τους. Καθυστερούν μέχρι και μία ώρα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να φτάσουμε ποτέ έγκαιρα στον προορισμό μας και πολλές φορές προσπερνούν στάσεις και ακολουθούν συντομότερες, από τις καθορισμένες, διαδρομές.

Οι γραμμές δεν είναι καθόλου βολικές μια και για να πας από την Ακρόπολη στην Αγλαντζιά χρειάζεται να κανείς ολόκληρη διαδρομή ως το κέντρο της πόλης για να πάρεις κι άλλο λεωφορείο. Και με την καθυστέρηση που κάνει πώς μπορεί να προτείνει να τα χρησιμοποιεί ο κόσμος για να πάει στην δουλειά του;

Σταματούν στις 7 μ.μ. στην καλύτερη περίπτωση και μετά δεν έχεις άλλη λύση από το να περπατήσεις, να πάρεις ταξί ή να χρησιμοποιήσεις το δικό σου αυτοκίνητο.

Τα λεωφορεία είναι τόσο παλιά που τα καθίσματα κουνιούνται και δεν έχει κλιματισμό με αποτέλεσμα να βγαίνεις τελικά πιο κουρασμένος από ότι μπήκες.

Άρα ούτε χρόνο εξοικονομούν ούτε μειώνουν την τλαιπωρία.

Και όσο για το κόστος, κάθε διαδρομή κοστίζει 70 σεντ δηλαδή 1.20 ευρώ και για να φτάσουμε στον

προορισμό μας χρειαζόμαστε να πάρουμε τουλάχιστον 2 λεωφορεία. Οπότε πώς εξοικονομούν χρήμα;

Ποια δημόσια;

Τα λεωφορεία στην Κύπρο είναι όλα ιδιωτικά. Και όπως κάθε ιδιώτης δεν πρόκειται να κάνουν καμία αλλαγή αν δεν αποκτήσουν παραπάνω κέρδος. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε να μπουν περισσότερα δρομολόγια, ούτε να αλλάξουν τα ωράρια και οι διαδρομές όσα χρήματα κι αν πάρουν από την κυβέρνηση για τον «εκσυγχρονισμό» τους.

Για να τα χρησιμοποιεί ο κόσμος τα λεωφορεία πρέπει να υπάρχουν και να βολεύουν. Πρέπει το κράτος να βάλει πραγματικά δημόσια λεωφορεία και να μην ζητά από τους πολίτες να τα χρησιμοποιήσουν όταν δεν υπάρχουν! Δεν μπορεί να ρίχνουν το φταίξιμο σε εμάς για την καταστροφή του περιβάλλοντος και αυτοί να μην κάνουν τίποτα!

Τώρα τα λεωφορεία τα χρησιμοποιούν κυρίως μαθητές, μετανάστες και υπερήλικες. Όμως αν πραγματικά επεκταθούν τα ωράριά τους, τα δρομολόγια, οι γραμμές και γίνουν πιο φτηνά τότε θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί περισσότερος κόσμος. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν γίνουν πραγματικά δημόσια. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να μειωθούν τα οχήματα στους δρόμους, θα έχουμε λιγότερη κίνηση λιγότερο καυσαέριο και πιο καθαρό περιβάλλον.

Στις 5 Οκτωβρίου, η εταιρία «Λεωφορεία Λευκωσίας» αποφάσισε να βάλει λεωφορεία κάθε 10-15 λεπτά προς τα εμπορικά κέντρα στα Λατσία για τα Σάββατα και τις αργίες. Τα λεωφορεία αυτά όχι μόνο θα είναι πιο συχνά αλλά θα σταματούν και στις 7.30 (ενώ τα κανονικά είναι μέχρι τις 5)! Πόσα λεφτά άραγε τους έδωσε ο Σιακόλας και το ΙΚΕΑ. Έτσι για να καταναλώνουμε θα έχουμε λεωφορεία. Για να πάμε στο νοσοκομείο, στη δουλειά, στα σχολεία όμως όχι!!

Χριστιάνα Ιωαννίδου
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'



ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!

ΚΙΝΑ

Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2008 θα γίνουν στο Πεκίνο. Η ατμόσφαιρα όμως στην Κίνα είναι από τις πιο επιβλαβείς με ρύπους στον κόσμο. Η κακή ποιότητα του αέρα είναι αιτία για το θάνατο 400.000 Κινέζων το χρόνο. Τα επίπεδα του όζοντος είναι ψηλά και αυτό προκαλεί βήχα, δύσπνοια και πονοκεφάλους. Έτσι η οργανωτική επιτροπή υποχρεώθηκε να περιορίσει τη περιβαλλοντική μόλυνση γιατί αλλιώς οι αθλητές δεν θα είναι ικανοί να αγωνιστούν. Για τις ανάγκες των αγώνων θα μεταφερθούν 200 εργοστάσια της περιοχής και περισσότερα από 60.000 ταξί και λεωφορεία θα αποσυρθούν από τους δρόμους μέχρι το 2008. Για τις ανάγκες των κατοίκων ποιος να το σκεφτόταν;

* «Τυχεροί» οι κάτοικοι του Πεκίνου αφού με την ευκαιρία των Ολυμπιακών θα αναπνεύσουν επιτέλους καθαρό αέρα.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Το 1982 η χρήση της μαντίλας είχε απαγορευτεί από τις πανεπιστημιακές. Ο Ερντογάν όμως ζητά άρση της απαγόρευσης υποστηρίζοντας πως το δικαίωμα στην ανώτερη εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται από το τι φοράει ένα κορίτσι. Το ζήτημα προκάλεσε αντιδράσεις αφού αξιωματούχοι θεωρούν ότι αυτό μπορεί να ασκήσει κοινωνική πίεση σε γυναίκες που δε φορούν μαντίλα προκειμένου να αρχίσουν να φοράνε.

* Μπορεί ο Ερντογάν να έχει σκοπό να ενισχύσει το ρόλο της θρησκείας αλλά με την άρση της απαγόρευσης οι γυναίκες θα έχουν το δικαίωμα της επιλογής κι αυτό σίγουρα είναι πιο δημοκρατικό.

ΙΤΑΛΙΑ

Οι οργανώσεις καταναλωτών κάλεσαν τους Ιταλούς να απέχουν από την αγορά και κατανάλωση ζυμαρικών στις 12/9, για να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές του σιταριού. Αίτημα των οργανώσεων να παρέμβει η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών, αφού οι

τιμές των ζυμαρικών μπορεί να αυξηθούν μέχρι και 20% ως το τέλος του χρόνου.

* Η αύξηση όμως δεν είναι τοπικό φαινόμενο. Γίνεται λόγω της χρήσης σιταριού για βιοκάυσιμα. Πηγαίνοντας να κάνουν ένα καλό καταφέρνουν να μας εκμεταλλευτούν κι άλλο...

ΕΛΒΕΤΙΑ

Το 20% του πληθυσμού, στην Ελβετία, είναι μετανάστες. Πρόσφατα όμως το εθνικιστικό λαϊκό κόμμα είχε προτείνει αυστηρότερα μέτρα για τους ξένους παραβάτες υποστηρίζοντας πως έτσι η κατάσταση στη χώρα θα βελτιωθεί. Το σύνθημά τους «περισσότερη ασφάλεια» και η αφίσα με φόντο την ελβετική σημαία με ένα άσπρο πρόβατο να κλοτσά ένα μαύρο προκάλεσε αντιδράσεις. Αντιρατσιστικές ευρωπαϊκές οργανώσεις μιλούν για επιστροφή ναζιστικών αντιλήψεων και ο ΟΗΕ επισημαίνει πως η αυστηρότερη νομοθεσία για τους ξένους αντιβαίνει τη διεθνή σύμβαση για τους πρόσφυγες, την οποία είχε υπογράψει και η Ελβετία.

ΑΓΓΛΙΑ

Κάμερες παντού. Μέχρι το 2057 Βρετανός επιστήμονας υποστηρίζει πως θα υπάρχουν τουλάχιστον 1.000.000 συσκευές παρακολούθησης για κάθε κάτοικο της Βρετανίας. Έρευνα το 2002 υπολόγισε ότι λειτουργούσαν στη Βρετανία 4,2 εκατομμύρια κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, δηλαδή μία ανά 14 κατοίκους. Αν στο μέλλον κάνοντας τον περίπατό σας, σε πάρκο στο Λονδίνο, νιώσετε ότι κάποιος σας παρακολουθεί γυρίστε και ίσως δείτε μια κάμερα να σας κλείνει το μάτι. Δεν θα νιώσετε ποτέ ξανά μόνοι!

* Και η Κύπρος δεν πάει πίσω αφού με οδηγία της ΕΕ θα παρακολουθεί μαζί τα τηλέφωνα και τα e-mail μας για να μας προστατεύει από τους κακούς!

Ισαβέλλα Ξλωρεντίν
Λύκειο Κύκκου Α'



ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: ΓΝΩΣΗ Ή ΑΠΟΓΝΩΣΗ;

Τι είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια;

Λειτουργούν με δίδακτρα και προσφέρουν υποδομές και προσωπικό ανάλογα με τα δίδακτρα ή και άλλους πόρους (επιχορηγήσεις από ΕΕ ή εταιρίες).

Υπάρχει σύγκριση με τα κρατικά;

Για να αξιολογηθούν αυτά τα ιδρύματα και να πάρουν έγκριση δημιουργήθηκαν κάποια κριτήρια από την αρχή. Τα κριτήρια αυτά σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του ΚΥΣΑΤΣ θα ισχύουν και για την αξιολόγηση των κρατικών. Άρα δεν συγκρίνονται τα ιδιωτικά με βάση τα κρατικά αλλά το αντίθετο. Αυτό σε συνδυασμό με την Πολιτική της Λισσαβόνας, που προβλέπει περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις στην παιδεία είναι αρνητικό. Την πολιτική αυτή την έχει αποδεχτεί η ΠΟΦΕΝ και έχει δεσμευτεί κιόλας ότι θα αγωνιστεί για περαιτέρω προώθησή της στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου! Στο όνομα μιας «οικονομικά αυτόνομης» παιδείας λοιπόν, θα αρχίσουν περικοπές στα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ τα ιδιωτικά θα έχουν σχεδόν απεριόριστους πόρους, μέσα από δίδακτρα, χορηγίες κ.λπ. Έτσι και τα δημόσια θα αρχίσουν να βάζουν δίδακτρα για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά.

Σιγά μην γίνει!

Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη;

Στην Αγγλία οι φοιτητές πληρώνουν από £3500 (κρατικά πανεπιστήμια), μέχρι και £7000 (ιδιωτικά) το χρόνο δίδακτρα.

Στην Ιταλία τα δίδακτρα είναι 4000 ευρώ το χρόνο (κρατικά), ενώ το πιο εξέχον ιδιωτικό πανεπιστήμιο της χώρας το Βοτοπιά χρεώνει 10,000 ευρώ ανά έτος.

Στις ΗΠΑ τα δίδακτρα ξεκινούν από \$3000 (κρατικά), ενώ στα ιδιωτικά, φτάνουν μέχρι και \$50000 ανά έτος.

Στην Κύπρο το νεοϊδρυθέν ΤΕΠΑΚ έχει δίδακτρα £1200 το χρόνο για τους Κύπριους φοιτητές τα οποία πληρώνει (προς το παρόν) η κυβέρνηση

Μα πώς αλλιώς θα γίνουμε περιφέρεια γνώσης!!! ή μήπως «θέλουμε» να γίνουμε κάτι άλλο...

Ο χώρος της ανώτατης παιδείας είναι ιδιαίτερα επικερδής για διάφορους επιχειρηματικούς κύκλους. Το περι-

δικό Economist πρότεινε στις χώρες που μπήκαν τώρα στην ΕΕ να επενδύσουν στην παιδεία για να έχουν παραπάνω οικονομική ανάπτυξη. Αυτό φαίνεται να συζητήσαν και στο συνέδριο με θέμα «Περιφέρειες γνώσης και οικονομική ανάπτυξη» στο οποίο δεν συμμετείχε ο Υπ. Παιδείας, καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές αλλά... ο ΟΕΒ, ο Υπ. Οικονομικών, ο Υπ. Εμπορίου!

Κάποιοι αντέδρασαν αλλά ήταν αρκετό;

Ενώ ψηφίζοταν το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, το ΑΚΕΛ, η ΕΔΟΝ και η Προοδευτική δήλωναν ότι δε διαφωνούν με την ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων, αρκεί αυτά να είναι μη κερδοσκοπικά (ενώ στην Ελλάδα δεν συμφωνούσαν ούτε με τα μη κερδοσκοπικά. Τι ειρωνεία!). Αυτό το έκαναν με τη δικαιολογία ότι η ιδιωτική εκπαίδευση προϋπήρχε της δημόσιας στην Κύπρο. Όμως αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη στάση, ιδίως την στιγμή που η παιδεία δέχεται μια τεράστια επίθεση σε όλη την ΕΕ.

Επίσης ιδιωτικό σημαίνει αυτόματα και κερδοσκοπικό. Απλά ο όρος «μη κερδοσκοπικό» λειτουργεί ως δάχτυλο, πίσω από το οποίο μπορούν να κρυφτεί η εκπαιδευτική πολιτική για μια εκπαίδευση μη δημόσια και μη δωρεάν και ας είναι και... «μη κερδοσκοπική»!

Και πώς να παλέψουμε;

Προφανώς τα διαβήματα και οι επιστολές δεν είναι αρκετά. Φάνηκε πολλές φορές πως με αυτό τον τρόπο, αυτές οι πολιτικές θα περνούν εξυπηρετώντας τους επιχειρηματίες και όχι τους φοιτητές, την εκπαίδευση και την κοινωνία.

Χρειάζονται γενικές συνελεύσεις μέσα από τις οποίες θα ενημερωνόμαστε και θα μπορούμε να αποφασίζουμε όλοι για όλους και θα αποφασίζονται δυναμικές και μαζικές κινητοποιήσεις για να μην αφήσουμε κανέναν να παίζει με το μέλλον μας.

Γιατί κανείς δεν θα κάνει για μας αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας.

Νικόλας Κοκκάλης
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κύπρου



Πήγαμε και φέτος κάμπινγκ... στην ΠΑΡΟ!!!

Είμαι καινούριο μέλος στην οργάνωση και πήγα για πρώτη φορά στο αντιρασπιστικό κάμπινγκ που οργανώνει η ΥΡΕ, η Νεολαία Ενάντια στον Ρατσισμό στην Ευρώπη. Μέσα από αυτό γνώρισα ένα καινούριο τρόπο σκέψης και δράσης.

Το κάμπινγκ, στο οποίο συμμετείχαν 450 άτομα, για μένα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πάρω στα σοβαρά την οργάνωση, δηλαδή εμένα.

Και ξεκινώ από εμένα και κάθε εμένα:

Και γιατί εμένα; Γιατί συνειδητοποίησα ότι έχω ευθύνη να πληροφορούμαι για τα κακώς κείμενα της κοινωνίας που εν τέλει καταλήγουν στο κατώφλι του σπιτιού μου.

Γιατί και εγώ θα χρειαστεί να απαιτήσω δικαιώματα που θα καταπατηθούν, να κάνω στάση εργασίας, να διαδηλώσω και τότε αν έχω ένα σώμα ανθρώπων που να διεκδικεί μαζί μου και η φωνή βγει πιο βροντερή, οι πιθανότητες να με λάβουν υπόψη τους θα είναι σαφώς μεγαλύτερες.

Αυτό ακριβώς λοιπόν είδα στο κάμπινγκ. Μια δύναμη εκατοντάδων ανθρώπων που παίρνουν τη ζωή τους στα σοβαρά. Που συσπειρώνονται για κάτι καλύτερο, για μια ελπίδα που πολλοί θεωρούν ότι *de facto* έχει χαθεί.

Πώς ορίζεται το καλύτερο θα μου πείτε; Ακριβώς δεν ορίζεται από κάποιον από τα πάνω, αλλά από όλους μας.

Ο καθένας έχει λόγο και άποψη, έχει ευκαιρία να συζητήσει, να κοινωνικοποιηθεί χωρίς να τον βασανίζει να πει την καλύτερη ατάκα, να κάνει αίσθηση ή αντιθέτως να δείξει την εικόνα του καλού παιδιού για να μην τον διαγράψουν.

Βασική αξία είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του άλλου.

Δηλαδή, αναγνώριση πρώτα από όλα και σεβασμός της δικής μας διαφορετικότητας, φτάνει να την αναγνωρίσουμε και να την αφήσουμε να βγει προς τα έξω.

Και με την ενότητα αυτής της διαφορετικότητας να καταφέρουμε να αλλάξουμε τον κόσμο.

Το κάμπινγκ πλέον έχει μπει και επίσημα στην ατζέντα μου και η οργάνωση μας στον τρόπο ζωής μου.

Τα λέμε του χρόνου εκεί...

Κατερίνα Σεβαστάκη
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κύπρου



« S I C K O »

Η τελευταία ταινία του Μάικλ Μουρ, *Sicko* διεισδύει στα άδυτα του συστήματος υγείας των ΗΠΑ. Ξεσκεπάζει το πώς οι κυβερνήσεις θυσιάσαν τη δημόσια υγεία χρησιμοποιώντας την αντικομμουνιστική προπαγάνδα για να την ιδιωτικοποιήσουν! Έτσι, το σύστημα υγείας τους ελέγχεται 100% από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες που μοναδικό σκοπό έχουν το κέρδος με τίμημα, πολλές φορές, ανθρώπινες ζωές.

Η ταινία μπαίνει στο βάθος της πολιτικής που ασκείται. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία δηλώσεις ότι τους ανθρώπους χωρίς παιδεία, υγεία και εργασία τους ελέγχεις καλύτερα. Και, πράγματι, δείχνει ότι πολλοί αμερικάνοι ζητούσαν να πιάσουν μια δουλειά, ή έμειναν στη δουλειά τους παρόλες τις αντίξοες συνθήκες μόνο και μόνο για να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη!

Ο Μουρ δε μένει μόνο στις ΗΠΑ. Εξερευνά μερικά δημόσια συστήματα υγείας και ταξιδεύει σε Αγγλία, Γαλλία, Καναδά, ακόμη και στην Κούβα. Τα συγκρίνει και αποκαλύπτει ότι σε όλες αυτές τις χώρες είναι δωρεάν! Και πώς καταφέρνουν να διατηρούνται; Επειδή ακόμη υπάρχει συλλογική συνείδηση, πάλη για το κοινό, το δημόσιο, από όλους ανάλογα με τις δυνατότητες τους, για όλους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Και καταλήγει στην Κούβα. Ο προαιώνιος εχθρός των ΗΠΑ παρόλα τα ελαττώματα του συστήματός του, έχει μια σχεδιασμένη οικονομία. Αυτό τους έχει βοηθήσει να έχουν ένα από τα καλύτερα δωρεάν συστήματα υγείας. Εκεί οι ασθενείς που τους είχαν απορρίψει για νοσηλεία στις ΗΠΑ, πήραν δωρεάν ιατρική περίθαλψη και αναλυτική θεραπεία. Κάποια δε φάρμακα που χρειάζονταν, πωλούνταν 240,000% πιο φτηνά!

Μια ταινία που ελπίζουμε αυτή τη φορά όχι να διχάσει την κοινή γνώμη αλλά να την ενώσει για να έχουμε όλοι ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας και να αλλάξουμε αυτό το κοινωνικό σύστημα που χρησιμοποιεί τις ανάγκες μας χωρίς καμία ηθική για να βγάλουν κάποιοι όλο και παραπάνω κέρδος.

Θ.Ι.



Η Νεολαία Ενάντια στον Εθνικισμό στην Κύπρο παλεύει:

Ενάντια στον εθνικισμό

- Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από την ουσιαστική επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, από τη βάση της νεολαίας και των απλών εργαζομένων και έξω από κυβερνήσεις και παραδοσιακά κόμματα των οποίων η πολιτική έχει αποδειχθεί αποτυχημένη.
- Ο εθνικισμός μας οδήγησε στο παρελθόν στο πραξικόπημα, την εισβολή και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αν επικρατήσει ξανά θα έχουμε ανάλογες καταστροφικές συνέπειες.
- Η λύση του κυπριακού περνά για μας μέσα από την πάλη ενάντια στον εθνικισμό και σ' όσους τον καλλιεργούν - αυτοί είναι όχι μόνο η ακροδεξιά αλλά και οι άρχουσες τάξεις και στις δύο πλευρές του νησιού που τον καλλιεργούν για τα δικά τους συμφέροντα, στα πλαίσια του ανταγωνισμού τους ποιος θα πάρει περισσότερα στην περίπτωση συμφωνίας για μια λύση, αλλά και για να αποπροσανατολίζουν τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία από τα καθημερινά προβλήματα ώστε να μην παλεύουν εναντίον τους.

Για μια άλλη παιδεία, χωρίς εθνικισμούς, δημόσια, δωρεάν, για όλους

- Για μια παιδεία χωρίς εθνικιστικά συνθήματα (διδασκεία ύλη, στάση ορισμένων εκπαιδευτικών, αναλυτικά προγράμματα του επίσημου κράτους)
- Για μια παιδεία που δεν μας θέλει «στρατιωτάκια» και «μαλι-σθάνθρωπους», επιστρατεύοντας υποχρεωτική μαθητική στολή, υποχρεωτική παρουσία σε μαθητικές παρελάσεις στις εθνικές γιορτές
- Για μια παιδεία που ο ετσιθελισμός και ο αυταρχισμός δεν θα έχουν θέση
- Για μια παιδεία δημοκρατική, με ελευθερία της σκέψης, του λόγου, κάθε μορφής έκφρασης.

Για το δικαίωμα στην επιλογή

- Για χώρους νεολαίας στους οποίους να μπορούμε ελεύθερα να αναπτύξουμε τις πρωτοβουλίες και τα ταλέντα μας, χωρίς να μας καπελώνουν υπάλληλοι του κράτους και χωρίς να πρέπει να πληρώνουμε περιουσίες ολόκληρες
- Για στέκια νεολαίας σε κάθε δήμο, αυτοδιαχειριζόμενα από εμάς τους ίδιους, όπου να μπορούμε δωρεάν να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας στη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τη φωτογραφία, και να φτιάξουμε ομίλους και συλλόγους
- Αθλητικά κέντρα και κολυμβητήρια σε κάθε δήμο, με δωρεάν παροχή των υπηρεσιών.

Ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού

- Ενάντια στη θρησκευτική ανελευθερία, υπέρ της ανεξίθρησκιας και τον απόλυτο διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους

- Ενάντια στη γυναικεία καταπίεση (οικονομική, κοινωνική, σεξουαλική)
- Ενάντια στις διακρίσεις, την καταπίεση και την αστυνομική βία κατά των μεταναστών, πολιτικό άσυλο για όλους τους πρόσφυγες
- Συστήριση και άμυνα ενάντια στις νεοφασιστικές οργανώσεις και ομάδες

Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και τη φτώχεια

- Ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους
- Ενάντια στην καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσμου από τις πλούσιες χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε., κλπ), υπέρ της κατάργησης όλων των χρεών των φτωχών χωρών
- Ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος που θυσιάζεται στο βωμό των κερδών του κεφαλαίου και των πολυεθνικών
- Ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία, τους πολέμους που επικρατούν στον πλανήτη. Ενάντια στις πολυεθνικές που καταδικάζουν ένα δις ανθρώπους στην πείνα και τον υποσιτισμό σε καθημερινή βάση.

Διεθνισμός

Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του διεθνισμού, επειδή καταλαβαίνουμε πως κανένα από τα σημερινά προβλήματα δεν μπορεί να λυθεί πάνω σε εθνική βάση, χωρίς συνεννόηση, επαφές και συντονισμό των αγώνων μας σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, βρισκόμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία με τη Νεολαία ενάντια στο Ρατσισμό στην Ευρώπη (Youth against Racism in Europe - YRE) και τη διεθνή νεοαλιστική οργάνωση Διεθνής Σοσιαλιστική Δράση (International Socialist Resistance - ISR).

Για μια άλλη κοινωνία

- Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η εξουσία του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, το καπιταλιστικό σύστημα.
- Παλεύουμε για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, για μια άλλη κοινωνία, στην οποία θα υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα, χωρίς παιδιά ενός κατώτερου θεού. Μια κοινωνία στην οποία η εξουσία δεν θα ανήκει σε μια ελάχιστη μειοψηφία πάμπλουτων καπιταλιστών.
- Παλεύουμε για μια κοινωνία σοσιαλιστική. Στην οποία ο πλούτος και τα μέσα παραγωγής θα ανήκουν στην κοινωνία και θα τα διαχειρίζονται όλοι με δημοκρατία, διαφάνεια και έλεγχο. Μια κοινωνία σοσιαλιστική, που καμία σχέση δεν θα έχει με τα δικτατορικά καθεστώτα που υπήρχαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ, ούτε και με τους απατεώνες ηγέτες των σοσιαλιστικών κομμάτων που είναι σοσιαλιστές στο όνομα και καπιταλιστές στην πράξη.

ΕΛΑ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΤΗΛ.: 99190164 • E-MAIL: youthagainstnationalism@gmail.com

BLOG: <http://youthagainstnationalism.wordpress.com>